



ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ «ΜΙΚΡΟΙ ΤΡΟΒΑΔΟΥΡΟΙ»

Δημιουργήθηκε από τον Σύλλογο «Τροβαδούροι Κηφισιάς» τον Ιανουάριο του 2013 με σκοπό να δώσει τη δυνατότητα σε παιδιά ηλικίας 6 – 12 ετών να καλλιεργηθούν στη μουσική προσεγγίζοντας την μέσα από τη χορωδιακή πρακτική. Σταδιακά ο αριθμός των παιδιών έχει φθάσει τα 35 μέχρι τώρα και μετέχει με επιτυχία σε διάφορες εκδηλώσεις του Συλλόγου, του Δήμου Κηφισιάς και άλλων φορέων.

Από την αρχή της λειτουργίας της διδάσκει και διευθύνει ο Μαέστρος κ. **Στάθης Ουλκέρογλου**.

Για τις πρόβες της έχει παραχωρηθεί αφιλοκερδώς από το 2014 η αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων του Άστεως Αιγυπτιακών.

Μεσοπέλαγα αρμενίζω...



ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
"ΤΡΟΒΑΔΟΥΡΟΙ ΚΗΦΙΣΙΑΣ"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

με θέμα:

Μεσοπέλαγα αρμενίζω...

(ένα αφιέρωμα στις Κυκλάδες)

υπό την αιγίδα του Προέδρου Πολιτισμού & Αθλητισμού
του Δήμου Κηφισιάς **Σταύρου Ζαπάντη**

Πέμπτη 16 Ιουνίου 2016 - Ώρα: 20:00
Αίθριο Δημαρχείου Κηφισιάς
(Διονύσου & Μυρσίνης)

Συμμετέχουν:
η καταξιωμένη ερμηνεύτρια παραδοσιακού τραγουδιού
Στέλλα Κονιτοπούλου
συνοδευόμενη από την Παιδική χορωδία των
«Μικρών Τροβαδούρων»
υπό τη διεύθυνση του μαέστρου **Στάθη Ουλκέρογλου**
και το χορευτικό συγκρότημα
του **Συλλόγου Κινιδარიωτών Νάξου «Ο Αγ. Γεώργιος»**.

Μουσικοί:
Βιολί: Βασίλης Κλουβάτος
Λαούτο: Δημήτρης Ράπτης
Σαντούρι: Σταυρούλα Σπανού
Κρουστά: Χρήστος Καπέτης

Είσοδος ελεύθερη

Έναρξη – Καλωσόρισμα - Χαιρετισμοί

Α΄ ΜΕΡΟΣ

«Μικροί Τροβαδούροι»
υπό τη διεύθυνση Στάθη Ουλκέρογλου΄

1. Έχε γειά πάντα γειά
2. Η τράτα μας η κουρελού
3. Μεσοπέλαγα αρμενίζω
4. Πέρα στους πέρα κάμπους

Στέλλα Κονιτοπούλου

1. Τσάρκα με το τρεχαντήρι (Νάξος)
2. Μπαλαριστός (Μύκονος)
3. Στον Πύργο και στον Πάνορμο (Τήνος)
4. Κορθιανή (Ανδρος)
5. Τρεχαντηράκι (Σέριφος)
6. Σκοπός του πρασίνου (Πάρος)
7. Θερμιώτικος (Κύθνος)
8. Νικεντρές (Αμοργός)
9. Αρτέμωνας (Σίφνος)

Διάλειμμα 10 λεπτών

Β΄ ΜΕΡΟΣ

Παρουσίαση δρώμενου «Ναξιώτικος γάμος»
Χορεύει ο σύλλογος Κινιδάρου Νάξου «Ο Αγ. Γεώργιος»

1. Σκοπός του γάμου -
2. Πολίτικος συρτός
3. Συλιβριανός συρτός-Μπάλος-Γρήγορο συρτό
4. Νάξος με τα ψηλά βουνά-Μπάλος-Γρήγορο συρτό
(Μεσ το μυαλό κυριαρχεί)
5. Πατινάδα

Γ΄ ΜΕΡΟΣ

Στέλλα Κονιτοπούλου

Ελεύθερο χορευτικό πρόγραμμα για να συμμετέχει και το κοινό,

Αποχαιρετισμός – αναμνηστικές φωτογραφίες

Παρουσίαση προγράμματος: Φίλιππος Χίου
Καλλιτεχνική επιμέλεια: Στέλλα Κονιτοπούλου
Σκηνική επιμέλεια: Κατερίνα Κροντηρά

ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ

Γεννημένη στη βασίλισσα των Κυκλάδων, τη Νάξο, και με καταγωγή από την περίφημη οικογένεια των «Κονιτοπουλιέων», η Στέλλα Κονιτοπούλου γνώρισε και αγάπησε το παραδοσιακό ελληνικό τραγούδι από τα παιδικά της χρόνια.

Σε ηλικία 8 ετών ξεκίνησε σπουδές ορθοφωνίας, σοπλέζ & ελαφρού τραγουδιού στο Εθνικό Ωδείο, από το οποίο αποφοίτησε 8 χρόνια αργότερα, ενώ από τα 13 της χρόνια, εμφανίζονταν ζωντανά σε γνωστό μουσικό στέκι της εποχής μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς της.

Η πρώτη επίσημη συμμετοχή της σε δίσκο ήταν στα «Νησιώτικα Νο1», δίπλα στον Γιάννη Πάριο, σε ηλικία 15 ετών. Η συνεργασία αυτή επρόκειτο να λειτουργήσει καταλυτικά για την μετέπειτα πορεία της, καθώς με τον Γιάννη Πάριο συνεργάστηκαν τόσο δισκογραφικά, όσο και σε ζωντανές εμφανίσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό για περισσότερο από 10 χρόνια.

Από το 1982 μέχρι σήμερα έχει κυκλοφορήσει 19 προσωπικούς δίσκους σε συνεργασία με σπουδαίους Έλληνες στιχουργούς και συνθέτες, όπως οι Μάνος Ελευθερίου, Χρήστος Νικολόπουλος, Γιώργος Ανδρέου, Θανάσης Πολυκανδριώτης κ.α. Παράλληλα, συμμετείχε και σε δίσκους άλλων καλλιτεχνών («Τολημνήρ Επικοινωνία» του Γιάννη Μαρκόπουλου, «Μια Ελλάδα θάλασσα» μαζί με την Μαρίζα Κωκ και την Άννα Καραμπεσίνη, «Βορεινό Λιμάνι» του Βασίλη Καζούλη κ.α.), ενώ σε επίπεδο ζωντανών εμφανίσεων συνεργάστηκε με μύθους του ελληνικού τραγουδιού, όπως οι Γρηγόρης Μπιθικώτσης, Σταμάτης Κόκοκotas, Αντώνης Καλογιάννης κ.α.

Σε όλη αυτή τη διαδρομή, που την κατέταξε στις κορυφαίες φωνές του νησιώτικου τραγουδιού, συνοδοιπόρος της υπήρξε και συνεχίζει να είναι ο αδελφός της, Βασίλης Κλουβάτος, ο συνθέτης των μεγαλύτερων επιτυχιών της.



ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΝΙΔΑΡΙΩΤΩΝ ΝΑΞΟΥ **«Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»**

Ο Σύλλογός μας ιδρύθηκε το 1931 με την επωνυμία «Σύνδεσμος Κινιδარიωτών εν Αθήναις» ο οποίος και λειτούργησε έως την περίοδο της Κατοχής. Επανιδρύθηκε το 1961 με την ονομασία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΝΙΔΑΡΙΩΤΩΝ ΝΑΞΟΥ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» και έδρα την Αθήνα.

Από το 1990 στεγάζεται στην ιδιόκτητη αίθυσά του που έχει γίνει πολιτιστικό στέκι για τα μέλη μας, στην οδό Δερβενακίων 20, Γαλάτσι.

Ένας από τους σκοπούς του συλλόγου μας είναι η δημιουργία, η διατήρηση επαφής και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του αλλά και να διαδώσει και να διασώσει την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά του χωριού μας Κινιδάρος και κατ' επέκταση της Νάξου.

Ο σύλλογος είναι πολιτιστικός, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και μέλος της Ομοσπονδίας Ναξιακών Συλλόγων (Ο.ΝΑ.Σ.).

Γνωρίζοντας ότι τα προβλήματα σήμερα είναι πολλά σε οικονομικό, συλλογικό και σε κοινωνικό επίπεδο, προσπαθούμε, στηρίζουμε και αναδεικνύουμε τον πολιτισμό μας με πολλές δραστηριότητες:

Χορευτικά συγκροτήματα που λαμβάνουν μέρος σε εκδηλώσεις παρουσιάζοντας την μουσικοχορευτική μας παράδοση, πραγματοποιούμε και συμμετέχουμε σε μορφωτικές διαλέξεις, εκδρομές και λοιπές εκδηλώσεις με σκοπό την ψυχαγωγία και την μόρφωση των μελών του συλλόγου, Εκδίδουμε βιβλία πολιτιστικού ενδιαφέροντος, Διατηρούμε τράπεζα αίματος σε συνεργασία με νοσοκομείο της Αθήνας, Διοργανώνουμε χοροεσπερίδες, συναντήσεις και βραδιές κεφιού στην αίθουσα του συλλόγου

