



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Προς την ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Παρατηρήσεις

επί των διατάξεων του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής και άλλες διατάξεις».

Φεβρουάριος 2018

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, εκφράζει το αίτημά της για απόσυρση άρθρων από το Ν/Σ για την ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που αφορούν την ένταξη παιδιών ηλικίας 4 ετών στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Η εξέλιξη αυτή θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις σε χιλιάδες οικογένειες, παιδιά και εργαζόμενους σε πετυχημένες δομές Δήμων, όπως είναι οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί όλης της χώρας.

Αναφερόμαστε συγκεκριμένα, στην αιφνιδιαστική και χωρίς να έχει προηγηθεί κανένας απολύτως διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, απόφαση του Υπουργού Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου, να συμπεριλάβει στο Νομοσχέδιο για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής παράγραφο (Άρθρο 33, παρ. Γ'), με την οποία καθιερώνεται η ένταξη των παιδιών ηλικίας τεσσάρων (4) ετών στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Επιπρόσθετα στην αιτιολογική έκθεση του ίδιου Νομοσχεδίου, αυθαίρετα περιστέλλονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των Παιδαγωγών Προσχολικής Ηλικίας (για ηλικίες από 0-4) που στελεχώνουν τους Παιδικούς Σταθμούς, ενώ στο άρθρο 2 προστίθεται στον τίτλο σπουδών τους ο όρος "φροντίδα".

Η συγκεκριμένη εξέλιξη, θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις:

- Στην ομαλή λειτουργία 1.600 πετυχημένων δημοτικών δομών, όπως είναι οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί, που λειτουργούν σήμερα σε όλη τη χώρα και στηρίζουν την καθημερινότητα δεκάδων χιλιάδων οικογενειών, ενώ προσφέρουν υψηλής ποιότητας παιδαγωγικό κι εκπαιδευτικό έργο καθώς ανταποκρίνονται στις πολυσύνθετες ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών τους.
- Σε αρκετές χιλιάδες παιδιά, ακόμη κι αν υπάρξει αρχικά πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος, τα οποία μέσα στον επόμενο ενάμιση χρόνο θα πρέπει να ενταχθούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση, στην ευαίσθητη ηλικία των 4 ετών, κάτι που όπως γνωρίζετε δεν υφίσταται σε καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα χωρίς να είναι εξασφαλισμένες οι αναγκαίες δημόσιες υποδομές για να καλυφθούν οι ανάγκες τους.
- Στους χιλιάδες εργαζόμενους συμβασιούχους των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, των οποίων και οι θέσεις εργασίας τίθενται σε κίνδυνο, αλλά ταυτόχρονα απαξιώνεται και

υποβαθμίζεται ο παιδαγωγικός και εκπαιδευτικός ρόλος όλου του παιδαγωγικού προσωπικού.

- Σε χιλιάδες εργαζόμενους γονείς σε όλη τη χώρα, οι οποίοι θα κληθούν να αντιμετωπίσουν στην ήδη επιβαρυσμένη καθημερινότητά τους, μεγάλες δυσλειτουργίες. Γιατί είναι γνωστό ότι τα Νηπιαγωγεία δεν λειτουργούν για 3 (από τους 12) μήνες το χρόνο, η ημερήσια λειτουργία τους δεν εξυπηρετεί τους εργαζόμενους γονείς και επιπρόσθετα δεν διασφαλίζονται η σίτιση και η υγιεινή διαβίωση των παιδιών (απουσία βοηθητικού προσωπικού).

Από τον Πρωθυπουργό της χώρας υπήρχε η δέσμευση στις 9.5.2017, ότι θα δοθεί η δυνατότητα στους γονείς που έχουν παιδιά προνηπιακής ηλικίας, να επιλέγουν οι ίδιοι τη δομή (παιδικοί σταθμοί ή νηπιαγωγεία) που επιθυμούν να εγγράψουν το παιδί τους. Τη δέσμευσή αυτή σήμερα την αναιρεί ο κ. Υπουργός Παιδείας με τη συγκεκριμένη προσθήκη στο νομοσχέδιο, αφού αφαιρεί από τους γονείς το δικαίωμα αυτό.

Επιπλέον, ο κ. Κ. Γαβρόγλου στη διευρυμένη τριουπουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 29/5/2017 στο Υπουργείο Εσωτερικών ενώπιον των Υπουργών κ. Σκουρλέτη, κ. Φωτίου, παρουσία της ΚΕΔΕ, της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., της ΔΟΕ, του ΠΑΣΥΒΝ, δεσμεύτηκε ότι δεν πρόκειται να εφαρμοστεί η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση, εάν πρώτα δεν εξαντληθεί ο διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Κάτι που φυσικά δεν έγινε.

Ενώ και ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Σκουρλέτης, σε πρόσφατη συνάντηση που είχε μαζί του το Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε., έδειξε να αντιλαμβάνεται το πρόβλημα που δημιουργείται και υποσχέθηκε να αναλάβει πρωτοβουλία να υπάρξει κοινή συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί.

Από τα παραπάνω, γίνεται προφανές ότι προωθείται μια ρύθμιση που δεν εξυπηρετεί κανέναν.

- Δεν εξυπηρετεί καταρχήν τους γονείς και τα τετράχρονα παιδιά, τα οποία καλούνται να υποστούν πειραματικές διαδικασίες ένταξης, σε ένα μοντέλο εκπαίδευσης που δεν υφίσταται

σε καμία αναπτυγμένη χώρα του κόσμου. Είναι γνωστές σε όλους οι μεγάλες ελλείψεις που υπάρχουν σήμερα στο δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης σε υποδομές, εκπαιδευτικό προσωπικό, σχολικούς συμβούλους, ολοήμερα νηπιαγωγεία. Μπορούμε να φορτώσουμε στα νηπιαγωγεία έναν σημαντικό αριθμό νέων παιδιών συντελώντας στην θυματοποίηση και την σχολειοποίησή τους; Έχει συνυπολογίσει ο κ. Υπουργός ότι σήμερα οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί λειτουργούν σε σχέση με τα νηπιαγωγεία, με διευρυμένο ωράριο και 11 μήνες το χρόνο; Τι θα γίνει αν τα παιδιά κατευθυνθούν σε μια δομή που θα λειτουργεί και λιγότερες ώρες αλλά και λιγότερους μήνες; Γιατί δεν σεβόμαστε το δικαίωμα των γονέων να αποφασίζουν οι ίδιοι για τα παιδιά τους;

- Δεν εξυπηρετεί την Κυβέρνηση, γιατί θα κληθεί σύντομα να αντιμετωπίσει τις συνέπειες των ελλείψεων αυτών, που ακόμη και ο κ. Γαβρόγλου παραδέχεται ότι υπάρχουν και δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν άμεσα.
- Δεν εξυπηρετεί όμως ούτε την Αυτοδιοίκηση, ούτε τους εργαζόμενους, αφού μετατρέπει τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς από χώρους παιδαγωγικής εκπαίδευσης, σε απλούς χώρους φύλαξης. Απαξιώνεται ένα μοντέλο που λειτουργεί αποδεδειγμένα με μεγάλη επιτυχία όλα αυτά τα χρόνια, αποτελεί ολοκληρωμένη δομή Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης κι εξυπηρετεί πάνω από όλα τις ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών τους.
- Περιστέλλονται και καταργούνται τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα των Παιδαγωγών Προσχολικής Ηλικίας (για παιδιά ηλικίας έως 6 ετών) που εργάζονται στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς και υποβαθμίζεται ο παιδαγωγικός τους ρόλος.
- Δεν θα παρέχονται στα παιδιά μια σειρά από υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που παρέχονται σήμερα από επιστημονικό προσωπικό που στελεχώνει τους Παιδικούς Σταθμούς, όπως παρακολούθηση από ψυχολόγο, παιδίατρο, λογοθεραπευτή κι άλλους κοινωνικούς επιστήμονες, καθώς και πλήρη σίτιση σε κατάλληλα πιστοποιημένους και διαμορφωμένους χώρους.

Εκφράζουμε την κατηγορηματική αντίθεσή μας για το παράδοξο να λαμβάνονται αποφάσεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους εργαζομένους που υπηρετούν σε αυτήν, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η τεκμηριωμένη άποψη τους.

Είμαστε αντίθετοι στο να επιβαρυνθεί η καθημερινότητα δεκάδων χιλιάδων εργαζόμενων οικογενειών, που αποτελούν μέλη των τοπικών μας κοινωνιών.

Θεωρούμε αναγκαίο να υπάρξει μια συνολική προσέγγιση του θεσμού της Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στην χώρα μας δεδομένου του γεγονότος ότι πρέπει να αντιμετωπίζεται ολιστικά για παιδιά ηλικίας 0-6 ετών, σύμφωνα με τα διεθνή επιστημονικά και ερευνητικά δεδομένα, αλλά και τις βέλτιστες πρακτικές της Διεθνούς Κοινότητας.

Μετά τα ανωτέρω ζητάμε:

- Να υπάρξει άμεσα συνάντηση αντιπροσωπείας της ΚΕΔΕ με τον Πρωθυπουργό της χώρας προκειμένου να εξευρεθεί λύση στο πρόβλημα που δημιουργείται.
- Να αποσυρθούν άμεσα οι διατάξεις που αναφέρουμε στην αρχή του υπομνήματος μας, πριν την εισαγωγή του Νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής προς ψήφιση.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι έχουμε την πρόθεση να συνεργαστούμε με την Κυβέρνηση, προκειμένου να προωθηθούν λύσεις που υπηρετούν την κοινωνία μας. Δεν αποτελούν όμως λύση πολιτικές οι οποίες αποδεδειγμένα θα έχουν δυσμενέστερες εκπαιδευτικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, στα παιδιά, στους γονείς και την κοινωνία.

Δεν θα δεχθούμε πολιτικές που απαξιώνουν, συρρικνώνουν και αποδομούν ένα νευραλγικό κομμάτι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που είναι οι Παιδικοί Σταθμοί, οι οποίοι είναι στελεχωμένοι με εξειδικευμένο παιδαγωγικό και βοηθητικό προσωπικό και παρέχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι εργαζόμενοι στο θεσμό μας, μαζί με τους γονείς και τα παιδιά, δεν θα παραμείνουμε αδρανείς στη δρομολόγηση πολιτικών που επιβαρύνουν το θεσμικό και κοινωνικό μας ρόλο.

