

«Από τη Σκύλλα στη Χάρυβδη» θα μπορούσε να πει κανείς μελετώντας τον Προϋπολογισμό (Π/Υ) του δήμου για το 2023, παρόλη την προσπάθεια που έγινε για την «αναπαλαίωσή» του ενόψει των δημοτικών εκλογών του Οκτώβρη. Και θα είχε απόλυτο δίκιο!

1. Η **κρατική συμμετοχή** στα **τακτικά έσοδα** του δήμου παραμένει σε κατάσταση «μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας» και για τον Π/Υ του 2023. Αποκαλυπτική είναι η σχέση μεταξύ της τακτικής κρατικής επιχορήγησης κωδ. 06) και των τακτικών εσόδων του δήμου, που προέρχονται κατ' ευθείαν από τις τσέπες των δημοτών. Πρόκειται για τους κωδικούς εσόδων 03 (13.376.851 €), 04 (3.851.780 €), 05 (3.924.835€) και τον κωδικό 211 (7.750.000), που αφορά σε τακτικά έσοδα που βεβαιώθηκαν το 2022 αλλά θα εισπραχθούν το 2023 και ειδικότερα: σε ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας (6.000.000 €), ΤΑΠ (800.000 €) και φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων – ΦΗΧ (950.000 €), **σύνολο 28.903.466 €**.

Έναντι αυτών οι κεντρικοί αυτοτελείς πόροι (ΚΑΠ) - κωδ. 06 - προβλέπονται στα **9.177.488€**, οπότε η σχέση **ΚΑΠ** προς τακτικά έσοδα από **δημοτικούς φόρους και τέλη** στον Π/Υ του 2023 είναι **1 προς 3,1!**

2. Ιδιαίτερη σημασία έχει και ο βαθμός κάλυψης της **μισθοδοσίας του προσωπικού** (κωδ. 60) από την προς τούτο, υποτίθεται, **κρατική επιχορήγηση** (ΚΑΠ) (κωδ. 06). Στη δική μας περίπτωση το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται το 2023 σε  $9.177.488/20.357.959 = 45,1\%$ . Αποτέλεσμα, κι αυτό, της διαχρονικής σύμπλευσης των δημοτικών αρχών με την καταλήστευση από την κυβέρνηση των δικαιούμενων προς τους δήμους κεντρικών αυτοτελών πόρων. Σύμπλευση, που εκδηλώνεται με την έλλειψη κάθε αγωνιστικής διεκδίκησης των πόρων αυτών, με τη δημοτική Αρχή της Πάτρας να αποτελεί τη φωτεινή εξαίρεση.

3. Τα **ανταποδοτικά τέλη** καθαριότητας παραμένουν βαριά για τα λαϊκά νοικοκυριά και τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματιοβιοτέχνες σε συνδυασμό με τις δυνατότητες, που υπάρχουν, για μια σημαντική ελάφρυσή τους. Αρκεί προς τούτο να πάψει η δημοτική Αρχή να διογκώνει αυθαίρετα τις **δαπάνες «διοικητικής υποστήριξης»**, που παρέχουν άλλες Υπηρεσίες του δήμου στον τομέα καθαριότητας. Τις δαπάνες αυτές τις υπερτιμολογεί τώρα στα **3.091.398 €** και τις προσθέτει στο προς ισοσκελισμό κόστος της Υπηρεσίας Καθαριότητας για το 2023, μέσω των αντίστοιχα **διογκωμένων ανταποδοτικών τελών**. Ανεβάζει, έτσι το εκτιμώμενο ως πραγματικό, αλλά πλασματικό στην ουσία, κόστος της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού στα **19.504.658€**. Αντίθετα, ένας εξορθολογισμός των λογιστικών αυτών δαπανών με σημαντική μείωσή τους, άρα και των ανταποδοτικών τελών, θα ήταν αρκετός για μια **γενναία μείωση των τελών καθαριότητας** για τη λαϊκή οικογένεια και τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες με ταυτόχρονη **διεύρυνση των ευάλωτων νοικοκυριών** που απαλλάσσονται από αυτά. Αντί γι αυτό, στα ανταποδοτικά τέλη του 2023 ύψους **19.348.851€** τα λαϊκά στρώματα (συντελεστής είσπραξης 1,28 €/Μ2) εμφανίζονται επιβαρυνόμενα τουλάχιστον κατά **106.000 €** σε σχέση με το 2022.

4. Σύμφωνα με το **Πρόγραμμα Τεχνικών Έργων** του δήμου, όπως έχει ενσωματωθεί στον Π/Υ του 2023, το πιο πάνω πλεόνασμα των εισπράξεων από τα ανταποδοτικά τέλη εκτιμώμενο στα 2,5 εκ. € διατίθεται σε **έργα και υπηρεσίες με κριτήριο την παραπέρα διόγκωση της καπιταλιστικής δραστηριότητας στην πόλη**, δηλαδή τα **κέρδη του κεφαλαίου**, σε βάρος της ποιότητας ζωής αλλά

και των έργων και υπηρεσιών, που έχει ανάγκη η λαϊκή οικογένεια. Τα σχετικά στοιχεία είναι αποκαλυπτικά:

(α) Η **ολοκληρωμένη αντιπλημμυρική θωράκιση** της πόλης παραμένει στα αζήτητα, εγκλωβισμένη στη «λογική» της μερικής διευθέτησης των ρεμάτων στα στενά όρια του δήμου. Προβλέπονται τρία, όλα κι όλα, έργα που βρίσκονται, όμως, ακόμα σε «**διαδικασία δημοπράτησης**». Όσο για το αντιπλημμυρικό έργο της **περιοχής Πολυδρόσου** τελικά εξορίστηκε από τον Π/Υ του 2023.

(β) Το ίδιο και η **αντισεισμική θωράκιση** σχολικών κτηρίων και δημοτικών χώρων συνάθροισης κοινού. Το μόνο που προβλέπεται, για πολλοστή φορά πλην ματαιώως, είναι γενικά κι αφηρημένα, κάποιες «**μελέτες στατικού ελέγχου – στατικής ενίσχυσης**» αποκλειστικά και μόνο για τις υποδομές της Υπηρεσίας Καθαριότητας.

(γ) Το μείζον θέμα της **ορθολογικής ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή**, έχει προ πολλού μεταλλαχθεί και παραμένει **πηγή αφαίμαξης κεντρικών δημόσιων πόρων** με το κόστος αποκομιδής και επεξεργασίας να βαραίνει υπέρμετρα τα λαϊκά νοικοκυριά, όπως προκύπτει και από τη νέα, λεόντεια σύμβαση που υπέγραψε η δημοτική Αρχή με την ΕΕΑΑ ΑΕ και το αποτυχημένο σύστημά της. Και σα να μην έφτανε αυτό ο δήμος, ως «ανταμοιβή» για την όποια ανακύκλωση κάνει, σέρνεται σε μια **νέα αύξηση της εισφοράς του στον ΕΔΣΝΑ** (το Σύνδεσμο για τη διαχείριση των αποβλήτων στην Αττική) στα **2.688.529€**.

(δ) Αντίθετα, κερδισμένοι εντέλει της υπόθεσης αναδείχνονται **4** μεγάλες «**αναπλάσεις**», που συμποσούνται σε **5.185.365€**, και **2** «**ενεργειακές αναβαθμίσεις**», που τροφοδοτούνται με **1.762.218€**, σύνολο **6.947.583€**, η **χαρά των μεγαλο-εργολάβων!** Μέσα στον ορυμαγδό των εκατοντάδων κωδικών του **Τεχνικού Προγράμματος του 2023**, τα έξη αυτά έργα καλύπτουν το **40,44%** του Π/Υ του!

Η **Λαϊκή Συσπείρωση Αμαρουσίου** βρίσκεται σταθερά σε γραμμή αντιπαράθεσης και καταγγελίας της πολιτικής αυτής, που συμπλέει και υλοποιεί σε τοπικό επίπεδο τους σχεδιασμούς των κυβερνήσεων των αστικών κομμάτων με αποκλειστικό κριτήριο τα κέρδη του κεφαλαίου, σε βάρος των όρων διαβίωσης και εργασίας του Μαρουσιώτικου λαού, του λεηλατημένου εισοδήματός του, της υγείας του.

**Οι δικές μας προτεραιότητες είναι οι λαϊκές ανάγκες για ζωή με δικαιώματα.** Αυτό, στο επίπεδο της Τοπικής Διοίκησης, σημαίνει εξασφάλιση από τον κρατικό προϋπολογισμό όλων των αναγκών λειτουργικών δαπανών της, και κάλυψη όλων των βασικών έργων υποδομής, περιβαλλοντικής διαχείρισης και θωράκισης απέναντι σε φυσικές καταστροφές. Να μειωθούν δραστικά τα τέλη καθαριότητας στην προοπτική κατάργησής τους με ταυτόχρονη πρόσθετη φορολόγηση του κεφαλαίου. Ακόμη, εξασφάλιση της λειτουργίας και ανάπτυξη νέων δημόσιων κοινωνικών δομών με σύγχρονες, δωρεάν παροχές και υπηρεσίες για όλους. Κατάργηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω παραχώρησης δημοτικών και άλλων δημόσιων υπηρεσιών σε ιδιώτες με ΣΔΙΤ και με κάθε άλλο τρόπο.

**Στο χέρι της εργατικής τάξης, των λαϊκών στρωμάτων είναι να διεκδικήσουν αγωνιστικά αυτό που δικαιούνται και είναι εφικτό να το έχουν απαλλαγμένοι από τους εκμεταλλευτές του μόχθου τους.**

Μαρούσι 3.1.2022