

Δεν είναι τραγωδία – είναι δολοφονία

Την Κυριακή 5/2 μία ηλικιωμένη γυναίκα στην πόλη μας έχασε την ζωή της μετά από πυρκαγιά στο σπίτι της, που προκλήθηκε από κάποιο θερμαντικό μέσο, και η άτυχη γυναίκα φαίνεται να εγκλωβίστηκε πίσω από την πόρτα, χάνοντας τις αισθήσεις της από τις αναθυμιάσεις. Το τραγικό αυτό περιστατικό έρχεται δυστυχώς να προστεθεί, σε έναν αυξανόμενο αριθμό τέτοιων περιπτώσεων, τα τελευταία χρόνια. **Περιπτώσεις που μοιάζουν αδιανόητες στην εποχή μας. Μία εποχή τεράστιας παραγωγής πλούτου που όμως τον συγκεντρώνει το κεφάλαιο, και στην οποία μοιάζει πολυτέλεια η σωστή και ασφαλής θέρμανση ενός σπιτιού.**

Για κάποιους, μπορεί να είναι απλά μια απώλεια, μια είδηση που θα περάσει στα ψιλά, ανάμεσα στις δεκάδες ειδήσεις για την κακοκαιρία. Πρόκειται για αυτούς που στα λόγια πάντα θα λένε ότι η αξία της ανθρώπινης ζωής είναι ανεκτίμητη, αλλά στην ουσία το μόνο που για αυτούς έχει αξία είναι το κέρδος. Είναι αυτοί που πάντα με το δόγμα ότι δεν υπάρχει εναλλακτική θα υπηρετήσουν με πίστη και αφοσίωση τις πολιτικές του Κεφαλαίου και της ΕΕ.

Σε μια περίοδο που οι κυβερνήσεις, προηγούμενες και τωρινή, έχουν στύψει οικονομικά τον λαό και οι τιμές αγαθών πρώτης ανάγκης έχουν εκτοξευτεί (super market, ενέργεια κλπ) **είναι δυστυχώς επόμενο να υπάρχουν συνάνθρωποί μας που θα πρέπει να διαλέξουν καθημερινά ανάμεσα στο φαγητό ή το κρύο...**

Για άλλη μια φορά, λοιπόν, αποδεικνύεται πόσο εγκληματική είναι η εφαρμοζόμενη πολιτική, που έχει μετατρέψει την ενέργεια σε πανάκριβο εμπόρευμα με τις τιμές να καθορίζονται στα χρηματιστήρια... Φτωχοί άνθρωποι χωρίς δυνατότητα ασφαλούς θέρμανσης στο σπίτι τους, επιστρατεύουν ό,τι μπορούν μαγκάλια, παλιές σόμπες, ακατάλληλα θερμαντικά μέσα για να αντιμετωπίσουν το κρύο και... συναντούν το θάνατο. **Δεν φταίει η φυσιολογική, για την εποχή και γνωστή εδώ και μέρες, κακοκαιρία** όπως προσπαθούν τα καλοταϊσμένα Μέσα Μαζική Εξαπάτησης να μας πουν. **Φταίει το μόνο πράγμα που για αυτούς έχει αξία, η εξασφάλιση του κέρδους του κεφαλαίου.**

Οι επιδοτήσεις – ψίχουλα που ανακοινώνει η κυβέρνηση σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να δώσουν λύση στην ενεργειακή και οικονομική φτώχεια.

Χρειάζεται να βγούμε σε κάθε γειτονιά, με μαζικές κινητοποιήσεις να διεκδικήσουμε, να φωνάξουμε ότι η ενέργεια και η θέρμανση είναι δημόσια αγαθά και όχι εμπορεύματα.

Ως Εκτός Σχεδίου θα συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις τόσο σε τοπικό επίπεδο αλλά και συνολικά, για την ανατροπή αυτής της πολιτικής, για να βρει ο θυμός και η οργή του κόσμου της εργασίας αγωνιστική διέξοδο για την υπεράσπιση της ζωής, της υγείας και της ελευθερίας.

Απαιτούμε:

- Γενναίες αυξήσεις στους μισθούς και συντάξεις για να καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες και τις απώλειες από τα, μνημόνια, την ακρίβεια και τον πληθωρισμό. Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης.
- Δημόσια δωρεάν κοινωνικά αγαθά (Παιδεία, Υγεία, Ρεύμα, Νερό). Εθνικοποίηση χωρίς αποζημίωση της ΔΕΗ, των ιδιωτικών εταιρειών ενέργειας αλλά και όλων των ιδιωτικών εταιρειών κοινωνικών αγαθών με εργατικό-λαϊκό έλεγχο. Πλήρης και οριστική κατάργηση των χρηματιστηρίων ενέργειας και όλου του τρόπου τιμολόγησης, διαπραγμάτευσης και εμπορίας του ρεύματος.
- Κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα, θέρμανση, τηλέφωνο.

Να χάσει το κεφάλαιο να ζήσει ο λαός.

Μόνο ο αγωνιζόμενος λαός σώζει τον λαό!

ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ – Αριστερή Ριζοσπαστική Κίνηση στη Νέα Ιωνία

www.ektosxediou.blogspot.com, ektosxediou@gmail.com

ΥΓ. Ο Δήμος μας για μία ακόμη φορά, σε τόσο αντίξοες συνθήκες, ανοίγει θερμαινόμενο χώρο από τις 8πμ έως στις 8μμ. Να υποθέσουμε ότι τότε μόνο υπάρχει ανάγκη και μετά η θερμοκρασία ανεβαίνει;;;