

## **Άπατο πήγε το «Δημοτικό Συμβούλιο Νέων» της Δημοτικής Αρχής**

Τις προηγούμενες ημέρες δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα της διαδικασίας συγκρότησης του «Δημοτικού Συμβουλίου Νέων», ένα συμβούλιο-παρωδία που αποφάσισε να συγκροτήσει η Δημοτική Αρχή για «να κάτσει με τη νεολαία», τώρα που έρχονται οι εκλογές προφανώς.

Ενημερωθήκαμε, λοιπόν, για τα αποτελέσματα από τοπικό μέσο ενημέρωσης (ούτε στο site του Δήμου δεν ανέβηκαν, παρ' όλο που η προσπάθεια έπαιζε συνέχεια το προηγούμενο διάστημα), γιατί όπως θα δούμε και παρακάτω δεν ασχολήθηκε και κανένας μαθητής ή νέος της γειτονιάς μας με το πανηγυράκι τους. Το πλήθος των συμμετεχόντων έφτασε στο δυσθεώρητο ύψος των 49 ατόμων(!). Είναι εντυπωσιακό που απέφυγαν να δημιουργηθεί συνωστισμός δηλαδή. Μάλλον, έστω και καθυστερημένα, εκεί στο Δημαρχείο, 3 χρόνια μετά το πρώτο κρούσμα στην Ελλάδα, αποφάσισαν να πάρουν μέτρα κατά του covid, αφού πρώτα «χορτάσαμε» ατομική ευθύνη... Φυσικά, η τεράστια επιτυχία είχε και συνέχεια όταν ήρθε η ώρα για την ψηφοφορία και εμφανίστηκαν οριακά οι μισοί(!). Καλά πήγε και αυτό!

Προφανώς, θα πει κανείς, οι μαθητές και η νεολαία στις γειτονιές μας, άλλη όρεξη δεν είχαμε να ασχοληθούμε με τις «κρίντζ» πρωτοβουλίες της Δημοτικής Αρχής, μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μας έχει κάνει τη ζωή πατίνι και έχουμε πολλά παραδείγματα.

Από τα έργα στο 1<sup>ο</sup> Λύκειο Χολαργού μέσα στην πανδημία που συστεγάζονταν 2 σχολεία στο 1<sup>ο</sup> Γυμνάσιο Χολαργού, με ελάχιστους χώρους, μέχρι το ναυάγιο του καθεστώτος των εργολαβιών που αφήνουν στη μέση έργα στα σχολεία ή όποια ολοκληρώνονται είναι με φθηνά υλικά και σύντομα ξαναθέλουν φτιάξιμο... Αλλά, θα πει κανείς, πως αλλιώς θα βγει κέρδος;; Την αίθουσα τρύπα που έκαναν μάθημα δεκάδες μαθητές και την αποκαλούσαν «περιστερώνα» στο σχολικό συγκρότημα Γυμνασίου-Λυκείου του Παπάγου. Τη στάση της Δημοτικής Αρχής που όταν οι μαθητές κινητοποιούνταν για τα αυτονόητα μέτρα προστασίας της υγείας τους, αυτή το μόνο που ήξερε να κάνει ήταν να υλοποιεί τις κατευθύνσεις του υπουργείου και της «κολλητής» του δημάρχου της Κεραμέως, να απειλεί μαθητές. Είδαμε το δήμαρχο να παίρνει τα κανάλια σβάρνα και να διασύρει τους μαθητές του δήμου μας στο πανελλήνιο ως εγκληματίες και βανδάλους. Είδαμε τη δημοτική αρχή να καλεί την αστυνομία για να τρομοκρατήσει τους αγωνιζόμενους μαθητές και να φέρνει εταιρεία σεκιούριτι για να κλείνει τις πύλες των σχολείων, αφήνοντας όλη την υπόλοιπη σχολική χρονιά τα σχολεία αψύλακτα και απροστάτευτα, χωρίς το αναγκαίο προσωπικό.

Η Δημοτική Αρχή δεν είχε αυτιά για τους μαθητές και ήταν πάντα απέναντι, ακόμα και όταν οι μαθητές φώναζαν για τα αυτονόητα. Αυτό δεν θα το αλλάξει το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων-παρωδία, που θυμίζει κλειστό γκρουπ των παιδιών διαφόρων παραγόντων, επιχειρώντας ανεπιτυχώς να φτιάξουν το προφίλ τους. Οι μαθητές έχουν καταλάβει ότι όλες τις φορές που κατάφεραν να κερδίσουν κάτι ήταν όταν συλλογικά αποφάσισαν να διεκδικήσουν και δεν τους χάρισε κανείς τίποτα.

Οι μαθητές εκπροσωπούνται μέσα από τα 5μελή, 15μελή τους και τις γενικές συνελεύσεις στα σχολεία τους, εκεί που συζητούν και αποφασίζουν συλλογικά για τον αγώνα τους για το σχολείο που έχουν ανάγκη. Σχολείο σύγχρονο και ασφαλές που δεν θα εξοντώνει τους μαθητές και θα αδειάζει την τσέπη των γονιών τους.

Αλλά και οι νέοι στο δήμο μας που έχουν τελειώσει το σχολείο είναι λογικό να γυρνάνε την πλάτη τους σε αυτά τα προεκλογικά σόου που τους καλούν να γίνουν ουρά της ΟΝΝΕΔ και της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας στην τοπική διοίκηση.

Τι να πρωτοσκεφτεί ένας νέος άνθρωπος; Τα πανάκριβα δημοτικά τέλη; Τις ανύπαρκτες συγκοινωνίες; Την πλήρη ανυπαρξία δωρεάν δραστηριοτήτων, μέσω των δημοτικών οργανισμών; Ή τους φανοστάτες σε όλες τις γειτονιές της περιοχής που «δουλεύουν με βάρδιες», μία σβήνει ο ένας, μία ο άλλος (μάλλον για την εξοικονόμηση της «πράσινης» ενέργειας που διαφημίζουν όλοι μαζί ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΜεΡΑ 25) και κάνουμε το κινητό μας φακό.

Αυτό που χρειάζονται οι νέοι σήμερα δεν είναι «ευκαιρίες για startup», από όλους αυτούς που έχουν τερματίσει τα δικαιώματά τους, σημερινές, προηγούμενες και μελλοντικές κυβερνήσεις του συστήματος της εκμετάλλευσης και της αδικίας. Τα τελευταία χρόνια ακούμε συνέχεια για ευκαιρίες και η καθημερινότητα μας γίνεται όλο και χειρότερη. Και ξέρουμε καλά ότι δε θα γίνει καλύτερη ξαναπέφτοντας στη «λούμπα» των διάφορων δήθεν «σωτήρων» που αφού μας καταδικάζουν στην ανασφάλεια, μετά έρχονται και παρουσιάζονται ως ευεργέτες με κακόγουστα βιντεάκια όπως αυτό του ΣΥΡΙΖΑ με τον Τσίπρα να μας λέει ότι θα λυθούν διά μαγείας όλα μας τα προβλήματα μόνο με μια ψήφο!

Αυτό που θέλουμε είναι δικαιώματα και όχι ευκαιρίες. Να δουλεύουμε με αξιοπρεπή μισθό, ανθρώπινα ωράρια, τα πτυχία μας να έχουν αντίκρισμα ως μόνη προϋπόθεση για το επάγγελμα. Δεν θέλουμε να δουλεύουμε ακανόνιστα δεκάωρα κάθε μέρα και να μην έχουμε τη δυνατότητα να νοικιάσουμε ένα σπίτι μόνοι μας. Θέλουμε πρόσβαση στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, το πράσινο, τους ελεύθερους και ανοιχτούς χώρους στις γειτονιές μας.

Πολλοί από μας, είτε είμαστε εργαζόμενοι, είτε είμαστε άνεργοι, είμαστε παράλληλα και φοιτητές. Όσα συμβούλια νέων και να στήσει η Δημοτική Αρχή και οι δυνάμεις της Νέας Δημοκρατίας στις γειτονιές μας, το μήνυμα το πήραν και στις φοιτητικές εκλογές πέρυσι, θα το ξαναπάρουν και φέτος. Εκεί όπου η ΔΑΠ ΝΔ-ΦΚ καταβαραθρώθηκε με τους φοιτητές να αναδεικνύουν τα ψηφοδέλτια της Πανοπουδαστικής, που στηρίζει η ΚΝΕ και άλλοι πρωτοπόροι αγωνιστές φοιτητές, πρώτη δύναμη πανελλαδικά στα πανεπιστήμια.

**Η νεολαία δε θα κάνει τη χάρη σε όσους τη θέλουν στη γωνιά θεατή... Έχουμε όλη τη ζωή μπροστά μας και θα γίνουμε πρωταγωνιστές. Εμείς μπορούμε να είμαστε η γενιά που θα βάλει τη σφραγίδα της στις εξελίξεις, μαζί με τους εργαζόμενους γονείς μας! Γι' αυτό στις εκλογές γράφουμε το δικό μας σενάριο με ΚΚΕ δυνατό!**

ΟΒ ΚΝΕ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

