

Φίλες και φίλοι, σφ/σες – σφ, ,

Κανείς δεν μπορεί να προσπεράσει την ανείπωτη τραγωδία που ζούμε αυτές τις μέρες οι οικογένειες τόσων ανθρώπων, και μάλιστα νέων, τις οποίες συλλυπούμαστε. Μας συγκλονίζει και μας γεμίζει οργή, που όλες αυτές τις μέρες, ακόμα και τώρα που μιλάμε υπάρχει διαδήλωση, την μετατρέπουμε αυτή την οργή σε δράση και θα συνεχίσουμε μετά και από τα καλέσματα εργατικών σωματείων, μαθητικών και φοιτητικών συλλόγων, της ΚΝΕ και του κόμματος για να υπάρξει πλήρης διερεύνηση των αιτιών αυτού του προδιαγεγραμμένου εγκλήματος.

Το ονομάζουμε έτσι γιατί υπάρχει αυτοργός που είναι το αστικό κράτος με όλες τις κυβερνήσεις, ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ – Βαρουφάκης που το υπηρέτησαν και το υπηρετούν όλα αυτά τα χρόνια, που τα πάντα υπολογίζονται με το «κόστος – όφελος» για τους επιχειρηματικούς ομίλους θυσιάζοντας στο βωμό του κέρδους τα μέτρα ασφάλειας. Μέτρα ασφαλείας που η ανυπαρξία τους σπέρνει το θάνατο, τον βαρύ τραυματισμό και γενικά θυσιάζει κάθε λαϊκή ανάγκη.

Αυτό το αστικό κράτος είδαμε στις πυρκαγιές στο Μάτι και στην Εύβοια, στις πλημμύρες στη Μάνδρα, στα χιόνια στην Αττική. Αυτό το αστικό κράτος με κυβέρνηση τη ΝΔ βλέπουμε ένα χρόνο τώρα να μας «χώνει» πιο βαθιά στον πόλεμο στην Ουκρανία με την εφαρμογή των ιμπεριαλιστικών σχεδίων, τη μετατροπή της χώρας σε μια απέραντη Αμερικανονατοϊκή βάση, σε στόχο της Ρωσίας.

Οι άλλες αστικές δυνάμεις (ΣΥΡΙΖΑ – ΠΑΣΟΚ) μιλούν για τα «ανταποδοτικά οφέλη», για την ανάπτυξη με τις αμερικάνικες επενδύσεις και για τη γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας. Αυτά όλα πρέπει να τα σκεφτούν, πρέπει να αποτελέσουν κριτήριο ψήφου, μπροστά και στις 8 Μάρτη, Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας, οι μανάδες, οι νέες και οι νέοι, όλη η εργατική τάξη κι όλος ο λαός.

Ως εργαζόμενη στην ειδική αγωγή, στην πρόνοια, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι ζούμε από πρώτο χέρι αυτό το αστικό κράτος, διαχρονικά με όλες τις κυβερνήσεις. Είναι αυτό που πετσόκοψε τα επιδόματα των ανθρώπων με αναπηρία, τις συντάξεις και τις παροχές, έκλεισε δημόσιες δομές, απαξιώνει και εμπορευματοποιεί όσες ακόμα λειτουργούν, αφήνει τη φροντίδα των ανθρώπων της Γ' ηλικίας αλλά και των απροστάτευτων ή/και κακοποιημένων παιδιών σε ιδιώτες και ΜΚΟ, μειώνει τις αποζημιώσεις για τα αναλώσιμα και τα φάρμακα των διαβητικών, των χρονίως πασχόντων αλλά και άλλων ασθενών.

Όλα τα αστικά κόμματα παρά τις μικροδιαφορές τους, όχι πάντως υπέρ του λαού, στήνουν κοκκορομαχίες ενώ συμφωνούν στη στρατηγική που εξυπηρετεί το κεφάλαιο. Το ΠΑΣΟΚ ψήφισε το 70% των νομοσχεδίων της ΝΔ και ο ΣΥΡΙΖΑ το 50%. Αφήνουν ανοικτά παράθυρα και πόρτες για μετεκλογικές συνεργασίες προκειμένου να διασφαλίσουν τη σταθερότητα του συστήματος, την ενίσχυση της κερδοφορίας του κεφαλαίου, τις επενδύσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ταυτόχρονα επιδιώκουν να χτυπήσουν το εργατικό – λαϊκό κίνημα που παλεύει ενάντια τους για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών του λαού. Ακόμα και ο Βαρουφάκης του ΜΕΡΑ25, που καμώνεται ως αντισυστημικός, ως υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ με τη φαρσοκωμωδία της «σκληρής διαπραγμάτευσης» άνοιξε το δρόμο για την εφαρμογή των νόμων των δύο πρώτων μνημονίων και την υπογραφή του 3ου μνημονίου ενώ υπέγραψε σειρά αντιλαϊκών μέτρων γι' αυτό έλεγε ότι συμφωνεί με το 70% των μνημονίων. Σήμερα είναι μπροστάρης στα αντιλαϊκά σχέδια για την «πράσινη και ψηφιακή» μετάβαση με άρωμα Αμερικής χωρίς να εναντιώνεται και στην ΕΕ και με «ρεαλιστική ανυπακοή» όπως λέει.

Για όλους αυτούς τους λόγους πρέπει να βάζουμε εμπόδια και να συγκρουστούμε με την καπιταλιστική αθλιότητα που μας καλούν να συνηθίσουμε, που μετατρέπει κάθε σύγχρονη ανθρώπινη ανάγκη είτε σε σκουπίδι είτε σε ακριβοπληρωμένο εμπόρευμα! Απέναντι σε αυτή τη βαρβαρότητα του αστικού κράτους και των κυβερνήσεών του που μετρά τις ανάγκες και τις ζωές μας, όπως τώρα με τους νεκρούς και τους τραυματίες, στη λογική κόστους οφέλους και τις θυσιάζει στο βωμό των κερδών, να πούμε φτάνει πια και αυτό τώρα στις εκλογές να εκφραστεί με το κόκκινο ψηφοδέλτιο στην κάλπη.

Η ψήφος στο ΚΚΕ είναι η κερδισμένη ψήφος για τον λαό, που εκφράζει τη συνέπεια λόγων – έργων. Όσο πιο ενισχυμένο βγει τόσο πιο αδύνατη θα είναι η κυβέρνηση και η αστική αντιπολίτευση, τόσο πιο ισχυρό θα είναι το εργατικό – λαϊκό κίνημα. Το ΚΚΕ δεν θα απογοητεύσει το λαό, θα είναι δίπλα του σε κάθε αγώνα που βάζει εμπόδια στην αντιλαϊκή πολιτική κερδίζοντας ανάσες ανακούφισης, σε κάθε αγώνα που φωτίζει κι ανοίγει δρόμο για την πραγματική διέξοδο, το σοσιαλισμό – κομμουνισμό.