



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΒ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΣΟΒΑ ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ 2^{ου} ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Ένα μήνα μετά το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη, ένα ακόμα περιστατικό έρχεται να επιβεβαιώσει πως: «Τέμπη υπάρχουν πολλά στην καθημερινότητα και στη ζωή του λαού μας».

Τη Δευτέρα 3 Απριλίου σοβάς αποκολλήθηκε από το ταβάνι αίθουσας του 2ου Λυκείου Αμαρουσίου, εν ώρα μαθήματος και έπεσε, ευτυχώς, σε αδειανό θρανίο!

Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει για ακόμα μια φορά πως τα μέτρα για την προστασία των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των εργαζομένων στα σχολεία δεν είναι «επιλέξιμο έργο» καθώς δεν αποφέρουν κέρδη στους μεγαλοεπιχειρηματίες και τους βιομήχανους.

Αναδεικνύει για ακόμα μια φορά τις διαχρονικές ευθύνες των κυβερνήσεων ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ για την κατάσταση στα σχολεία, αλλά και των δημοτικών και περιφερειακών αρχών που βάζουν πλάτη και υλοποιούν αυτή την εγκληματική πολιτική. Όλοι μαζί ψηφίζουν νόμους που δίνουν δεκάδες δισ στους επιχειρηματικούς ομίλους, όλοι τους προσπαθούν να μας παρουσιάσουν ότι η πολυδιαφημισμένη ...πράσινη ανάπτυξή τους είναι και δική μας, την ώρα που και στα σχολεία η πραγματικότητα τους διαψεύδει.

Την ίδια στιγμή (για να αναφερθούμε στην «ανάπτυξή» τους) που στο Μαρούσι θα γίνουν επενδύσεις εκατομμυρίων ευρώ για την ανέγερση Καζίνο, που η Υπουργός Παιδείας, σε φιέστες στα σχολεία, ανακοινώνει το πέραςμα ...στην ψηφιακή εποχή, στα ίδια σχολεία οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί, εν έτει 2023, κινδυνεύουν να τους πέσει το ταβάνι στο κεφάλι!

Φτάνει πια! Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας!

Σήμερα που η επιστημονική γνώση και η τεχνολογία, μπορούν να διασφαλίσουν σύγχρονα και ασφαλή σχολεία, δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να παίζει με την ασφάλεια των παιδιών μας, των εκπαιδευτικών και των εργαζόμενων στα σχολεία.

Στεκόμαστε στο πλευρό όλης της σχολικής κοινότητας, απαιτώντας εδώ και τώρα να υπάρξουν μέτρα για σύγχρονα και ασφαλή σχολεία!

Καλούμε όλους τους γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές να παλέψουν για τις πραγματικές σύγχρονες ανάγκες μας, ενάντια στην πολιτική που θυσιάζει τη ζωή μας στη λογική του «κόστος – όφελος».

