



Σύλλογος Προοδευτικών Γυναικών Αμαρουσίου (μέλος της ΟΓΕ)

email: ogeamarousiou@gmail.com Τηλ. Επικοινωνίας: 6973310202, 6979223388

**Κινητοποίηση-συγκέντρωση ενάντια στη
μετεγκατάσταση του καζίνο στο Μαρούσι
Μ.Τρίτη 11/4/2023, 18:30, Πλατεία ΗΣΑΠ Αμαρουσίου**

Συναγωνίστριες και συναγωνιστές, φίλες και φίλοι,

Εκ μέρους του ΔΣ του Συλλόγου Προοδευτικών Γυναικών Αμαρουσίου χαιρετίζω τη σημερινή μας συγκέντρωση-κινητοποίηση ενάντια στη μετεγκατάσταση του καζίνο της Πάρνηθας στη γειτονία μας και σας ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση σας στην προσπάθεια που κάνουμε.

Βρισκόμαστε και πάλι εδώ, σε συνέχεια όλης της προηγούμενης δραστηριότητας που έχει αναπτύξει ο Σύλλογός μας για τη ματαίωση της μετεγκατάστασης του καζίνο της Πάρνηθας στο Μαρούσι. Μόλις πριν ένα μήνα είμασταν εδώ και απαιτούσαμε να μην υπογραφεί το κατάπτυστο ΠΔ. Η πρόσφατη όμως υπογραφή του από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους υπουργούς της κυβέρνησης για την έγκριση της μεταφοράς του καζίνο Πάρνηθας στο Μαρούσι, στο κτήμα Δηλαβέρη, έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά διαχρονικών επιλογών των αστικών κυβερνήσεων για τον σχεδιασμό στην περιοχή μας.

Η εξέλιξη αυτή καμία σχέση δεν έχει με τις ανάγκες των κατοίκων, των εργαζομένων και της νεολαίας της περιοχής. Έχουμε εμπειρία από τους σχεδιασμούς που υλοποιήθηκαν έως τώρα στην περιοχή με την εκάστοτε κυβέρνηση και έστρωσαν το χαλί για να συζητάμε σήμερα για το Καζίνο, ότι οι μόνοι ωφελημένοι είναι οι μεγάλοι όμιλοι των τραπεζών, των κατασκευών, του τουρισμού, του εμπορίου αλλά και οι μεγάλες ιδιωτικές δομές υγείας στην περιοχή που προωθούν ταυτόχρονα και τον ιατρικό τουρισμό.

Υπογραμμίζουμε για άλλη μια φορά τη θέση του Συλλόγου μας: Αυτή η προσπάθεια μετεγκατάστασης του καζίνο δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Εντάσσεται στο πλαίσιο ενός γενικότερου σχεδιασμού αναδιάρθρωσης των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Αττική, με τον οποίο σε ό,τι αφορά το Μαρούσι επιδιώκεται να ολοκληρωθεί η μετάλλαξη της πόλης μας σε πεδίο επενδύσεων υπερτοπικού χαρακτήρα. Σχεδιασμός που περιλαμβάνει παρεμβάσεις και σε άλλους ελεύθερους, αλλά και σε κοινόχρηστους χώρους, όπως το δάσος Συγγρού, το κτήμα Καρέλλα, τη Ρεματιά

Χαλανδρίου – Πεντέλης, τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ και φυσικά συνολικά το Πεντελικό Όρος (όπου πρόσφατα υπογράφηκε προγραμματική σύμβαση για την «ανάπλαση» - δηλαδή την εμπορευματοποίηση-αξιοποίηση του, επιβεβαιώνοντας τη θέση μας για άλλη μια φορά).

Τα επισημαίνουμε αυτά για να γίνει κατανοητό ότι ο χωροταξικός σχεδιασμός είναι στενά δεμένος με τα προγράμματα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, όπως τα εννοούν οι κυβερνήσεις προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις επιδιώξεις των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτό θα μας βοηθήσει και για τη βαθύτερη κατανόηση της στόχευσης του πλήθους των σχετικών κυβερνητικών νομοθετημάτων για τη χωροταξία, ειδικότερα της τελευταίας οκταετίας. Όλος αυτός ο σχεδιασμός υπηρετήθηκε διαχρονικά με επιλογές όπως:

- Το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας το 2014 επί ΝΔ (που βεβαίως αργότερα έβαλε και την πινελιά του ο ΣΥΡΙΖΑ), που «προίκισε» το Μαρούσι με τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την δημιουργία του Καζίνο και συγκεκριμένα έκανε λόγο για χρήση γης περί «ψυχαγωγικού τουρισμού»
- Τις ρυθμίσεις του 2017 επί ΣΥΡΙΖΑ, που φωτογράφιζαν ως χώρο υποδοχής του καζίνο όχι μόνο το Μαρούσι αλλά συγκεκριμένα το Κτήμα Δηλαβέρη.
- Το ΠΔ του 2018 προικίζοντας τα καζίνο με προνομιακές φοροαπαλλαγές, απελευθερώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα Καζίνο στο Ελληνικό και την Πάρνηθα.

Καθώς και από μια σειρά άλλες παρεμβάσεις των κυβερνήσεων, των περιφερειακών διοικήσεων και δημοτικών αρχών, αλλά και των αποφάσεων του ΣΤΕ που έστρωσαν το έδαφος για να φτάσουμε στις σημερινές εξελίξεις. Ιδιαίτερα η απόφαση του ΣΤΕ (15.1.2021) ενώ έκρινε αντισυνταγματική την μετεγκατάσταση, στην ουσία υπέδειξε το πώς πρέπει να γίνει «νόμιμα» η μεταφορά του Καζίνο, με προκάλυμμα την «τήρηση των όρων ανταγωνισμού».

Στο «παιχνίδι» βέβαια και η τότε Τοπική Διοίκηση Πατούλη, που οι βλέψεις της («οράματα» τα βόφτιζε κι αυτή) και οι πράξεις της στόχευαν σε ένα Μαρούσι «κομβικό προορισμό για επιχειρηματική δραστηριότητα». Αλλά και η σημερινή Διοίκηση Αμπατζόγλου κρατάει διπολική στάση ανοχής - βολική για το κεφάλαιο, η οποία είναι πρόθυμη να υποδεχθεί το νέο, πολλαπλών διαστάσεων τερατούργημα στο Μαρούσι αρκεί να υπάρξουν ...διαβεβαιώσεις για αντισταθμιστικές παροχές.

Όλη αυτή η εξέλιξη σε βάθος χρόνου, για την αξιοποίηση και των τελευταίων ελεύθερων χώρων της περιοχής, δεν μας προκαλούν έκπληξη, απλά επιβεβαιώνουν ότι τα κέρδη του μεγάλου κεφαλαίου είναι η αιτία της επίθεσης, που δέχονται διαχρονικά από τις

κυβερνήσεις, η εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα στο Μαρούσι και αυτό πάντα με τη σύμπραξη της εκάστοτε δημοτικής Αρχής (Τζαννίκου, Πατούλη και τώρα Αμπατζόγλου) ώστε να εξασφαλιστούν χώροι για επενδύσεις υψηλής απόδοσης κεφαλαίου.

Η διαχρονική αυτή πολιτική κλείνει τα μάτια μπροστά στις καταστροφικές συνέπειες που φέρνει γενικότερα η λειτουργία του καζίνο. Μολονότι ο κόσμος γνωρίζει πως στα καζίνο περιουσίες εξανεμίζονται, άνθρωποι καταρρακώνονται και οικογένειες διαλύονται, εντούτοις βρισκόμαστε σε πλήρη αναντιστοιχία από τις πραγματικές ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων, διαμορφώνοντας πρότυπα ζωής με πυρήνα τον τζόγο και τα συνακόλουθα. Η λειτουργία του καζίνο θα χειροτερέψει την καθημερινότητα των εργαζομένων στην περιοχή και σε όλους τους όμορους δήμους:

- Το πρόβλημα της στέγασης, των υψηλών ενοικίων, του ακριβού στεγαστικού δανείου και της ήδη υψηλής φορολογίας θα επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο.
- Οι ελάχιστοι ελεύθεροι χώροι πρασίνου για αναψυχή και αθλητισμό ελαχιστοποιούνται σε μια πόλη ήδη τσιμεντοποιημένη.
- Τα μικρομάγαζα των περιοχών μας θα δεχτούν ακόμα μεγαλύτερο πλήγμα κάτω από το δυσβάσταχτο βάρος του κόστους της επαγγελματικής στέγης και του ανταγωνισμού των μεγάλων επιχειρήσεων.
- Οι νέες θέσεις εργασίας που διαφημίζει η κυβέρνηση θα είναι με άθλιες συνθήκες και χωρίς εργασιακά δικαιώματα όπως εδώ και χρόνια συμβαίνει στον κλάδο του Τουρισμού – Επισιτισμού.
- Το βιοτικό επίπεδο των γυρών περιοχών θα επιβαρυνθούν από την ίδια την λειτουργία του Καζίνο, καθώς ο «ναός του τζόγου» με όλη την σαπίλα που φέρνει μαζί του θα βρίσκεται δίπλα στα σχολεία των παιδιών μας.
- Η επιβάρυνση των συγκοινωνιών, της μετακίνησης και της στάθμευσης στις περιοχές μας όπου ήδη η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη είναι δεδομένη.

Και όλα αυτά βέβαια τη στιγμή που οι εργαζόμενοι ζουν στην καθημερινότητά τους τις συνέπειες από την έλλειψη βασικών υποδομών, όπως η αντισεισμική και αντιπλημμυρική θωράκιση, οι τεράστιες ελλείψεις στη σχολική στέγη (νηπιαγωγεία στεγάζονται σε κοντέινερ το 2023), αλλά και η διαρκώς υποβαθμισμένη Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, που στέλνει τις λαϊκές οικογένειες στα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα που ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια, πλάι βέβαια στα μεγάλα ιδιωτικά νοσοκομεία, που κατακλύζουν το Μαρούσι. Πρόσφατες είναι οι εικόνες, με την υπόγεια διάβαση της Σπύρου Λούη να πλημμυρίζει για πολλοστή φορά, δημιουργώντας μεγάλους κινδύνους, αλλά και οι

απαράδεκτες εικόνες από το πλημμυρισμένο προπονητήριο του ΟΑΚΑ, που προπονούνται σπουδαίοι αθλητές του στίβου. Κανένα έργο αντιπλημμυρικής θωράκισης δεν έχει γίνει εδώ σ' αυτές τις γειτονιές που με κάθε νεροποντή μετατρέπεται σε λίμνη.

Σε αυτή την κατεύθυνση και η τσιμεντοποίηση των μεγάλων ελεύθερων χώρων, που αντίναν αξιοποιηθούν ως χώροι πρασίνου και ήπιας αναψυχής για τη λαϊκή οικογένεια, όπως επί δεκαετίες διεκδικεί το λαϊκό κίνημα στο Μαρούσι, δίνονται για την οικοδόμηση τεράστιων κτηρίων για τη στέγαση των γραφείων μεγάλων μονοπωλιακών επιχειρήσεων ή για άλλες υπερτοπικές χρήσεις. Πάνω απ' όλα όμως πρέπει να υπογραμμίσουμε **τη διαχρονική προσπάθεια εμπορευματοποίησης του Δάσους Συγγρού**, σε συνδυασμό με την υπογειοποίηση της Λ. Κηφισίας, όπως τουλάχιστον έχει αφήσει να φανεί η Διοίκηση Αμπατζόγλου.

Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν ότι καμία από αυτές τις παρεμβάσεις του μεγάλου κεφαλαίου δεν αφορά μεμονωμένο περιστατικό, αλλά όλες εντάσσονται σε συγκεκριμένο σχεδιασμό, που στηρίζεται και ενισχύεται διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις.

Φίλες και φίλοι.

Ο Σύλλογός μας έχει βρεθεί από την πρώτη στιγμή, στην πρώτη γραμμή, σε όλες τις εξελίξεις. Έχει παρέμβει και συνεχίζει να παρεμβαίνει ενάντια στη μετεγκατάσταση του καζίνο. Έχουμε αρκετή πείρα πλέον. Συνειδητοποιούμε ότι απέναντι στα επιχειρηματικά σχέδια του μεγάλου κεφαλαίου, πρέπει να συγκροτήσουμε τη δική μας οργανωμένη και αποτελεσματική άμυνα, να κλιμακώσουμε τον αγώνα μας για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας. **Ορθώσαμε και θα ορθώσουμε ανάστημα απέναντι σε αυτό το «έγκλημα», έτσι ώστε η μετεγκατάσταση του καζίνο να μείνει στα χαρτιά.**

Οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι νέες και οι νέοι του Μαρουσίου, και των γύρω περιοχών, ξέρουμε ότι αυτά που έχουμε ανάγκη, εμείς οι πολλοί, είναι η ασφαλής φτηνή λαϊκή κατοικία, οι σύγχρονες και πλήρως εξοπλισμένες δομές δημόσιας και αποκλειστικά δωρεάν υπηρεσίες υγείας, οι ελεύθεροι χώροι με πράσινο και δυνατότητες δωρεάν αναψυχής, σχολεία και υποδομές άθλησης και πολιτιστικής δραστηριότητας, έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης και αντισεισμικής προστασίας, ασφαλείς μεταφορές, η αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος. Βλέπουμε καθημερινά ότι δε ζούμε στον «παράδεισο». Γιατί οι πόλεις που δομήθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες δε

σχεδιάστηκαν για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της μεγάλης πλειοψηφίας του λαού της περιοχής.

Υπογραμμίζουμε για μια ακόμη φορά ότι κάθε «πρωτοβουλία» που αγνοεί το βασικό του ενιαίου σχεδιασμού και δεν στοχεύει τον πραγματικό υπαίτιο και αντίπαλο, το μεγάλο κεφάλαιο δηλαδή, δημιουργεί αυταπάτες, οδηγεί σε ευκαιριακές και ετερόκλητες συμμαχίες, γεννάει αβάσιμες προσδοκίες και, ακόμη χειρότερα, κινδυνεύει να σπείρει την απογοήτευση. Δεν εναποθέτουμε, λοιπόν, τις ελπίδες μας στην εκάστοτε δημοτική αρχή, ούτε στο ΣΤΕ καθώς φέρουν ευθύνη, έστρωσαν το έδαφος και εξυπηρετούν τα συμφέροντα των μονοπωλίων. Ο λαός, μόνο μέσα από το οργανωμένο κίνημα έχει τη δύναμη να ανατρέψει τα σχέδια τους.

Έχοντας, λοιπόν, καθαρό ότι ο αγώνας ενάντια στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε πρέπει να βάζει στο κάδρο και τον υπαίτιο, το καπιταλιστικό εκμεταλλευτικό σύστημα, καλούμε το λαό, τους μαζικούς φορείς του Μαρουσιού και των γύρω δήμων, να δουν το συνολικότερο σχεδιασμό και το ποιος είναι με ποιόν.

Φτάνει πια με την κοροϊδία! Συντονιζόμαστε και παίρνουμε την κατάσταση στα χέρια μας! Καμιά εμπιστοσύνη σε όσους ευθύνονται για το «έγκλημα»! Το επόμενο διάστημα οι αγώνες μας θα συνεχιστούν και θα κλιμακωθούν. Τα αιτήματά μας είναι δίκαια!

Λέμε:

- Όχι στη μετεγκατάσταση του καζίνο στο κτήμα Δηλαβέρη!
- Να ακυρωθούν όλα τα σχέδια για την εκμετάλλευση του Δάσους Συγγρού και των υπόλοιπων ελεύθερων χώρων στις περιοχές μας.
- Απαιτούμε το κτήμα Δηλαβέρη να απαλλοτριωθεί, να απαγορευτεί κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα σε αυτό, και με κονδύλια από τον κρατικό προϋπολογισμό να διαμορφωθούν υποδομές για την κάλυψη των αναγκών του λαού και της νεολαίας.

Καλούμε τους εργαζόμενους και τους φορείς της περιοχής σε αγωνιστική ετοιμότητα ενάντια στα επιχειρηματικά σχέδια, που τσακίζουν τα δικαιώματά μας. Η μετεγκατάσταση του καζίνο στο Μαρούσι να μείνει στα χαρτιά!

Σας ευχαριστούμε πολύ.