

Αγαπητοί φίλοι και φίλες όλων των ηλικιών, καλώς ήρθατε στην αποψινή μας εκδήλωση που έχει σκοπό να ανοίξει όσο γίνεται πιά πολλές πρωτοβουλίες, για την αληθινή ειρήνη που είναι ανάγκη να παλεύουμε όλοι, ανεξάρτητα από χρώμα, φυλή, φύλο, ηλικία, θρησκεία. Στην έκθεσή μας συμμετέχουν 12 σχολεία, 8 δημοτικά 3 γυμνάσια και 1 λύκειο, συμμετείχαν πάνω από 600 (636) παιδιά και συγκεντρώθηκαν αντίστοιχα έργα, ζωγραφική ομαδική και ατομική, συνθέσεις και χειροτεχνίες. Ευχαριστούμε τα παιδιά, τους γονείς και τους δασκάλους που τα στήριξαν και τα ενέπνευσαν σ'αυτή την προσπάθεια, όλους όσους συνεργάστηκαν. Γιατί σ'αυτόν τον ωραίο αγώνα δεν περισσεύει κανείς και γιατί όπως γράφει και ο ποιητής μας **Νικηφόρος Βρεττάκος** που ήταν και ιστορικό μέλος του επίτιμου προεδρείου της **Ε.Ε.Δ.Υ.Ε.**:

**“ Και Ειρήνη είναι κάτι βαθύτερο απ’ αυτό που εννοούμε
όταν δεν γίνεται κάποτε πόλεμος. Ειρήνη είναι όταν τ’ ανθρώπου η ψυχή
γίνεται έξω στο σύμπαν ήλιος· κι ο ήλιος ψυχή μες στον άνθρωπο”**

Και ο μεγάλος Γερμανός δραματουργός **Μπέρτολτ Μπρέχτ** που έζησε στη χώρα του, το θέριεμα του φασισμού που θα ματοκυλούσε μετά από λίγα χρόνια όλο τον κόσμο, φωτίζει τις συνέπειες αλλά και τις αιτίες του πολέμου στο δικό του εγχειρίδιο πολέμου:

Στους νικημένους, ο φτωχός λαός πέθαινε από την πείνα. Στους νικητές ο φτωχός λαός πέθαινε το ίδιο.

Γιατί τον πόλεμο δεν τον προκαλούν οι λαοί, αλλά οι λίγοι ισχυροί του πλούτου για να κερδίσουν περισσότερα. Γιατί ο πόλεμος δεν είναι ηρωϊσμός και δόξα, είναι καταστροφή. **Με τα οράματα ενός ειρηνικού κόσμου** που θα χτιστεί πάνω στα στέρεα θεμέλια της κοινωνικής δικαιοσύνης, στα αποκαΐδια του όλεθρου του Β' παγκόσμιου πολέμου, δημιουργήθηκε το 1950, το **Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης**, με την προεδρία του νομπελίστα φυσικού **Φρεντερίκ Ζολιό Κιουρί**. Μέλος του είναι η **ΕΕΔΥΕ** που συγκροτήθηκε 5 χρόνια αργότερα, το 1955 και από τότε ως τώρα, με τις Μαραθώνιες πορείες, με πρώτη αυτή που πραγματοποίησε ο **Γρηγόρης Λαμπράκης** και πολλούς άλλους τρόπους, δεν σταμάτησε να αγωνίζεται. Ο Γιώργος Λαμπράκης, γιός του Γρηγόρη Λαμπράκη που δολοφονήθηκε στις 22 Μάη του 1963 είναι σήμερα αντιπρόεδρος της ΕΕΔΥΕ. Εκφράζοντας την φρίκη της ανθρωπότητας απέναντι στις καταστροφές που προκάλεσαν οι ατομικές βόμβες που έπεσαν στην Ιαπωνία, όχι για να νικηθεί, γιατί ήταν ήδη νικημένη, αλλά για επίδειξη δύναμης, σαν πρώτη πρωτοβουλία για την Ειρήνη, το ΠΣΕ οργάνωσε και η ΕΕΔΥΕ πάλεψε πριν ακόμη συγκροτηθεί επίσημα, μάζεμα υπογραφών για την απαγόρευση των ατομικών όπλων, γνωστή σαν **“Εκκληση της Στοκχόλμης”**.

Μα από τότε ως σήμερα, παρόλη τη δραματική εμπειρία που βίωσε η ανθρωπότητα, **οι φωτιές του πολέμου ανάβουν στη γή η μία μετά την άλλη**. Οι πόλεμοι σταματούν για να

αρχίσουν οι επόμενοι. Τα όπλα έγιναν φονικότερα. **Ο ΟΗΕ** όχι μόνο δεν μπόρεσε να τους σταματήσει, αλλά υπήρχαν και περιπτώσεις που οι αποφάσεις και τα στρατεύματά του στήριξαν επεμβάσεις επιθετικών συνασπισμών, των ισχυρών του κόσμου και του πλούτου, ενάντια στους λαούς. Όλο και περισσότερο τα συμφέροντα των ισχυρών, βαραίνουν στη ζυγαριά της δικαιοσύνης των διεθνών δικαστηρίων, απέναντι στο δίκιο. Νέοι συνασπισμοί ισχυρών εμφανίζονται. Απειλούν οι μόν τους δε, για την πρωτοκαθεδρία στην εξασφάλιση του πλούτου των χωρών όλης της γής και αυτό δεν προμηνύει ειρήνη για τους λαούς. Εμπορικοί συνασπισμοί κρατών αποκτούν στρατεύματα, και τα χρησιμοποιούν με προφάσεις ανθρωπιστικές. **Το 2022 για 8^η συνεχή χρονιά, οι στρατιωτικές δαπάνες, αυξήθηκαν σε όλη τη γή. Για 4^η συνεχή χρονιά αυξάνονται οι πεινασμένοι του πλανήτη, διαπιστώνει ο ΟΗΕ.**

Στην Ασία, η ειρήνη σκοτώνεται καθημερινά εδώ και κοντά 70 χρόνια στην **Παλαιστίνη** και οι φυλακές του Ισραήλ γεμίζουν ακόμη και με παιδιά κάτω των 10 χρόνων, χωρίς δίκη.. **Στη Συρία** εδώ και 10 χρόνια, οι ισχυροί της γης και του πλούτου, κονταροχτυπιούνται πάνω από τις γκρεμισμένες στέγες των σπιτιών, των σχολείων και των νοσοκομείων των ανθρώπων που φεύγουν πανικόβλητοι. **Στην Υεμένη** μια φτωχή χώρα που όμως διαθέτει πετρέλαιο, φυσικό αέριο και αυτό που λέμε στρατηγική θέση στην Ερυθρά θάλασσα και το Σουέζ, πριν από 8 χρόνια, πάνω από 10 χώρες από τους ισχυρούς της γής, **η Σαουδική Αραβία και άλλα Αραβικά κράτη, οι ΗΠΑ, η Γαλλία, η Βρετανία άδειασαν τα βομβαρδιστικά τους** και κανείς δεν υποχωρεί παρόλο που ο λαός της πεθαίνει από λιμό, με 11.000 παιδιά θύματα και πάνω από 4,5 εκατομμύρια εκτοπισμένους. **Ο Καύκασος** είναι φωτιά που σιγοκαίει. Η Ειρήνη αγωνίζεται σήμερα να γλυτώσει από την απειλή ενός πολέμου **ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα** και τους συνεργάτες τους, που τη ζυγώνει όλο και περισσότερο και που αν ξεσπάσει, κάθε προηγούμενος θα μοιάζει μπροστά του παιδικό παιχνίδι.

Στην Αφρική η Ειρήνη πεθαίνει από πείνα και δίψα, αγωνίζεται να ζήσει όσο τη στοχεύουν οι κάνες των ισχυρών της γής που ληστεύουν τον πλούτο της, τα διαμάντια, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, το χρυσό και εκμεταλεύονται το πολυπληθέστερο και νεανικότερο εργατικό δυναμικό στον πλανήτη. Σήμερα υπάρχουν άδικοι πόλεμοι, στο **Σαχέλ**, την αχανή περιοχή νότια της Σαχάρα που περιλαμβάνει το (**Τσαντ, Σουδάν, Μάλι, Σενεγάλη, Μαυριτανία, Νίγηρα, Νιγηρία, Μπουρκίνα Φάσο, Ερυθραία**), **στη Λιβύη** και ένα σωρό άλλοι “ξεχασμένοι” πόλεμοι, απ’άκρη σ’άκρη της ηπείρου. Πόλεμοι που αναγκάζουν τα παιδιά που δεν έχουν δύναμη ούτε να κλάψουν από την ασιτία, να γίνονται πρόσφυγες και να πεθαίνουν από δίψα, γύρω από το δεύτερο μεγαλύτερο ποτάμι στον κόσμο. Η Ειρήνη τους είναι τα διελείμματα από τον πόλεμο και τότε δουλεύουν ακόμη στον 21^ο αιώνα σαν σκλάβοι, ακόμη και τα παιδιά, βιάζονται πριν καλά καλά

νοιώσουν τον κόσμο, πεθαίνουν από αντιμετωπίσιμες ασθένειες, όπως τύφο και χολέρα, αλλά και έμπολα, έιτς και πρόσφατα από κορονοϊό με ελάχιστα εμβόλια να έχουν φτάσει. Η ανεργία φτάνει μέχρι το 65%. Οι ισχυροί του πλούτου που πηγαινοέρχονται συνέχεια στην Αφρική, νοιάζονται μονάχα να εξασφαλίσουν τη συνεργασία των κυβερνήσεων των χωρών στα νέα σχέδια καταλήστευσης των παλιών αποικιών. Βρίσκονται πίσω από το λαθρεμπόριο, τους διεθνείς πλιατσικολόγους, την τρομοκρατία, τους μισθοφόρους, υποδαυλίζουν τη διχόνοια, τις θρησκευτικές διαφορές και τους εμφυλίους. Παλιοί και νέοι δυνάστες των λαών της από όλο τον κόσμο, **ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα, Γαλλία, Βρετανία, πλούσιες Αραβικές χώρες**, κατέχουν σιτοβολώνες που θα μπορούσαν να θρέψουν τους πεινασμένους, αλλά όταν η εκμετάλευση της ενέργειας που τελευταία τη βαφτίζουν “πράσινη”, υπόσχεται μεγαλύτερα κέρδη, καταστρέφουν τα χωράφια που καλλιεργεί ο λαός, καταστρέφουν δάση, μολύνουν το περιβάλλον. Βέβαια η μεγαλύτερη οικολογική καταστροφή που δεν αποτιμά κανείς, η μεγαλύτερη ασέβεια για τη φύση, είναι ο ίδιος ο πόλεμος. **Το Σουδάν** που πρόσφατα μάθαμε ότι φλέγεται, είναι μια τέτοια πλούσια χώρα, όπου **ΗΠΑ, Ρωσία, Ισραήλ, Αραβικά Εμιράτα, Κίνα, Γαλλία** και δυνάμεις του **NATO**, δεν σταμάτησαν εδώ και πολλά χρόνια να παρεμβαίνουν ανταγωνιζόμενοι για τον πλούτο της. Πλούτο που δεν τον χαίρεται ο λαός που ζεί κάτω από το όριο της φτώχειας και γίνεται εδώ και χρόνια πρόσφυγας σε γειτονικές χώρες.

Στην Αμερική η Ειρήνη αγωνίζεται να ανασάνει μέσα από τα στήθη των μαύρων παιδιών της, στους ινδιάνικους καταυλισμούς του περιθωρίου, στα φλεγόμενα δάση του Αμαζόνιου. Το όνειρο πεθαίνει στις παραγκουπόλεις έξω από τις λαμπερές πρωτεύουσες, στα αυτοκίνητα-καμίνια στο Μεξικό, όπου αφήνουν την τελευταία τους ανάσα από θερμοπληξία κατατρεγμένοι, παράνομους μετανάστες τους λείει η πολιτισμένη ανθρωπότητα. Για τον πλούτο των χωρών της κονταροχτυπιούνται ισχυροί από όλη τη γή. Οι δισεκατομμυριούχοι γίνονται πλουσιότεροι αλλά οι λαοί των χωρών της, είναι έρμια των τυφώνων, των πλημμυρών, των φυσικών καταστροφών.

Στην Ευρώπη η Ειρήνη κυνηγήθηκε στη **Γιουγκοσλαβία** από τον άδικο πόλεμο που πρώτα την ισοπέδωσε, ύστερα τη διαμέλισε. **Τα Βαλκάνια** παραμένουν πυριτιδαποθήκη της Ευρώπης και το όραμα του **Ρήγα Φερραίου** στο “**Θούριο**” για το αδελφωμα των λαών τους “**Βούλγαροι κι Αρβανίτες, Αρμένιοι και Ρωμιοί, Αράπηδες και άσπροι**”, έχει θαφτεί στα βάθη των αιώνων. Οι πληγές της **Κύπρου** είναι ακόμη ανοιχτές. Σήμερα η Ειρήνη κυνηγιέται από την **Ουκρανία**, αφήνοντας εκεί που φώλιαζε η αδελφοσύνη των λαών, το μίσος, τον όλεθρο και την απειλή να ξαναχρησιμοποιηθούν τα πυρηνικά και να επεκταθεί σε όλο τον κόσμο με ένα τρίτο παγκόσμιο. Ο πλούτος της που την έκανε μήλο της έριδας για τους ισχυρούς της γής, ισοπεδώνεται για πάνω από ένα χρόνο από τις οβίδες. Οι στρατιωτικές δαπάνες των χωρών που συμμετέχουν έμμεσα, έχουν φτάσει σε ιλιγγιώδη

ποσά, αν και η αύξησή τους παγκόσμια, είχε ξεκινήσει πριν από τον πόλεμο. Αξιωματούχος της ΕΕ έδωσε πρόσφατα το σύνθημα οι βιομηχανίες όπλων των χωρών της να περάσουν από αμυντική λειτουργία σε “λειτουργία πολεμικής βιομηχανίας” διότι τα όπλα που παράγονται δεν επαρκούν για την προμήθεια της Ουκρανίας αν και έχει αυτή τη στιγμή όπως λένε οι ΗΠΑ, περισσότερα όπλα από κάθε στρατό στον κόσμο! (δήλωση του διοικητή του στρατού των ΗΠΑ για Ευρώπη και Αφρική)

Ο πόλεμος εκεί, έχει ήδη αλλάξει τις ζωές των ανθρώπων πολύ μακρύτερα από την Ευρώπη. Αναλύσεις μιλούν για το πόσο έχει ήδη επηρεάσει τις συμμαχίες των ισχυρών της γης και του πλούτου. Και αύριο; Ποιός ξέρει ποιός λαός θα γίνει ολοκαύτωμα με τόσα σύννεφα που φέρνουν μέσα τους την καταιγίδα του πολέμου; Ένα μόνο ξέρει ο φτωχός λαός σε όλη τη γή. **Ότι πληρώνει τα πολεμοφόδια.** Ότι στερείται το φαΐ, το βιβλίο, την υγεία, τη στέγη για να πληρώνει τα κανόνια των ισχυρών της γής που δεν σταματούν να κερδίζουν και όσο κερδίζουν, τόσο φτιάχνουν νέα κανόνια που πρέπει να χρησιμοποιηθούν και αυτά γιατί είναι εμπόρευμα στα χέρια των ισχυρών και φέρνουν κέρδος. Γιαυτό και δεν μπορούν να προστατεύσουν την Ειρήνη. Να γιατί ο πόλεμος των ισχυρών της γής είναι ξένος για μάς τους λαούς, είναι πόλεμος για τα συμφέροντά τους, **πόλεμος μεταξύ ληστών.**

Και δυστυχώς είμασταν και είμαστε και εμείς, η χώρα μας, η πατρίδα της δημοκρατίας, εκεί. Τα τελευταία χρόνια στηρίξαμε επεμβάσεις σε χώρες της **Αφρικής, Λιβύη, Σομαλία, Κεντροαφρικανική δημοκρατία,** στέλνουμε στρατεύματα **στο Σαχέλ,** πυραύλους και στρατιωτικούς στη **Σαουδική Αραβία,** στρατεύματα ακόμη και στη **Μαδαγασκάρη** που οι περισσότεροι θα δυσκολευόμαστε να βρούμε στο χάρτη. Στέλνουμε στρατιώτες στο **Κόσοβο** και πολεμοφόδια στην **Ουκρανία.** Η χώρα μας είναι γεμάτη ξένα στρατεύματα της μιας μερίδας των ισχυρών της γής και με ανοιχτά τα σύνορα για τις μετακινήσεις τους, ενώ απειλούμαστε με αντίποινα από τον άλλο ισχυρό. Υποφέρουμε διπλά διότι οι αγρότες μας δεν μπορούν να στείλουν τα προϊόντα μας στον εχθρό και οι σύμμαχοι δεν τα χρειάζονται. Δεν μπορούμε να πάρουμε ενέργεια από τον εχθρό και πρέπει να τη φέρουμε από συμμάχους, ακόμη και αν πληρώνουμε τις μακρινές διαδρομές. Αξίζει άραγε να υποφέρει ένας λαός για να κερδίζουν μια χούφτα καραβοκύρηδες; Ποιός τιμωρείται όταν στον κύκλο του μίσους μπαίνουν ακόμη και αθάνατα παγκόσμια κληροδοτήματα της λογοτεχνίας και της τέχνης; Οι δημιουργοί τους και οι λαοί που τα ενέπνευσαν δεν έχουν καμία σχέση με τον άδικο, καταδικαστέο πόλεμο που τον ξεκίνησαν και τον συνεχίζουν οι ισχυροί του πλούτου της χώρας τους. **Σκοτώνονται και αυτοί για τ' αφέντη το φαΐ,** όπως ο κυρ'Μέντιος-λαός του άλλου ιδρυτικού μέλους της ΕΕΔΥΕ, του **Κώστα Βάρναλη,** του ποιητή που στο **αντιπολεμικό Μανιφέστο των 29 διανοουμένων** από όλο τον κόσμο, πριν τον σχεδιαζόμενο Β'παγκόσμιο που τελικά δεν αποφεύχθηκε, κήρυττε **“τον πόλεμο**

ενάντια στον πόλεμο”. Υποδεχόμαστε από τη φλεγόμενη Ανατολή, τη Συρία, το Αφγανιστάν και από αλλού, **καραβιές κυνηγημένων** που θαλασσοπνίγονται στις θάλασσές μας με τα παιδιά τους αγκαλιά, για μια ήσυχη γωνιά, για ένα καρβέλι ψωμί και βρίσκουν άρνηση, εγκλεισμό σε στρατόπεδα, φράχτες που τους χρυσοπληρώνουμε όλοι και που μπορεί ίσως να εμποδίσουν τους κατατρεγμένους να πάνε στην Ευρώπη, αλλά δεν θα φέρουν ειρήνη στη χώρα που τους ξέβρασε στις ακτές μας.

Κάθε Έλληνας πληρώνει περισσότερα από κάθε άλλο Ευρωπαίο για όπλα, που στην πλειοψηφία τους δεν χρησιμοποιούνται για την άμυνα της χώρας! **Η χώρα μας ξόδεψε το 2022 7,5 δις. ευρώ** για στρατιωτικές δαπάνες, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 78% τα τελευταία 8 χρόνια. Αν κάποια από αυτά είχαν διατεθεί για να υπάρχουν **σιδηρόδρομοι** όχι για να δίνουν κέρδος αλλά με κύριο κριτήριο την ασφάλεια των ανθρώπων, δεν θα θρηνούσαμε 57 ανθρώπους ανάμεσά τους και παιδιά από τον ανθό της χώρας, στα **Τέμπη**. Θα ελέγχονταν όλα τα **σχολεία** που είναι τα μισά κτίσματα 40 και 50 χρόνων, για την ασφάλεια τους από τους σεισμούς. Θα φτιάχνονταν τα ταβάνια που πέφτουν στα κεφάλια των μαθητών, δεν θα βλέπαμε τους δασκάλους να βγάζουν τα παιδιά από τις πλημμυρισμένες αίθουσες φτιάχνοντας γέφυρες με τα θρανία, δεν θα ασφυκτιούσαν οι μαθητές μέσα σε κοντέϊνερ. Οι γονείς το ξέρουν, το διεκδικούν, οι δάσκαλοι και οι μαθητές το ίδιο. Μιλούν για προαύλια που πλημμυρίζουν από λύματα αποχετεύσεων και δέχονται ξανά τα παιδιά χωρίς απολύμανση, ηλεκτρολογικούς πίνακες χαλασμένους, υπεράριθμα τμήματα που συγχωνεύονται για να γίνουν ακόμη μεγαλύτερα. Γιαυτό ήταν ανάστατοι μετά τα Τέμπη. Οι εκπαιδευτικοί μιλούν για **κατηγοριοποίηση** που βαθαίνει περισσότερο, ακολουθώντας ευρωπαϊκά πρότυπα που η επιστημονική κοινότητα αμφισβητεί και η ζωή έχει απορρίψει, καταγγέλλουν πως το **σημερινό σχολείο έχει παιδιά και αποπαίδια**. Καταγγέλλουν οπισοδρόμηση στην εκπαιδευτική διαδικασία και ατέλειωτες εξετάσεις με συγκεκριμένα πρότυπα και περιεχόμενο που οδηγούν σε νέκρωμα της γνώσης και της κριτικής σκέψης για να τα αντικαταστήσουν με τη στείρα αποστήθιση και δεξιότητες, με στόχο τις διακρίσεις, τη δημιουργία κολεγίων και σχολείων-χωματερών, που περιλαμβάνει το διώξιμο μαθητών και την περιθωριοποίηση σχολείων και εκπαιδευτικών. Ο παραλογισμός να μη βρίσκονται χρήματα για τις πραγματικές ανάγκες στα σχολεία, αλλά κάποια να εφοδιάζονται με διαδραστικούς πίνακες και σετ ρομποτικής, έχει την ίδια εξήγηση με τον παραλογισμό του πολέμου: **Το κέρδος που μπαίνει πάνω από την ανθρώπινη ζωή**. **Θέλουμε ένα σχολείο που θα μορφώνει ολόπλευρα όλους τους μαθητές, θα τους δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξουν τα ταλέντα τους και να σπουδάσουν όσοι το επιθυμούν, ανεξάρτητα από την οικονομική κατάσταση της οικογένειάς τους**.

Η ειρήνη που μένει μόνο για όσο διάστημα μπορεί να εξασφαλίσει στους ισχυρούς κέρδη μεγαλύτερα από εκείνα του πολέμου, είναι μια ψεύτικη ειρήνη. **Η ψεύτικη ειρήνη είναι η δίδυμη αδερφή του άδικου, πολέμου.** Η ειρήνη που θέλουμε εμείς έρχεται για να μείνει. Έχει ρίζες στις αξίες της δουλειάς και του ψωμιού για όλους, της αλληλεγγύης και της συνεργασίας των λαών, της προόδου που ανοίγει δρόμους για το μέλλον, πάνω στις ράγες των στίχων των ποιητών, σαν το τρένο το «φορτωμένο στάρι και τριαντάφυλλα» του **Γιάννη Ρίτσου** επίσης ιδρυτικού μέλους της ΕΕΔΥΕ. Χωρίς δουλειά και ψωμί δεν μπορεί να στεριώσει η ειρήνη. **Αυτό συμβολίζει το στάχυ δίπλα στο περιστέρι.** Δεν παρακαλάμε γι' αυτή, την απαιτούμε. Γιατί όπως λέει και ο **Βάρναλης** στο κυρ Μέντιο-λαό **αν ξυπνήσεις μονομιάς θάρθει ανάποδα ο ντουινιάς.**

Σήμερα μαζευτήκαμε εδώ, για να καμαρώσουμε την ελπίδα της χώρας μας, τα παιδιά μας και τα εμπνευσμένα από τα ωραιότερα ιδανικά έργα τους. Ας χαιρετιστούμε αισιόδοξα ξέροντας ότι κάθε πράξη μας ενάντια στην κοινωνική αδικία είναι πάλι για την Ειρήνη, για ένα ελπιδοφόρο μέλλον για όλους, με τους στίχους του **Βρεττάκου**:

Δεν είναι βουνό. Δεν είναι αχτίδες από το φεγγάρι. Αυτό που ξεμύτισε

κει κάτω, στο βάθος – μα κοίταξε! Είναι η Ειρήνη. Χαιρετάει τον κόσμο.

Αυτό το μαντήλι που κρατάει στο χέρι της εγώ της το χάρισα.

Καλή πρόοδο και καλή συνέχεια σε όλους