



ΑΘΗΝΑ 17-6-23

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ομιλητής στην έκθεση Smart Cities στο Ζάππειο ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Τρικκαίων, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Δημήτρης Παπαστεργίου: Η ψηφιακή διακυβέρνηση δεν είναι μια απλή θεωρία ή μηχανήματα εγκατεστημένα σε ένα Κέντρο Ελέγχου, αλλά μηχανισμός που δίνει λύσεις σε καθημερινά προβλήματα.

Στην τελετή εγκαινίων της έκθεσης Smart Cities που διοργανώνει η Teamworks | Metateam και στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε παρευρέθηκε ο **Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργίου.**

Ο **κ. Παπαστεργίου** συνεχάρη εγκάρδια τους διοργανωτές της εξαιρετικής όσο και επίκαιρης έκθεσης που αναδεικνύει το μέλλον των ελληνικών πόλεων μέσω της αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών.

Ακολουθεί η εισήγηση του κ. Παπαστεργίου στα πλαίσια της συνέντευξης Τύπου:

Η αναγκαιότητα αποτέλεσε την αιτία που η Αυτοδιοίκηση αναζήτησε και βρήκε λύσεις σε διάφορα προβλήματα που εμφανίστηκαν. Ως μηχανικός έχω μια πάγια θέση σε σχέση με το ζητούμενο. Πάντα θεωρούσα και εξακολουθώ να κάνω, πως πρώτα εντοπίζουμε το πρόβλημα και εν συνεχεία αναζητούμε την ιδανική λύση.

Επιχειρώντας μια αναδρομή στο παρελθόν, διαπιστώνουμε πως από την δεκαετία 2000 – 2010 είχε ξεκινήσει μια προσπάθεια ψηφιακού ανασχηματισμού, ο οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ωστόσο ελαφρώς ανώριμη και φλύαρη.

Τότε είχαμε τις λύσεις και αναζητούσαμε το πρόβλημα.

Πλέον τα πράγματα έχουν μπει σε μια ροή, που οφείλεται και στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης συνολικά και ειδικά στους κ.κ. Κυριάκο Πιερρακάκη

και Θεοδωρή Λιβάνιο, οι οποίοι συνέδεσαν θεωρώ το όνομα τους, με την αναμόρφωση του Ελληνικού Δημοσίου τουλάχιστον αναφορικά με το ψηφιακό του σκέλος.

Οι πολίτες διαπίστωσαν πως η πληροφορική και η ψηφιακή διακυβέρνηση δεν είναι μια απλή θεωρία ή μηχανήματα εγκατεστημένα σε ένα Κέντρο Ελέγχου, αλλά μηχανισμός που δίνει λύσεις σε καθημερινά προβλήματα. Λύσεις που εξοικονομούν χρόνο και γλυτώνουν από ταλαιπωρία.

Άλλωστε οι περισσότεροι από εμάς έχουμε βιώσει στο παρελθόν την ταλαιπωρία στις εκάστοτε «ουρές» που σχηματίζονταν σε διάφορες υπηρεσίες προκειμένου να εξυπηρετηθούμε.

Πλέον ο πολίτης αισθάνεται το κράτος παρών στις διαδικασίες αυτές με την βοήθεια που προσφέρει με τον ψηφιακό του μετασχηματισμό. Επί παραδείγματι, θα αναφέρω ένα από τα πολλά οφέλη του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας είδαμε ξαφνικά ένα ασύλληπτο σύστημα που οργανώθηκε και αφορούσε τους εμβολιασμούς. Το αργό και κάποιες φορές αδιάφορο προς τους πολίτες κράτος, ξαφνικά μετασχηματίστηκε και ενημέρωνε άμεσα με ένα μήνυμα στο κινητό το ραντεβού του εκάστοτε πολίτη σε κάποιο εμβολιαστικό κέντρο.

Θεωρώ πως αυτό το απλό μεν αλλά ουσιαστικό μήνυμα, αποδεικνυε πως το κράτος εισέρχονταν σε μια διαφορετική ψηφιακή τροχιά με το ενδιαφέρον του να επικεντρώνεται στην παροχή λύσεων προς τους πολίτες.

Το διακύβευμα της επόμενης ημέρας είναι μεγάλο. Πρέπει να συνεχίσουμε να δίνουμε καθημερινά λύσεις. Σήμερα το gov.gr έχει διαθέσιμες περίπου 1500 υπηρεσίες και η γνώση μου είναι πως σχεδιάζονται προς υλοποίηση σχεδόν 5000 συνολικά διαθέσιμες υπηρεσίες.

Πολλές από αυτές σχετίζονται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Υπάρχουν σήμερα ζητήματα που άπτονται της Αυτοδιοίκησης με έντονη γραφειοκρατία που προκαλεί καθυστερήσεις.

Αναφέρομαι ενδεικτικά στις μεταβιβάσεις των ακινήτων, στον ΤΑΠ που συνεχίζει να ταλαιπωρεί δημότες και υπηρεσίες, στο τέλος παρεπιδημούντων που θα μπορούσε εύκολα και αυτό να ψηφιοποιηθεί ως διαδικασία.

Υπάρχουν και δυο κρίσιμοι τομείς που πρέπει να δουλέψουμε με συνέπεια. Το Περιβάλλον και η Ενέργεια.

Το περιβάλλον και η ανακύκλωση και πως θα καταφέρουμε να δημιουργήσουμε μοντέλα ανταποδοτικού χαρακτήρα, ώστε να συμμετέχουν οι πολίτες διαπιστώνοντας και οι ίδιοι την αξία της ενέργειας αυτής.

Στην έκθεση, είδα λύσεις που προσφέρει η αγορά και αφορούν το περιβάλλον, από την μέτρηση της στάθμης των υδάτων ή την έγκαιρη

διάγνωση πυρκαγιών, ως την μέτρηση της ποιότητα του αέρα. Λύσεις που αφορούν άμεσα την πολιτική προστασία και την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Λύσεις που δεν κοστίζουν και είναι ιδιαίτερας πολυτιμης.

Για πρώτη φορά η Αυτοδιοίκηση έχει στη διάθεση της πόρους που προσεγγίζουν το μισό δις ευρώ από διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα, όπως το ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Αντώνης Τρίτσης.

Πεδίο δόξης λαμπρό για την Αυτοδιοίκηση, που θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και θα δημιουργήσει ασφαλέστερες πόλεις και χωριά, όπου οι δημότες θα αισθάνονται την φροντίδα και το ενδιαφέρον του θεσμού. Απαιτείται σκληρή και μεθοδική δουλειά από όλους μας προκειμένου τα χρήματα αυτά να επενδυθούν σε εφαρμογές που θα δώσουν πραγματικές λύσεις σε πραγματικά προβλήματα και πιστεύω πως αυτό τελικά θα γίνει.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ