



Όχι, δεν ντρεπόμαστε

Επιθυμώ να ενημερώσω τόσο τις οικογένειες των εγγεγραμμένων στο Αθλητικό Σωματείο «Καλαθοσφαίριση Αγίας Παρασκευής» (ΚΑΠ) όσο και τους υπολοίπους συμπολίτες μας, σχετικά με όσα αναφέρονται σε προσβλητική ανακοίνωση (με τίτλο «ΝΤΡΟΠΗ») που εξέδωσε η Διοίκηση του Σωματείου αυτού, προσβλητική προς όλο το Δ.Σ. του ΠΑΟΔΑΠ.

Σε όσα καταλογίζει και «καταγγέλλει» η διοίκηση της ΚΑΠ, παραθέτω τα εξής γεγονότα για να κριθεί και ο ΠΑΟΔΑΠ και η διοίκηση της ΚΑΠ:

-Από πολύ νωρίς φέτος, ενημερώθηκαν τα Αθλητικά Σωματεία (μεταξύ αυτών και η ΚΑΠ και ο ΓΣΑΠ) να συνεννοηθούν μεταξύ τους, όπως κάθε χρόνο, ώστε να συμφωνήσουν σε κοινό πρόγραμμα ανά γήπεδο, για να μην χρειασθεί να παρέμβη ο ΠΑΟΔΑΠ σταπαλώντας άσκοπες εργατώρες σε καθήκοντα «επιδιαιτητού». Λόγω του ότι αργοπορούσαν, μάλιστα χρειάστηκε να αναβάλλουμε συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΠΑΟΔΑΠ, παρενέβην προσωπικώς αρκετές φορές προς τον Πρόεδρο της ΚΑΠ, ο οποίος όμως ηρνεύτο πεισματικά να συνατηθεί και συνεργασθεί με την διοίκηση του ΓΣΑΠ.

-Εννοείται ότι δεν είναι δυνατόν να μην εκδώσουμε απόφαση που επηρεάζει τον προγραμματισμό όλων των Σωματείων της πόλεως, επειδή μια διοίκηση Σωματείου αρνείται να συνεργασθεί, οπότε ορίσαμε νέα ημερομηνία συνεδριάσεως του Δ.Σ. του ΠΑΟΔΑΠ.

-Κατά την διάρκεια της συνεδριάσεως, ουδείς ανέφερε ότι για τις μικροαλλαγές που επιφέραμε συμφωνούσε η ΚΑΠ, η «πληροφόρησή» τους είναι ανακριβής. Άλλωστε η συμφωνία είναι επιθυμητή αλλά όχι αναγκαία, αλλοίμονο αν ο ΠΑΟΔΑΠ ήταν δέσμιος των διαθέσεων της διοικήσεως κάθε Σωματείου. Να σημειωθεί, ότι κατά την συνεδρίαση παρέστησαν με πρωτοβουλία τους τρία Αθλητικά Σωματεία, με εκπροσώπους τους ως παρατηρητές. Η διοίκηση της ΚΑΠ δεν παρέστη.

Όσον αφορά στις (μικρο) αλλαγές:

-Πα'ό,τι πέρυσι εκδόθηκε απόφαση με τις ώρες για κάθε Σωματείο (ΚΑΠ-ΓΣΑΠ), εκ των υστέρων συναπεφάσισαν κάποιες μικροαλλαγές που λειτούργησαν ατύπως. Αυτή την

περυσινή άτυπη συμφωνία τους, αποτυπώσαμε τυπικά στην φετινή απόφαση. Πέρυσι τους βόλευε, φέτος όχι;

-Για την αλλαγή της ώρας προπονήσεως της ανδρικής ομάδος της ΚΑΠ, αυτή μεταφέρθηκε κατά **μία ώρα νωρίτερα** (από 6.30 μ.μ στις 5.30 μ.μ.) προκειμένου να είναι δυνατή η προπόνηση και της γυναικείας ομάδος του ΓΣΑΠ, η οποία ελάμβανε χώρα κοντά στα μεσάνυκτα. Να τονίσω ότι **η μικρή αυτή αλλαγή, αφορά μόνο σε μια ημέρα (Τετάρτη) ανά 15θήμερο, όλες οι άλλες προπονήσεις της ανδρικής ομάδος δεν θίγονται.**

-Το Δ.Σ. του ΠΑΟΔΑΠ ψήφισε ομοφώνως, και η αντιπολίτευση, τις μικροαλλαγές αυτές, αφού έκρινε ότι είναι επουσιώδεις και δεν επηρεάζουν αρνητικά την λειτουργία των δυο Σωματείων.

-Το σύνολο των ωρών που παραχωρούνται στις δυο ομάδες δεν άλλαξε. Διατηρούν τον ίδιο αριθμό ωρών, εβδομαδιαίως, που κατέχουν εδώ και 9 τουλάχιστον χρόνια, με την «μερίδα του λέοντος» η ΚΑΠ. Για την κατανομή των ωρών αυτών ισχύουν τα κριτήρια των αγωνιστικών τους υποχρεώσεων όσο και του αριθμού των παιδιών των Ακαδημιών τους.

-Η διοίκηση της ΚΑΠ, με την ανακοίνωσή της, ζητά την εφαρμογή του προγράμματος που ίσχυε τα τελευταία χρόνια. Πρόγραμμα όμως που έως προσφάτως δεν δεχόταν, αιτούμενη κατά καιρούς να αυξήσει τις συνολικές ώρες της εις βάρος του ΓΣΑΠ, αίτημα που έχει απορριφθεί από το σύνολο των μελών του Δ.Σ. του ΠΑΟΔΑΠ.

Πέραν των ανωτέρω, να σημειώσω και τα εξής, που έχουν σχέση με τις «κατηγορίες» περί δήθεν μεθοδεύσεων κλπ εκ μέρους του ΠΑΟΔΑΠ:

-Την τελευταία τετραετία, τόσο η Δημοτική Αρχή όσο και η διοίκηση του ΠΑΟΔΑΠ, συμπεριλαμβανομένου σύσσωμου του Διοικητικού του Συμβουλίου, επεδίωξαν μια ενωτική πολιτική μετριοπάθειας και ευρέσεως κοινών τόπων μεταξύ όλων των Αθλητικών Σωματείων της πόλεως, υποβοηθώντας και εξυπηρετώντας, κατά το δυνατόν, τις ανάγκες τους. Αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι δεν υπήρξαν αντιδράσεις και «πόλεμοι», όπως στο παρελθόν, πλην της παρούσης θλιβερής περιπτώσεως που, όλως τυχαίως (;;), ξέσπασε σε προεκλογική περίοδο.

-Θεωρώ ότι η διοίκηση της ΚΑΠ, δεν έχει κανέναν λόγο να πιστεύει ότι υπάρχουν παντού «συνωμοσίες» και «εχθροί». Θα της θυμίσω την βοήθεια που της δώσαμε τις παραμονές σοβαρών αγώνων της, κρατώντας το Γήπεδο ανοικτό ακόμη και σε επίσημες αργίες (εθνικές επετείους και μεγάλες θρησκευτικές εορτές) για να προπονηθούν. Θα της υπενθυμίσω ακόμη, ότι δεν τους σταματήσαμε όταν δημιούργησαν ομάδα από παίκτες άλλων Σωματείων άλλων Δήμων, ακόμη και ιδιωτικών, την οποία προπονούν σε ώρα που τους έχει παραχωρηθεί για άλλο σκοπό, χωρίς την ενημέρωση και έγκριση του ΠΑΟΔΑΠ. Και ένα σωρό άλλα. Θέλω να πιστεύω ότι η διοίκηση της ΚΑΠ δεν άγεται και φέρεται από προσωπικές πολιτικές επιδιώξεις πολιτευομένου μέλους της, εν όψει των Δημοτικών εκλογών, θα ήταν καταστρεπτικό και για την ίδια.

Εν κατακλείδι, το Δ.Σ. του ΠΑΟΔΑΠ δεν έχει κανέναν λόγο να ντρέπεται επειδή κάνει καλά την δουλειά του, με τα μέσα που διαθέτει. Επιθυμούμε όλοι να γίνει πράξη η συνεργασία

μεταξύ των Σωματείων. Ο εχθρικός ανταγωνισμός μεταξύ τους, μόνο δεινά μπορεί να επιφέρει.

Σπύρος Παλασπύρος

Πρόεδρος ΠΑΟΔΑΠ