

Ομιλία Άρη Κυριακίδη στην παρουσίαση ψηφοδελτίου 10/9

Η σημερινή μας προγραμματισμένη εκδήλωση, επισκιάζεται από την συγκλονιστική τραγωδία που βιώνει η Θεσσαλία, ο Βόλος, η Καρδίτσα και τα γύρω χωριά μετά από της πλημμύρες της εβδομάδας που πέρασε. Γεγονός που διαδέχθηκε ένα ακόμα κρατικό έγκλημα, τις φωτιές σε Έβρο, Μαγνησία, Φθιώτιδα και Ρόδο που κατέκαψαν εκατοντάδες στρέμματα δάσους, σπίτια και περιουσίες τους λαού, αλλά και δεκάδες θύματα που άφησα πίσω τους, όπως και αγνοούμενους που δεν ξέρουμε ούτε τον αριθμό τους.

Μιλάμε για κρατικά εγκλήματα, αφού το κεντρικό και τοπικό κράτος, όχι μόνο δεν έκανε όλα τα απαραίτητα έργα για να προστατεύσει τους κατοίκους αυτών των περιοχών, όχι μόνο δεν δημιούργησε εκείνες τις υποδομές για να σωθούν τα δάση και το βίος του λαού, όχι μόνο δεν προστάτευσε τις ανθρώπινες ζωές των χιλιάδων που βρέθηκαν ανυπεράσπιστοι μπροστά στο έλεος των καιρικών φαινομένων και των πυρκαγιών, αλλά συνεχίζει να αφήνει αβοήθητους τους εγκλωβισμένους στα δεκάδες χωριά και πόλεις που είναι πνιγμένες στα νερά και τη λάσπη, χωρίς νερό, χωρίς φαγητό, χωρίς στέγη, με τον κίνδυνο όπως λένε και οι επιστήμονες μία υγειονομικής βόμβας έτοιμης να σκάσει από ώρα σε ώρα.

Κρατικά εγκλήματα, που έχουν ένα και μόνο παρονομαστή, το κόστος, ένα και μόνο κριτήριο, το κέρδος, Όλα λογίζονται με βάση την πολιτική τους στη ζυγαριά τους κόστους και του οφέλους. Αν κάποιο έργο θα φέρει πίσω χρήματα, δηλαδή είναι ανταποδοτικό τότε παίρνει προτεραιότητα, αν όχι πάει πίσω στο σχεδιασμό τους, με τα γνωστά αποτελέσματα.

Κρατικά εγκλήματα που πρέπει και θέλουμε να γίνουν κριτήριο ψήφου στις ερχόμενες τοπικές εκλογές.

Θέλουμε ο λαός να βάλει μπροστά τις δικές του πραγματικές ανάγκες, να παλέψει για τα πραγματικά του συμφέροντα, για τα έργα και τις υποδομές που έχει ανάγκη σήμερα, το 2023 που δεν μπορεί να πνιγεται το χειμώνα, να καίγεται το καλοκαίρι, να θάβεται από το χιόνι, να κρύβεται να τρέχει να σωθεί όπως είναι η επίσημη πολιτική διαχείρισης της κυβέρνησης, ειδικά από την πανδημία του κορονοϊού και

μετά.

Θέλουμε μέσα από την υπερψήφιση των ψηφοδελτίων της Λαϊκής Συσπείρωσης να εκφραστεί η εφ' όλης της ύλης σύγκρουση με την κυβερνητική πολιτική, με την πολιτική του κεφαλαίου, των μεγαλοεργολάβων, των ιδιωτικοποιήσεων, της κατάργησης εργασιακών δικαιωμάτων, της καταστροφής του περιβάλλοντος, αυτός που με μία λέξη ονομάζουμε καπιταλιστικός δρόμος.

Αποδεικνύεται περίτρανα ότι και οι τοπικές εκλογές παρότι προσπαθούν όλοι να πείσουν το λαό για το αντίθετο, ότι δεν μπορεί το κριτήριο ψήφου να είναι ο γνωστός, ο φίλος, ο γείτονας, ο συγγενής αλλά ποια παράταξη ποια πολιτική θα βγει ενισχυμένη και από αυτές τις εκλογές, για να έχει συμμάχους την επόμενη μέρα των εκλογών ο λαός να παλέψει για τη ζωή του.

Μπροστά λοιπόν, στις δημοτικές εκλογές, στις 8 Οκτώβρη, τα κύρια ερωτήματα είναι σαφή:

- **«Τι θα αντιπαρατάξει ο λαός απέναντι στο ενιαίο αντιλαϊκό μπλοκ που συγκροτούν η κυβέρνηση και τα κόμματα του συστήματος, όπως και οι δημοτικές τους παρατάξεις, που τα προγράμματα όλων τους μοιάζουν σαν δυο σταγόνες νερό;**
- **Πώς θα δυναμώσει η αντιπαράθεση με την επικίνδυνη, αντιλαϊκή πολιτική που εκφράζεται όλα αυτά τα χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο από τη Δημοτική αρχή, αλλά και τις άλλες παρατάξεις που στηρίζονται από ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ;**
- **Ποιος μπορεί να εκφράσει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο τους αγώνες, τα αιτήματα, τις διεκδικήσεις, τις αγωνίες της μεγάλης πλειοψηφίας του λαού;**

Η απάντηση είναι επίσης σαφής: Η εγγύηση για τον λαό της Λυκόβρυσης και της Πεύκης ώστε να υπάρξει σύγκρουση με την πολιτική, που τα δίνει όλα στα επιχειρηματικά συμφέροντα και αφήνει τον λαό απροστάτευτο και αθωράκιστο, είναι μόνο η **ισχυροποίηση της "Λαϊκής Συσπείρωσης", του**

ψηφοδελτίου του ΚΚΕ.

Δεν υπάρχει χρόνος για αυταπάτες, για άλλα χαμένα χρόνια...

Ο λαός έχει δοκιμάσει όλες τις λύσεις και τις συμπράξεις των κομμάτων εξουσίας στο επίπεδο του Δήμου. Παρατάξεις με τη στήριξη, ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, ΠΑΣΟΚ-ΝΔ μέχρι και ΣΥΡΙΖΑ-ΝΔ-ΠΑΣΟΚ έχουν δει τα μάτια μας όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Γιατί είναι προφανές ότι μετά τον Κλεισθένη, τον Καλλικράτη και τον Καποδίστρια φαίνεται πιο καθαρά ότι η μεταφορά αρμοδιοτήτων στους δήμους και στις περιφέρειες έχει σα μόνο στόχο την ιδιωτικοοικονομική λειτουργία των δήμων, η προσαρμογή στους περιοριστικούς κανόνες που έρχονται κάθε φορά από το κεντρικό κράτος, πάντα δεμένοι με την πενιχρή χρηματοδότηση και την ανταποδοτικότητα των όποιων υπηρεσιών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι κάθε φορά που έρχεται προς συζήτηση ένας προϋπολογισμός του Δήμου, αφού πρώτα καταρτιστεί με βάση τους κανόνες που έχει βάλει το υπουργείο εσωτερικών που φυσικά πρέπει να είναι ισοσκελισμένος (έσοδα και έξοδα), μετά πάει για έλεγχο στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Και ρωτάμε όλους αυτούς που μας έχουν πάρει τα αυτιά για τα μεγάλα έργα και τις μεγάλες μέρες που θα ξημερώσουν για το δήμο αν βρεθούν στη διοίκηση του δήμου, πως μπορούν να ξεφύγουν από τη μέγγενη του κεντρικού κράτους, πως μιλάνε ακόμα για τοπική αυτοδιοίκηση αφού όπως είναι γνωστό αν δεν έρθεις σε σύγκρουση με τις κατευθύνσεις της κυβέρνησης και της ΕΕ, κάνεις απλή διαχείριση, κάνεις το μάνατζερ και το τροχονόμο των εργολάβων. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα και αυτά τα έργα που πολυδιαφημίζονται και στο δήμο μας και αλλού, είναι από πριν δεσμευμένα ως προς την υλοποίησή τους, με βάση τις κατευθύνσεις της ΕΕ και τις ορέξεις και τα κέρδη του κεφαλαίου. Γι' αυτό και δεν βλέπουμε έργα με γνώμονα τις λαϊκές ανάγκες παρά ελάχιστα, σταγόνα στον ωκεανό των έργων που κοστίζουν εκατομμύρια, για να βγάλουν οι εργολάβοι αλλά και όσοι θα τα εκμεταλλευτούν.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα το περιβόητο ΟΤ9 στη Λυκόβρυση. Ένα έργο που παραδόθηκε στον ιδιώτη επιχειρηματία έναντι πινακίου φακής για να λειτουργήσει ένας ακόμα χώρος εστίασης και να κάνουν και τις φιέστες τους οι διάφοροι υποψήφιοι, όπως και το κολυμβητήριο το οποίο σύμφωνα και με όσα καταγγέλλουν αρκετοί από όσους το χρησιμοποιούν είναι κατώτερο των απαραίτητων προδιαγραφών και μάλιστα και με πολύ ακριβό αντίτιμο για τη χρήση του. Το αντίτιμο για μία μέση λαϊκή οικογένεια είναι ένα ποσό που προστίθεται στα ήδη αυξημένα έξοδα της καθημερινότητας ειδικά αν υπάρχουν παιδιά στην οικογένεια. Αυτό το έργο κόστισε 15 σχεδόν εκ ευρώ, ενώ την ίδια στιγμή λίγα μέτρα πιο κάτω το νέο σχολείο έχει προϋπολογισμό 3,2 εκ ευρώ.

Αντίστοιχα ένα νέο έργο είναι προγραμματισμένο το επόμενο διάστημα για την ηλεκτροκίνηση στο Δήμο μας κόστους 1,5 εκ ευρώ, ενώ την ίδια στιγμή το ΚΑΠΗ στην Κάτω Πεύκη που το συζητάμε εδώ και πάνω από 20 χρόνια έχει προϋπολογισμό 800 εκ ευρώ.

Αυτές είναι οι προτεραιότητες που έχει ο δήμος και η περιφέρεια σε συνεργασία με το κράτος των εργολάβων και των μεγαλοεπιχειρηματιών.

Αυτές οι προτεραιότητες δεν έχουν καμία σχέση με τις πραγματικές ανάγκες που έχει ο λαός και στην περιοχή μας, για απαραίτητα έργα υποδομής, για έργα στον πολιτισμό και τον αθλητισμό, τις κοινωνικές δομές για τα παιδιά και τους ηλικιωμένους.

Η λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη και ο ψηφιακός μετασχηματισμός, που είναι βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης και της ΕΕ, είναι για να βρουν διέξοδο κερδοφορίας τεράστια λιμνάζοντα κεφάλαια που βρίσκονται στα σεντούκια και περιμένουν την ευκαιρία που τους δίνει το κάθε φορά πολιτικό προσωπικό για να μεγαλώνουν τα κέρδη τους.

Για τις άλλες παρατάξεις

Σε όλο αυτό το σκηνικό φυσικά έρχονται να παίξουν το ρόλο τους οι δημοτικές

παρατάξεις που κάθε φορά εξυπηρετούν ένα πολιτικό στόχο που όπως έχει φανεί όλα τα προηγούμενα χρόνια ευθυγραμμίζεται πλήρως με την κεντρική διοίκηση είτε οι παρατάξεις είναι στη διοίκηση είτε στην αντιπολίτευση.

Αυτό συμβαίνει γιατί οι παρατάξεις που εμφανίζονται τώρα τελευταία να θέλουν να «σώσουν» το δήμο, είναι κομμάτια του πολιτικού συστήματος σε τοπικό επίπεδο των κομμάτων εξουσίας που έχουν φέρει και τους Δήμους και τις περιφέρειες στην κατάσταση που όλοι ξέρουμε και βιώνουμε κάθε μέρα.

Τα στελέχη που τις απαρτίζουν, πέρα από τους επικεφαλής τους ανήκουν στη ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ, κόμματα που κυβέρνησαν και καθόρισαν, με μία σειρά νόμους την πορεία των Δήμων και των Περιφερειών, ως κομμάτι του κεντρικού αντιλαϊκού κράτους. Και όσοι παρακολουθούν από κοντά το τι γίνεται στο Δήμο μπορούν πολύ καλά να καταλάβουν ότι η τοπική αυτοδιοίκηση έχει πάει περίπατο και στη θέση της υπάρχει τοπική διοίκηση, με σφιχτά χρονοδιαγράμματα από το Υπουργείο, με συγκεκριμένους κανόνες για τα πάντα, από τους προϋπολογισμούς, τις προσλήψεις προσωπικού, μέχρι τα έργα για τη συντήρηση των σχολείων και τη φροντίδα των δασών.

Από την αρχή της προεκλογικής περιόδου, όλες οι παρατάξεις, προσπαθούν να φανούν ως ανεξάρτητες και ακομμάτιστες. Το προφανές είναι ότι δεν θέλουν να ταυτιστούν με τις αντιλαϊκές πολιτικές που εφάρμοσαν τα κόμματα τους όλα τα προηγούμενα χρόνια όπως οι δεκάδες μνημονιακοί νόμοι που έκαναν τους δήμους το μακρύ χέρι του κεντρικού κράτους, όπως και συνολικά εξαθλίωσαν το λαό και συμπίεσαν το λαϊκό εισόδημα προς τα κάτω.

Επειδή όμως θέλουν να κρυφτούν αλλά η χαρά δεν τους αφήνει, είναι δεσμευμένοι στις υποσχέσεις που έχουν δώσει και τον πολιτικό προσανατολισμό που έχουν.

Όλο το προηγούμενο διάστημα, της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών, φιλοξένησαν υπουργούς και βουλευτές στην περιοχή μας, οργάνωσαν συσκέψεις για να εξασφαλίσουν τη στήριξη των κομμάτων τους, βρέθηκαν από κοινού σε περιοδείες με υποψήφιους βουλευτές, παρά τις διαφορετικές δημοτικές

παρατάξεις που ανήκουν.

Και υπάρχει μία λεπτή κλωστή που τους συνδέει όλους πλην της Λαϊκής Συσπείρωσης.

Ο Ιωάννου, πρώην αντιδήμαρχος του Μαυρίδη μέχρι να τα σπάσουνε, οργάνωσε σύσκεψη με τον υποψήφιο βουλευτή της ΝΔ, Κουμουτσάκο αλλά και την Κεραμέως, με την οποία οργάνωσε συσκέψεις και ο Κωνσταντίνου που ανήκει στη ΝΔ αλλά και η Πατούλη, που επίσης ανήκει στη ΝΔ, την οποία στηρίζει ο νυν Δήμαρχος Μαυρίδης που ανήκει και αυτός στη ΝΔ, αλλά και ο νυν περιφερειάρχης Πατούλης που ανήκει στη ΝΔ, που έκανε περιοδεία στο δήμο μας, πριν από λίγο καιρό, στην οποία ήταν παρόντες και ο Ψυχάλης που ανήκει στο ΠΑΣΟΚ, και στελέχη του που ανήκουν στη ΝΔ. Παράλληλα, η μισή παράταξη του Μαυρίδη, ο οποίος στηρίζει την Πατούλη, βρίσκονται υποψήφιοι με το Λέων, που επίσης ανήκει στη ΝΔ και στηρίζεται από τη ΝΔ, πρώην αντιδήμαρχος του Μπακογιάννη με το γνωστό φιάσκο του μεγάλου περίπατου, τον οποίο χαιρέτισε στα εγκαίνια των εκλογικών του κέντρων ο Άδωνις Γεωργιάδης, αλλά και ο Φωκιανός, πρώην Δήμαρχος Λυκόβρυσης Πεύκης, που ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ που όμως είχε και τη στήριξη και της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ όταν ήταν δήμαρχος, ενώ δύο μέρες μετά βρέθηκε και χαιρέτισε στην προεκλογική συγκέντρωση του Καρδάση που τον στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κι επειδή εδώ είμαστε ένα μεγάλο χωριό και όλα μαθαίνονται φτάνουν στα αυτιά μας ότι από τώρα ετοιμάζονται οι συνεργασίες, γίνονται τα παζάρια ποιος θα πάει με ποιόν, ποιος θα στηρίζει ποιόν στο 2^ο γύρων εκλογών ανάλογα με το ποιος θα είναι μπροστά.

Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα φυσικά, και την περασμένη τετραετία, βρέθηκαν πρόθυμοι να στηρίξουν τη διοίκηση σε κρίσιμες αποφάσεις, όπως ο Ιωάννου που ήταν το σωσίβιο της διοίκησης όταν δεν είχε την πλειοψηφία με αντάλλαγμα την αντιδημαρχία, όπως η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ που με την αποχή και την ανοχή της διευκόλυνε τη διοίκηση Μαυρίδη τα προηγούμενα χρόνια, ή σύμβουλοι της παράταξης του Ψυχάλη που με μεγάλη ευκολία μεταπήδησαν στην παράταξη της διοίκησης με αντάλλαγμα την αντιδημαρχία ή ακόμα και την υπερψήφιση των

προϋπολογισμών τα πρώτα χρόνια της Δημοτικής Αρχής από τις περισσότερες παρατάξεις στα πλαίσια της συνεννόησης και της συνδιαμόρφωσης.

Δε πέσαμε επίσης από τα σύννεφα όταν ο πρώην δήμαρχος Θεοδωρακόπουλος, εκλεκτός του ΠΑΣΟΚ για κάποια χρόνια, ο απατεώνας που «χρεωκόπησε το δήμο», όπως τον χαρακτήριζαν τα στελέχη της διοίκησης που ανήκουν στη ΝΔ, εμφανίστηκε υποψήφιος με το Χαρδαλιά, την παράταξη της ΝΔ στην Περιφέρεια.

Είναι ίδιοι, εκφράζουν την ίδια πολιτική, έχουν τις ίδιες αναφορές και δεν ξέρεις αν τους ψηφίσεις που θα τους βρεις την επόμενη μέρα αφού οι διαχωριστικές γραμμές που τόσο παλεύουν να μας προβάλουν στην ουσία δεν υπάρχουν.

Εκεί λοιπόν καταρρέει και το αφήγημα «άλλο οι βουλευτικές άλλο οι δημοτικές εκλογές, εδώ ψηφίζουμε πρόσωπα» αφού το τι πολιτική θα ακολουθήσουν τα πρόσωπα όταν είναι δεμένοι πολιτικά με τα κόμματα που έχουν συγκεκριμένη πολιτική είναι συγκεκριμένη. Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε ακούσει στο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν μετά από καταγγελίες και παρεμβάσεις μας τους ξεσκεπάζουμε, ότι «έτσι είναι το σύστημα» ή «δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς» και ότι «η κυβέρνηση μας έχει δέσει τα χέρια». Το γνωστό γαϊτανάκι των ευθυνών του κράτους, όπου όταν θέλει να λειτουργήσει, λειτουργεί και όταν θέλει να χαθείς μέσα στα γρανάζια της γραφειοκρατίας τα βάζει να γυρίζουν και πιο γρήγορα ακόμα. Όπως τελευταία προσπάθησε η Δημοτική Αρχή να μας πείσει ότι για το χάλι που βρίσκονται τα δάση της περιοχής μας φταίει το Δασαρχείο που δεν τους αφήνει να κάνουν αυτά που πρέπει.

Γιατί το κράτος λειτουργεί άψογα όταν στέλνει την αστυνομία να ξεσπιτώνει κόσμο, όταν θέλει να βρει τι χρωστάς στη εφορία, ή να απαγορεύσει τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, ή σε τρέχει στα δικαστήρια όταν ακόμα και ο δήμος θα πάρει μία απόφαση στήριξης στα αιτήματα των εργαζόμενων για μονιμοποίηση τους, όμως για να προχωρήσει η αποπεράτωση του σχολείου, για να γίνει μία διάνοιξη δρόμου όπως της Αγ. Λαύρας στη Λυκόβρυση, να πάρουν ανάσα οι κάτοικοι, τα πράγματα κινούνται αργά και βασανιστικά.

Το βασικό δίλλημα λοιπόν και αυτών των αυτοδιοικητικών εκλογών είναι και πάλι

το ίδιο, Δημάρχους και διοικήσεις που γλύφουν και συναλλάσσονται με το κεντρικό κράτος, ή Δημάρχους και διοικήσεις που διεκδικούν και συγκρούονται. Εμείς εκπροσωπούμε το δεύτερο, και υπερήφανα λέμε ότι είμαστε και οι μόνοι που βρισκόμαστε σε αυτή την όχθη του ποταμού, αφού δεν έχουμε καμία δέσμευση με τα κόμματα εξουσίας, με τα συμφέροντα που δεσμεύουν όλους τους άλλους, τους εργολάβους και τους διάφορους χρηματοδότες τους.

Κριτήριο μας, τα λαϊκά συμφέροντα και η ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Και με αυτό το κριτήριο διαμορφώνουμε το πρόγραμμά μας για το δήμο, που προφανώς συνδέεται και με συνολικότερες αλλαγές σε εθνικό επίπεδο όταν ο λαός το αποφασίσει να γίνει πρωταγωνιστής των εξελίξεων.

- **Υγεία**

Στον τομέα της Υγείας, μπορεί ο Δήμος μας να αξιοποιήσει τον χώρο, που έτσι κι αλλιώς είχε χαρακτηριστεί για τη δημιουργία Κέντρου Υγείας, απέναντι από τη Αγία Βαρβάρα στη Λυκόβρυση. Ένα έργο που είναι απαραίτητο, μιας και πλησίον βρίσκεται το ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ, αλλά και εξυπηρετεί και τους κατοίκους της Λυκόβρυσης και της Πεύκης αλλά και τους γύρω δήμους για τις εξετάσεις, για όχι τόσο επείγοντα περιστατικά που δεν απαιτούν την επίσκεψη σε νοσοκομείο, που παρότι βρίσκονται κάποια κοντά μας, όσοι έχουν βρεθεί στην ανάγκη να τα επισκεφτούν ξέρουν την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκονται.

Παράλληλα θα μπορέσει να λειτουργήσει συμπληρωματικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται στα ΚΑΠΗ, για τους ηλικιωμένους. Αλλά και παράλληλα για τα παιδιά, τους εμβολιασμούς τους και όχι μόνο.

- **Παιδεία**

Επιτέλους μετά από πάρα πολλά χρόνια ολοκληρώνεται ενώ πέρασαν σχεδόν 5 χρόνια από την έναρξη των πρώτων εργασιών, το σχολείο στο Ηλιακό Χωριό, δυστυχώς όμως όπως φαίνεται και αυτή τη χρονιά δεν θα είναι έτοιμο να υποδεχτεί παιδιά. Το 3^ο Δημοτικό Λυκόβρυσης όπως θα ονομάζεται μαζί με το νηπιαγωγείο

που βρίσκεται μαζί, μπορεί να αποσυμφωρήσει το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει με τη στέγαση των παιδιών κύρια στη Λυκόβρυση αλλά και στην Πεύκη. Να ξεμπερδέψουμε μία και καλή με την άθλια εικόνα των λυόμενων στα προαύλια, όπως στο 2^ο Δημοτικό της Λυκόβρυσης που εγκυμονούν κινδύνους, όπως πριν λίγα χρόνια όπου αποκολλήθηκε όλη η συστοιχία των λαμπτήρων και από τύχη δεν είχαμε θύματα αφού έγινε εν ώρα μαθήματος.

Παράλληλα να υπάρξει γενναία χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών με πόρους τους κεντρικού κράτους. Να πάψει το αίσχος το 30-40% των δαπανών για τη συντήρηση των σχολείων να προέρχεται από τη δημοτική φορολογία, αφού ο λαός μας έχει στραγγίξει κυριολεκτικά από τους έμμεσους και άμεσους φόρους όπως ομολογούν και τα στοιχεία του προϋπολογισμού της βουλής, αφού το 95% της φορολογίας προκύπτει από τα λαϊκά στρώματα ενώ μόλις το 5% από τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Να προχωρήσουν άμεσα οι αντισεισμικοί έλεγχοι σε όλα τα σχολεία όπως και σε όλα τα δημόσια κτήρια, μιας και οι τελευταίοι όπως ομολογεί και η διοίκηση του Δήμου οι τελευταίοι γίνανε μετά το σεισμό του 1999 και αυτοί σε κάποια.

Να εξασφαλιστεί η απαραίτητη χρηματοδότηση για τη δωρεάν λειτουργία της θερινής δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά που κάθε χρόνο κοστίζει πανάκριβα με αμφιβόλου επιπέδου υπηρεσίες μιας και τις διαχειρίζεται κάποιος εργολάβος έξω από την επίβλεψη του Δήμου και του Υπουργείου Παιδείας.

Επίσης να λυθεί το πρόβλημα με τα βρέφη στους δημόσιους παιδικούς σταθμούς, όπου αρκετές από τις αιτήσεις απορρίπτονται, λόγω έλλειψης χώρων και προσωπικού.

- **Περιβάλλον και πολιτική προστασία**

Χρειάζεται να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο συντήρησης, προστασίας, αναγέννησης και ανάδειξης των δασικών περιοχών του Δήμου μας με τα τρία άλση

στο επίκεντρο.

Ολοκληρωμένη αντιπυρική προστασία, σχέδιο αναγέννησης και εμπλουτισμού των δασών, δημιουργία μονοπατιών και διαδρομών στο εσωτερικό τους, τακτικές φυτεύσεις νέων υγείων δένδρων. Παράλληλα να υπάρξει σχέδιο για όλα τα κτίσματα που βρίσκονται μέσα στα δάση και μέριμνα για όσους κατοικούν σε αυτά με κριτήριο τις ανάγκες τους.

Σε συνεργασία με το δασαρχείο προστασία των ήδη υπαρχόντων και αντικατάσταση με νέα δέντρα στα πεζοδρόμια εκεί έχουν κοπέι.

Παράλληλα στον τομέα της πολιτικής προστασίας, είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρξει ένα σχέδιο και ενημέρωση σε περίπτωση ενός ευρείας κλίμακας βιομηχανικού ατυχήματος, με δεδομένο ότι ο δήμος μας συνορεύει με το ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ ενώ στεγάζονται και μέσα στον οικιστικό ιστό ρυπογόνες και οχλούσες βιομηχανίες που πρέπει να απομακρυνθούν με ευθύνη των ιδιοκτητών τους και του κράτους που συνεχώς τους αδειοδοτεί μέσω της περιφέρειας, όπως τα μαρμαράδικα, ο ΒΕΝΕΤΗΣ, κα.

Ή αντίστοιχα σε περίπτωση σεισμού που, οι έλεγχοι στα δημόσια κτίρια είναι ανύπαρκτοι. Έφτασαν στο σημείο, να κάνουν σύμβαση με ιδιωτικό μελετητικό γραφείο, για να κάνει αντισεισμικό έλεγχο σε κάποια από τα σχολεία της περιοχής, με αμφίβολο αποτέλεσμα, εγκυρότητα αλλά και μέτρα που τυχόν θα χρειαστεί να παρθούν σε περίπτωση που βρεθούν προβλήματα, ενώ ξέρουν πολύ καλά ότι αρμόδιοι για αυτή τη δουλειά είναι οι ΚΤΥΠ σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία. Στο και 5 δηλαδή και προεκλογικά για τα μάτια του κόσμου και μόνο.

- **Αθλητισμός**

Είναι αυτονόητο ότι διεκδικούμε ελεύθερη πρόσβαση του λαού και ιδιαίτερα της νεολαίας, στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου, χωρίς αντίτιμο, χωρίς εμπορική εκμετάλλευση από ιδιώτες. Με ευθύνη του Δήμου και του Υπουργείου να προχωρήσει η άμεση συντήρηση όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων, για την

ασφαλή χρήση από τους αθλούμενους.

Πυρασφάλεια και φύλαξη των αθλητικών χώρων, όπως και αξιοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων των σχολείων, με παράλληλη πρόσληψη μόνιμου προσωπικού σχολικών φυλάκων.

Ακύρωση της εξουτελιστικής απόφασης που ξεπουλάει το κλειστό γυμναστήριο «Χρήστος Μωραΐτης», έναντι πινακίου φακής σε επιχειρηματία, για αποκλειστική χρήση για 15 χρόνια.

Δημιουργία νέων αθλητικών εγκαταστάσεων (όπως στο οικόπεδο της ΑΓΕΤ) και αποπεράτωση του κλειστού γηπέδου στη Λυκόβρυση, που αφέθηκε να ρημάξει για πολλά χρόνια με ευθύνη κεντρικού κράτους και τοπικών διοικήσεων τα προηγούμενα χρόνια.

- **Εργασιακές σχέσεις**

Κατάργηση όλων των ελαστικών μορφών απασχόλησης. Να σταματήσει το αίσχος της εργασιακής ομηρίας των δεκάδων στο Δήμο μας και χιλιάδων σε όλη τη χώρα εργαζομένων, που προσλαμβάνονται με ημερομηνία λήξης ενώ καλύπτουν πάγιες ανάγκες του δήμου.

Παλεύουμε μαζί με τους εργαζόμενους για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις. Για να υπάρξουν ουσιαστικά μέτρα προστασίας, για όλους τους εργαζόμενους, για να θρηνήσουμε άλλα θύματα στον καθημερινό αγώνα για το μεροκάματο.

Να επιστρέψουν ο 13^{ος} και 14^{ος} μισθός.

- **Κοινόχρηστοι Χώροι**

Υπάρχουν μία σειρά οικόπεδα, που θα πρέπει ο Δήμος, να διεκδικήσει την χρηματοδότηση για να τα απαλλοτριώσει, για διάφορες ανάγκες, όπως παιδικούς

σταθμούς, ΚΑΠΗ, χώρους πολιτισμού και αθλητισμού, δημοτικό κτηνιατρείο, με πρώτο κύριο το οικοπέδο της ΑΓΕΤ, το οποίο παράδωσε η δημοτική αρχή στην επιχείρηση, και μάλιστα το ενέταξε στο κέντρο πόλης με βάση το νέο ΓΠΣ, που ψήφισαν όλοι τους, για να μπορέσει η επιχείρηση να χτίσει με όρους εκτός του συντελεστή δόμησης που προβλέπεται σε όλη την υπόλοιπη Λυκόβρυση.

- **Άλλα έργα**

Παράλληλα τρέχουν μία σειρά έργα που θα επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό το Δήμο και τη ζωή όσων κατοικούν στην περιοχή.

Πρώτα και κύρια είναι το έργο της Λ. Κύμης. Πρόκειται για ένα έργο που θα αναστατώσει αντικειμενικά ένα μεγάλο κομμάτι του δήμου, ειδικά εκεί που η σήραγγα θα περάσει υπέργεια, όπου σχεδιάζεται να πάρει κι ένα κομμάτι από το δάσος Αργύρη. Είναι κρίσιμο να υπάρξει επικοινωνία και ενημέρωση από το αρμόδιο Υπουργείο, όπου η Λαϊκή Συσπείρωση πήρε την πρωτοβουλία να εισηγηθεί στο δημοτικό συμβούλιο, που όμως με ευθύνη της διοίκησης δεν προχώρησε ποτέ, για την πραγματοποίηση ημερίδας μαζί με εκπρόσωπο του Υπουργείου αλλά και της εταιρίας που έχει αναλάβει το έργο.

Είναι ανάγκη να υπάρξει ουσιαστική ενημέρωση για το έργο, έτσι ώστε στο βαθμό που θα προχωρήσει να υπάρξει η μικρότερη δυνατή επιβάρυνση για τους κατοίκους της περιοχής, να υπάρξουν ισχυρά αντισταθμιστικά οφέλη για ένα τόσο μεγάλο έργο, που προφανώς έρχεται αυτή την περίοδο γιατί συνδέεται με τη μεταφορά του καζίνο στην περιοχή του Αμαρουσίου-Χαλανδρίου και εύκολα θα συνδέει την εθνική οδό με την ερχόμενη «επένδυση», ενώ παράλληλα θα επιβαρύνει με κυκλοφοριακό φόρτο τα όρια του Δήμου μας, αφού η είσοδος είναι στα σύνορα με το Ηράκλειο και η έξοδος στα σύνορα με την Κηφισιά.

Επίσης, παρά την εισήγηση που έφερε η Λαϊκή Συσπείρωση και ψηφίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο πριν 3 χρόνια για την ήπια ανάπλαση του οικοπέδου Πέρρου και τη δημιουργία πλατείας, η δημοτική αρχή την άφησε στα χαρτιά. Η διοίκηση

έχοντας σχέδιο για τη δημιουργία υπόγειου πάρκινγκ που θα κοστίσει 4,5 εκ τώρα προχωράει στη μελέτη του και βλέπει μπροστά την ολοκλήρωση του έργου του μετρό και κέρδη για όποιον εργολάβο αναλάβει τη δημιουργία και τη διαχείριση του, αφού θα γίνει με ΣΔΙΤ, και ο λαός θα χρυσοπληρώνει το να σταθμεύσει το αυτοκίνητό του.

Απαιτούμε άμεσα να γίνουν οι ήπιες παρεμβάσεις που απαιτούνται για να απαλλαγούν οι περίοικοι από το αίσχος της σκόνης και της άθλιας εικόνα που παρουσιάζει ο χώρος. Καμία συζήτηση για ΣΔΙΤ και παράδοση του χώρου στα ιδιωτικά συμφέροντα.

Τέλος υπάρχει στα σχέδια η δημιουργία του MALL στα όρια της Λυκόβρυσης, όπου να μεν προχωρά με σχετικά αργούς ρυθμούς, αφού συνδέεται και με όλες τις υπόλοιπες «επενδύσεις» που σχεδιάζονται στην περιοχή, όπως το μετρό, η ανάπλαση του ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ, όμως μέσα στην περασμένη θητεία, ψηφίστηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που προβλέπει μέχρι και ένα πύργο 9 ορόφων, αφού δεν υπακούει στο ΓΠΣ της Λυκόβρυσης και τον υπάρχον συντελεστή τελεστή δόμησης, μιας και είναι ενταγμένο στις FAST TRACK επενδύσεις.

Η Λαϊκή Συσπείρωση με τη δύναμη που θα της δώσει ο λαός μετά τις εκλογές στις 8 Οκτώβρη θα βρεθεί και πάλι στη μεριά της υπεράσπισης των λαϊκών συμφερόντων όπως έκανε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Θα συνεχίσει ακόμα πιο δυναμικά από όποια θέση κι αν είναι είτε στην αντιπολίτευση είτε στη διοίκηση να προτάσσει τις λαϊκές ανάγκες και όχι τα κέρδη μιας χούφτας επιχειρηματιών, να ασκεί μαχητική αντιπολίτευση απέναντι στη πολιτική του κεντρικού κράτους της κυβέρνησης της ΝΔ ή όποιας αντιλαϊκής κυβέρνησης προκύψει τα επόμενα χρόνια.

Απευθύνουμε πλατύ κάλεσμα αγώνα, συμπόρευσης και κοινής πάλης σε κάθε λαϊκό άνθρωπο που προβληματίζεται, καταλαβαίνει πως και στον Δήμο μας κάτι πρέπει

να αλλάξει και μπορεί να αλλάξει!

Με ισχυρή “Λαϊκή Συσπείρωση” και δυνάμωμα των αγώνων μπορούμε να έχουμε κατακτήσεις, να δυσκολεύουμε την εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής, να κερδίζουμε νίκες.

Βάζουμε το ρεαλισμό της ζωής μας πάνω από το ρεαλισμό των κερδών τους.

Ψηφίζουμε- στηρίζουμε Λαϊκή Συσπείρωση στους Δήμους μας και στις Περιφέρειες, περνάμε στην αντεπίθεση.

Καλή δύναμη!