

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2024

19-12-2023

Την προηγούμενη Κυριακή ψηφίστηκε από την Κυβέρνηση ο Κρατικός Προϋπολογισμός για το 2024. Πρόκειται για ακόμα ένα Προϋπολογισμό λιτότητας που μεταφέρει τα βάρη της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής κρίσης στους εργαζόμενους και τα μεσαία πλατιά κοινωνικά στρώματα.

Από τη συνολική αυτή πολιτική επηρεάζεται και η Τοπική Αυτοδιοίκηση που στόχος της Κυβέρνησης είναι να την οδηγήσει σε σταδιακή απώλεια του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα της, μέσω ιδιωτικοποιήσεων και να την εξαναγκάσει να προβεί σε ακόμα μεγαλύτερη φορολόγηση των πολιτών.

Αυτό είναι φανερό από το γεγονός ότι οι κρατικές επιχορηγήσεις προς την Αβάθμια ΤΑ θα ανέλθουν το 2024 σε 2,39 δις έναντι 2,37 δις του 2023, δηλαδή μια αύξηση μόλις 0,8%.

Με αυτή την αύξηση είναι αδύνατον να καλυφθούν

- Το υψηλό ενεργειακό κόστος
- Οι προβλεπόμενες αυξήσεις της μισθοδοσίας στο δημόσιο τομέα
- Το κόστος των ευρωεκλογών του 2024

Στο σημείο αυτό για να γίνει κατανοητή η υποβάθμιση της ΤΑ θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι αν εφαρμόζοταν ο Καλλικράτης (Ν. 3852/10), χωρίς τις μνημονιακές περικοπές που ισχύουν ακόμα και σήμερα και ας τέλειωσαν τα μνημόνια, τότε με βάση τα φορολογικά έσοδα που προβλέπει ο προϋπολογισμός για το 2024 οι ΚΑΠ προς τους Δήμους θα έπρεπε να ανέρχονται σε 7,5 δις, ποσό κατά 208% μεγαλύτερο από αυτό που διατίθεται.

Η πολιτική αυτή καταδικάζει τους Δήμους σε στασιμότητα χωρίς αναπτυξιακή προοπτική προς όφελος των τοπικών κοινωνιών σε αντίθεση με αυτά που συμβαίνουν στις χώρες της ΕΕ όπου η ΤΑ διαχειρίζεται το 12% του ΑΕΠ

Η Δημοτική Αρχή αποδέχεται, εξωραϊίζει και εφαρμόζει χωρίς αντίσταση τις περιοριστικές και αυταρχικές πολιτικές της Κυβέρνησης που καταργούν ουσιαστικά την οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια των Δήμων.

Όπως και όλα τα προηγούμενα χρόνια ο Προϋπολογισμός του Δήμου είναι πλασματικός αφού από τα 134 εκ. που προβλέπει μόνο 55 εκ. περίπου πρόκειται να υλοποιηθούν.

Με δεδομένο ότι οι ανελαστικές δαπάνες (μισθοδοσία, τοκοχρεωλύσια, αποδόσεις σε τρίτους) ανέρχονται σε 42 εκ. οι παροχές προς τους δημότες ανέρχονται στην καλύτερη περίπτωση μόνο σε 13 εκ.

Αυτό σημαίνει ότι για κάθε κάτοικο του Αμαρουσίου διατίθενται μόλις 173 ευρώ ετησίως, όταν από την άλλη ο Δήμος εισπράττει από τους πολίτες 22εκ. δηλαδή 275 ευρώ ανά κάτοικο κατά μέσο όρο.

Η διαφορά αυτή είναι στην ουσία διπλή φορολόγηση τόσο από το κεντρικό κράτος αλλά και από το Δήμο, που ανέχεται σε 400ευρώ ανά τετραμελή οικογένεια.

Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι τα τακτικά έσοδα του Δήμου προέρχονται κατά 70% από τους δημότες, τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της πόλης και μόλις κατά 30% από τις κρατικές επιχορηγήσεις

Παρά την αύξηση του πληθωρισμού και την εκτόξευση του κόστους της ενέργειας και των ειδών πρώτης ανάγκης από τους κερδοσκόπους οι αυξήσεις στους μισθούς των εργαζόμενων στο Δήμο αλλά και γενικότερα στο δημόσιο τομέα είναι πολύ πίσω από τον πληθωρισμό στα είδη αυτά.

Δεν προβλέπεται επίσης κανένα κοντύλι για μονιμοποίηση των συμβασιούχων που ήταν και ένα από τα κύρια αιτήματα της τελευταίας απεργίας που πραγματοποιήθηκε από την ΠΟΕ ΟΤΑ στις 14-12-2023

Διατηρούνται τα ίδια υψηλά ανταποδοτικά τέλη που από το 2007 μέχρι σήμερα έχουν φορολογήσει επί πλέον τους δημότες και τις επιχειρήσεις με 30 εκ. να λιμνάζουν στις Τράπεζες χωρίς να επενδύονται.

Η αποπληρωμή των τραπεζικών δανείων ανέρχεται σε 7 εκ. ετησίως χωρίς να υπολογίζεται η περαιτέρω επιβάρυνση από την εκκαθάριση της ΑΘΜΟΝΟΝ.

Με τη μεταφορά της ΚΕΔΑ και του ΟΚΟΙΠΑΔΑ στο Δήμο και αργότερα των σχολικών επιτροπών παραμένει θολό το τοπίο κατά πόσο η κίνηση αυτή θα αποβεί τελικά προς όφελος των δημοτών.

Αντίθετα είναι διάχυτη η αίσθηση ότι οι υπηρεσίες αυτές θα ιδιωτικοποιηθούν είτε μέσω των Αναπτυξιακών είτε μέσω ΣΔΙΤ, με ότι αυτό σημαίνει για την οικονομική επιβάρυνση των δημοτών.

Σπαταλώνται κοντά μισό εκατομμύριο ευρώ για προβολή και δημοσιότητα της δημοτικής αρχής ενώ το έργο των υπόλοιπων παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου δεν προβάλλεται ούτε καν στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Οι επενδύσεις σε τεχνικά Έργα ανέρχονται σε 5,3 εκ. περίπου ποσό που είναι πολύ πίσω από τις ανάγκες της πόλης σε τεχνικές υποδομές. Είναι επίσης σίγουρο ότι δεν πρόκειται να υλοποιηθούν εντός του 2024. Το αντίστοιχο ποσοστό υλοποίησης για το 2023 προβλέπεται να ανέλθει μόλις στο 28%.

Οι προβλέψεις για την εφαρμογή του ΤΣΔΑ επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο χωρίς να εφαρμόζονται σε βάρος φυσικά του επιπέδου καθαριότητας στην πόλη και του περιβάλλοντος, με υπερβολικά χαμηλά τα ποσοστά της ανακύκλωσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι επενδύσεις στον τομέα αυτό ανήλθαν (εκτίμηση) για το έτος 2023 μόλις στο 14% των προϋπολογισθέντων.

Οι δαπάνες που προβλέπονται για έργα είναι πολύ πίσω από τις ανάγκες της πόλης. Για τα όμβρια της Κοκκινιάς, Πολυδρόσου, Παραδείσου δεν διατίθεται ούτε ένα ευρώ. Επίσης, παρά τις υποσχέσεις, δεν προβλέπεται ούτε ένα ευρώ για τη δημιουργία δημοτικού θεάτρου στην πόλη.

Η ανάπλαση στο κτήμα Καρέλα έχει παγώσει.

Οι απαλλοτριώσεις κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων παραμένουν στάσιμες και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος οι χώροι αυτοί να χαθούν.

Είναι χαρακτηριστικό ότι για απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων προβλέπονται μόλις 150.000 ευρώ.

Λείπουν από τον Προϋπολογισμό οι αναπλάσεις περιοχών του υπερτοπικού κέντρου για την ανακούφιση από τις υπερτοπικές δραστηριότητες.

Το κυκλοφοριακό με έμφαση στη διευκόλυνση των ήπιων μορφών μετακίνησης (πεζοδρόμια, ποδηλατόδρομοι, δημοτική συγκοινωνία, στάθμευση) έχει γίνει βραχνάς για τους κατοίκους και τους εργαζόμενους στην πόλη και επιδεινώνεται συνέχεια λόγω της επέκτασης των υπερτοπικών χρήσεων

Δεν γίνεται ούτε αναφορά στο σκέπασμα της Αττικής Οδού (Πολύδροσο, Ψαλίδι)

Η διάνοιξη και η σύνδεση της Βύρωνος με τη Λεωφόρο Κύμης είναι σε εκκρεμότητα παρόλο που το έργο της διάνοιξης έχει ανατεθεί στην ανάδοχο κοινοπραξία

Οι ενοποιήσεις πράσινων διαδρομών, η διαμόρφωση και συντήρηση των χώρων πρασίνου οι μετρήσεις περιβαλλοντικών δεικτών για τη ρύπανση και τη μόλυνση απουσιάζουν. Κανένα ουσιαστικό μέτρο δεν λαμβάνεται για την κλιματική αλλαγή. Το θέμα δεν έχει συζητηθεί καν στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η συντήρηση και η επέκταση των υποδομών (όμβρια, αποχετεύσεις, ασφαλτοστρώσεις, διανοίξεις οδών, ηλεκτροφωτισμός) είναι πολύ πίσω από τις ανάγκες.

Τα έργα που ήταν υποχρεωμένα να εκτελέσει η ΛΑΜΔΑ σε κοινόχρηστους χώρους παρουσιάζουν σημαντική καθυστέρηση.

Παραμένει επίσης η εκκρεμότητα για εκπόνηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο Ψαλίδι που προβλέπει το σχετικό ΠΔ το 20.

Παρόλα αυτά η διοίκηση έχει αποδεχθεί τη μεταφορά του καζίνο της Πάρνηθας στο Μαρούσι και την ιδιωτικοποίηση του ΟΑΚΑ που θα υποβαθμίσουν περαιτέρω την ποιότητα ζωής των κατοίκων περιβαλλοντικά και κοινωνικά.

Η εκπόνηση του νέου ΤΧΣ για την ενίσχυση του οικιστικού χαρακτήρα της πόλης δεν ξεκίνησε ακόμα και δεν έχει γίνει καμία διαβούλευση με τους πολίτες

Οι δαπάνες για ένταξη νέων περιοχών στο σχέδιο είναι υπερβολικά χαμηλές και καθυστερούν αδικαιολόγητα.

Η δημοτική Αρχή θα όφειλε να ενημερώσει τους δημότες και ειδικά την Επιτροπή Διαβούλευσης πριν αποστείλει τον Προϋπολογισμό και όχι να τον παρουσιάσει τυπικά και τελευταία στιγμή στην Οικονομική Επιτροπή.

Να καταγγείλει την πολιτική λιτότητας στην Αυτοδιοίκηση Α βαθμού και να αγωνιστεί για την ανατροπή της και την κατοχύρωση της οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλειας των Δήμων.

Ουσιαστική βελτίωση δεν μπορεί να υπάρξει για τους κατοίκους αν δεν αυξηθούν οι κρατικές επιχορηγήσεις και δεν κατοχυρωθούν οι συνταγματικές δεσμεύσεις για οικονομική, διοικητική αυτοτέλεια της ΤΑ. Αν δεν πάψει η ΤΑ να αποτελεί το μακρύ χέρι της εκάστοτε Κυβέρνησης στις τοπικές κοινωνίες.

Εμείς καλούμε τους πολίτες να ενημερωθούν και να αγωνιστούν για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους ενάντια στις πολιτικές που υποβαθμίζουν τη ζωή τους για την εξυπηρέτηση των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων.

Η παράταξη μας καταψηφίζει τον Προϋπολογισμό της διοίκησης του 2024.