

«Η πρωτοχρονιάτικη πίτα του Δήμου Βριλησσιών, η προεκλογική πασαρέλα των υπουργών της κυβέρνησης, οι τοπικοί «παράγοντες» της ΝΔ, ο εκλιπαρών για τον σταυρό Αυτιάς, ο αντικομμουνιστής Άδωνις και ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης να «χαλάει» την φιέστα, εκφράζοντας έναν λαό που αγωνιά για το παρόν και το μέλλον του.»



Βριλησσιώτες και Βριλησσιώτισες,

πολλοί μίλησαν, άλλοι θετικά (η πλειονότητα), άλλοι αρνητικά. Τους ευχαριστούμε όλους. Ας μιλήσουμε και εμείς όμως για την εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί τελικά αυτό που κυκλοφορεί είναι μόνο η ανακοίνωση της δημοτικής αρχής.

- Στις, 04/02/2024, ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί η εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Βριλησσιών. Τι ποιο συνηθισμένο θα έλεγε κάποιος. Αγκαλιές, φιλιά, χαιρετούρες, δημόσιες σχέσεις και φυσικά, η συνηθισμένη πασαρέλα, υπουργών, βουλευτών, στελεχών, παραγόντων και παραγοντίσκων, σχεδόν αποκλειστικά, της ΝΔ. Τί πιστεύετε ότι ήλθαν απλώς να ευχηθούν στον εκλεκτό τους δήμαρχο Γιάννη Πισιμίση; Ευρωεκλογές έρχονται, ευκαιρία για χειραψία, σύντομο χαιρετισμό, ευχολόγιο στον Κυριάκο Μητσοτάκη και επειδή έχουν και άλλες πίτες, τρέχουν στην επόμενη γιατί έχουν και αλλού ψηφαλάκια.

Και έτσι, δυστυχώς, έγινε:

- όπως αναρωτήθηκε στον χαιρετισμό του ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Βριλησσιών, Βασίλης Αρχιμανδρίτης, τί σχέση έχουν αυτά με τις λαϊκές ανάγκες και αγωνίες μας; Δεν μίλησαν οι εκπρόσωποι των συλλόγων της πόλης μας (αυτούς με τους οποίους φωτογραφίζονται σε εκδηλώσεις), δεν μίλησε ο εκπρόσωπος των εργαζομένων (αυτοί που κρατούν ζωντανή την πόλη μας) ή της πολιτικής προστασίας (χειμώνα - καλοκαίρι στην πρώτη γραμμή), εκπρόσωπος του γονεϊκού κινήματος; Και γιατί να μιλήσουν...

....γιατί να μιλήσουν αφού έπρεπε να χαιρετήσει ο Υπουργός Οικονομικών Κ. Χατζηδάκης, ο οποίος γελώντας ζήτησε να βγάζουμε περισσότερα χρήματα, για να μας φορολογούν περισσότερο. Και οι κλακαδόροι να χειροκροτούν. Αλήθεια είπε όμως. Το 95% των φόρων, κάθε χρόνο, με οποιαδήποτε κυβέρνηση το πληρώνει ο λαός. Αυτοί είστε.

Μίλησε και η Υπουργός Εσωτερικών Ν. Κεραμέως, η οποία σε ένα κυβερνητικό κρεσέντο, με στόμφο, υπερθεμάτισε της επιστολικής ψήφου. Έπρεπε να το πει και το είπε. Γι' αυτό ήλθε άλλωστε.

Μίλησε και ο κος Αυτιάς. Την ώρα μάλιστα που είχε αναγγελθεί και κατευθύνονταν προς το βήμα ο Βασίλης Αρχιμανδρίτης. Αυτό περί σεβασμού, πολιτικού πολιτισμού κλπ κλπ. Ξέρετε ποιος Αυτιάς, ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΙ. Και εύλογα αναρωτιέστε με ποια ιδιότητα μίλησε. Αυτό αναρωτηθήκαμε και εμείς. Όχι, ο συγκεκριμένος δεν έχει θεσμικό ρόλο, δεν είναι εκλεγμένος. Παπαγαλάκι είναι και με την ιδιότητα του υποψηφίου ευρωβουλευτή η δημοτική αρχή του έδωσε βήμα. Ζήτησε μάλιστα να

του δώσουμε και ένα σταυρουδάκι στις επερχόμενες εκλογές. Και ξανά χειροκρότημα γιατί η ψηφοθηρία αποτελεί έξις.

- **Αυτό το σκηνικό εσείς το βρίσκετε φυσιολογικό; Σας εκφράζει; Νοιώθετε ότι έχετε κοινά με τους παραπάνω; Μοιράζεστε ίδιες αγωνίες και άγχη;**

Αυτή την πασαρέλα στηλίτευσε ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης στον χαιρετισμό του. Χωρίς άρωμα, κολακείες και χαριεντισμούς.

- Κυρίες και κύριοι,

χειροκροτητές της αθλιότητας τέλος. Όταν μας φτύνουν δεν νομίζουμε ότι βρέχει.

Η διαδρομή μας στα Βριλήσσια, η παρακαταθήκη μας, οι αγώνες μας στον τόπο, στην κοινωνία και γενικότερα η προσφορά μας είναι μη διαπραγματεύσιμη.

Είμαστε μπροστά σε κάθε ζήτημα που αφορά τον κάτοικο της πόλης μας. Σε κάθε ζήτημα που αφορά τον εργαζόμενο, τον αυταπασχολούμενο, τον άνεργο, τον νεολαίο της πόλης μας.

Για τα κολωνάκια και τη βαδισιμότητα, έως τους ελεύθερους χώρους, τα ζητήματα της Υγείας, Παιδείας και δημοκρατίας. Αυτά δήλωσε και καταχειροκροτήθηκε γι' αυτό.

- Φυσικά αυτές οι αναφορές ενόχλησαν τον Υπουργό Υγείας Άδ. Γεωργιάδη. Γι' αυτό και δεν κράτησε την ψυχραιμία του και επιτέθηκε, με ωμό αντικομμουνισμό, στην Λαϊκή Συσπείρωση και στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. 10 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα διήρκησε το κρεσέντο του. Μίλησε πιο πολύ και από τον Δήμαρχο. Μίλησε, έφυγε για την επόμενη πίτα και αυτός και άδειασε η αίθουσα.

- Κυρίες και κύριοι,

σε τούτα εδώ τα μάρμαρα κακιά σκουριά δεν πιάνει.

Δεν έχουμε κόμπλεξ συμφωνίας ή πρεμούρα a priori διαφωνίας.

Ανάγκη έχουμε για ζωή που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες μας, κόντρα στην φτώχεια, τις δυσκολίες που γονατίζουν τη λαϊκή οικογένεια, τους υπέρογκους εξοπλισμούς για «να σκοτώνονται οι λαοί για τα αφέντη το φαί», την πολιτική που διαχρονικά δυσκολεύει τη ζωή των πολλών, την ώρα που γιγαντώνονται τα κέρδη των λίγων.

- Από την πλευρά μας, ευχόμαστε υγεία και δύναμη σε όλες και όλους. Κεφάλι ψηλά και αισιοδοξία. Θα τα καταφέρουμε μαζί, συλλογικά και αγωνιστικά.

Είμαστε εδώ, δυνατοί και μπροστάρηδες, εντός και εκτός δημοτικού συμβουλίου.

ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΛΑΟ ΤΩΝ ΒΡΙΑΛΗΣΣΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ