



# Άλλος ένας προϋπολογισμός και τεχνικό πρόγραμμα μια από τα ίδια

Στον προϋπολογισμό που παρουσίασε η νέα δημοτική αρχή για το 2024 παρότι άργησε κατά 2 μήνες να έρθει και να ψηφιστεί από το δημοτικό συμβούλιο, είναι ένας προϋπολογισμός μία από τα ίδια αφού κρατάει όλες τις παλιές «αμαρτίες» των προηγούμενων διοικήσεων.

Φυσικά η Λαϊκή Σύσπειρωση δεν καταψήφισε τον προϋπολογισμό γιατί θεωρεί «αμαρτίες» τυχόν κακοδιαχείριση και σπατάλης δημόσιου χρήματος αλλά γιατί με βάση τις γενικές κατευθύνσεις που υπάρχουν από το Υπουργείο και υλοποιούν οι δήμοι κατά γράμμα, είναι πως χρηματοδοτείται ότι είναι κερδοφόρο ενώ οι βασικές ανάγκες του λαού μένουν συνεχώς ανικανοποίητες, όπως επίσης και ότι η φορομπηξία συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς αφού νέες αρμοδιότητες ανατίθενται στους δήμους χωρίς την απαραίτητη χρηματοδότηση.

Είναι ενδεικτικό ότι η δημοτική φορολογία παράγει 5,5εκ ευρώ ενώ η κρατική χρηματοδότηση είναι μόλις 4,5εκ. για τις βασικές λειτουργικές δαπάνες του δήμου.

Είναι επίσης ενδεικτικό ότι η κρατική χρηματοδότηση δεν αρκεί ούτε καν για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων του δήμου.

Είναι επίσης ενδεικτικό ότι στους τομείς του αθλητισμού και του πολιτισμού οι δαπάνες για εργαζόμενους με σύμβαση ορισμένου χρόνου είναι περισσότερα από τους μόνιμους υπαλλήλους.

Και τη ίδια ώρα συνεχίζεται να δίνονται τεράστια ποσά για μελέτες και συμβούλους για να υπάρχουν, ενώ ο δήμος περιμένει με την απόχη τότε θα «βρέξει» κάποιο νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για να ενταχθεί.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο για μελέτες το 2024 προβλέπονται ότι θα δαπανηθούν 1,25εκ ευρώ. Περίπου όσα και τα χρήματα που ελπίζει να πάρει ως χρηματοδότηση για ένα νηπιαγωγείο και ένα παιδικό σταθμό.

Όπως επίσης είναι χαρακτηριστικό ότι για το περιβόητο πρόγραμμα της ηλεκτροκίνησης στο δήμο μας θα δαπανηθούν 1,5εκ ευρώ πόσο που ισοδυναμεί με τον προϋπολογισμό για σχεδόν 3 ΚΑΠΗ.

Μάλιστα η νέα δημοτική αρχή επικαλέστηκε ότι ο Δήμος έχει συνέχεια για να δικαιολογήσει τη στάση της που έρχεται σε συνέχεια της ίδια στάσης που κράτησε και για τα δημοτικά τέλη που προεκλογικά έλεγε ότι θα μειώσει αλλά.... τελικά δεν μείωσε.

Φαίνεται δηλαδή ότι όταν λέμε ότι ο Δήμος έχει συνέχεια εννοούμε τη συνέχεια της ίδιας πολιτικής που αναδιανέμει τον πλούτο από τις τσέπες των πολλών στις τσέπες των λίγων, κατεύθυνση που ξεκινάει από την ΕΕ και την εκάστοτε κυβέρνηση και οι Δήμοι ως το «μακρύ χέρι» του κεντρικού κράτους υλοποιούν κατά γράμμα, μέσα σε ένα ασφυκτικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Είναι στο χέρι του λαού να παλέψει για να ανατραπεί ο συσχετισμός σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, για να σταματήσουμε να αλλάζουμε «διαχειριστές», αλλά να αλλάξουμε κατεύθυνση για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών με το λαό πρωταγωνιστή.