

Η επόμενη μέρα, για το λαό της Πεντέλης αλλά και των υπόλοιπων περιοχών που επλήγησαν από τη φωτιά στο Πεντελικό και στην ευρύτερη περιοχή της Βορειοανατολικής Αττικής είναι τραγική. Το έγκλημα διαχρονικό, επαναλαμβανόμενο. Η ευθύνη των εκάστοτε κυβερνήσεων τώρα της ΝΔ, παλιότερα του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ τεράστιες. Τώρα είναι η ώρα ο λαός να τους αποδώσει αυτή την ευθύνη, τώρα είναι η ώρα να ξεσηκωθεί ο λαός της περιοχής, να δυναμώσει την πάλη του και να διεκδικήσει μέτρα αποκατάστασης και προστασίας της ζωής, της περιουσίας, των δημόσιων υποδομών, του περιβάλλοντος.

Η φωτιά ξεκίνησε από το Βαρνάβα και έφτασε μέσα στον αστικό ιστό, απόδειξη της **επιλεκτικής ανικανότητας** του κράτους, για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και του περιβάλλοντος. Της πολιτικής δηλαδή που δεν έχει και δε μπορεί να έχει στον προσανατολισμό της έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό αντιπυρικής προστασίας, στο πλαίσιο της επιστημονικής διαχείρισης των δασών με επίκεντρο την πρόληψη.

Δεν θέλει αλλά και δεν μπορεί γιατί η ιεραρχεί τις ανάγκες των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, των εφοπλιστών, των τραπεζιτών αφού το συντριπτικό ποσοστό του Ταμείου Ανάκαμψης, πάει στις μεγάλες επιχειρήσεις, στους πράσινους ομίλους που μαυρίζουν τα βουνά μας και ληστεύουν το υστέρημα του λαού για την κάλυψη της πανάκριβης ενέργειας.

Στο ίδιο έργο θεατές λοιπόν με 1.500 δασολόγους και 10.000 δασεργάτες να συνεχίζουν να λείπουν. Στο ίδιο έργο θεατές με την κυβερνητική κουστωδία να κρύβεται πίσω από «την κλιματική κρίση», «τις κηλιδώσεις», «τον στρατηγό άνεμο» και άλλα πολλά. Αλλά και τη βολική αντιπολίτευση να ψελλίζει πάλι πως δεν είναι ώρα για απόδοση ευθυνών κατά το «θα λογαριαστούμε μετά» του ΣΥΡΙΖΑ στην πανδημία.

Ο μεγαλύτερος ένοχος είναι η πολιτική και οι κατευθύνσεις της ΕΕ την οποία στηρίζουν όλα τα κόμματα του κεφαλαίου, η οποία κυνικά και προκλητικά λέει πως τα έργα αντιπυρικής προστασίας (όπως άλλωστε και αντιπλημμυρικής και αντισεισμικής), είναι «μη επιλέξιμα» λόγω κόστους!

Είναι ανάγκη **ΤΩΡΑ** και μπορεί να υλοποιηθεί, ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός αντιπυρικής προστασίας, στο πλαίσιο της επιστημονικής διαχείρισης των δασών με επίκεντρο την πρόληψη που η επιστημονική γνώση της εποχής μας, τα τεχνολογικά μέσα, μπορούν να σχεδιάσουν. Είναι εφικτό, είναι ρεαλιστικό αρκεί να διατεθούν, αρκεί όλα τα παραπάνω , να μπου στην υπηρεσία για όφελος του λαού, της προστασίας της ζωής, του περιβάλλοντος, της περιουσίας, των δημόσιων υποδομών.

Και βέβαια αυτός ο προσανατολισμός δεν υπάρχει!

Έτσι και στο Δήμο Πεντέλης, παρά το σύγχρονο κέντρο επιχειρήσεων και τα drones που μας «δώρισαν οι φιλόανθρωποι», που βεβαίως είναι απολύτως απαραίτητα, προφανώς όμως δεν αρκούν όταν το δάσος, δεν προστατεύεται ολοκληρωμένα με βάση τη σύγχρονη επιστημονική γνώση, όταν ο Δήμος Πεντέλης διαθέτει έναν και μόνο δασολόγο, όταν στηρίζεται σε εποχικούς κακοπληρωμένους εργαζόμενους, όταν ο εξοπλισμός και τα μέσα που διαθέτει για την πυρόσβεση είναι απαρχαιωμένος και ελάχιστος, όταν την ευθύνη του κρατικού μηχανισμού την αναλαμβάνει ο εθελοντισμός.

Προβάλλεται ως σωτηρία το 112 και το «ο σώζων εαυτό σωθήτω», χωρίς όμως να υπάρχει καν σχέδιο εκκένωσης. Αποθεώνεται η ατομική ευθύνη που βεβαίως είναι απαραίτητη όταν συνοδεύεται από όλα τα μέτρα που πρέπει να παίρνει ο κρατικός μηχανισμός. Όταν όμως έρχεται στην πόρτα του Δήμου σου, δασική πυρκαγιά αυτού του μεγέθους ούτε τα καθαρισμένα οικόπεδα σε σώζουν.

Η Δημοτική Αρχή διαμαρτύρεται τώρα, πως ήρθαν αργά τα εναέρια και πως ήτανε λίγα. Σωστά διαμαρτύρεται, όμως ως μακρύ χέρι του κράτους υπερασπίστηκε το «σχέδιο επί χάρτου», «Ιόλαος», για την πυροπροστασία. Ένα μη υλοποιήσιμο σχέδιο βάση των μέσων και του προσωπικού που διαθέτει ο Δήμος.

Ομοίως με τον κανονισμό πυροπροστασίας που τα ρίχνει όλα στην ατομική ευθύνη με τεράστιο μάλιστα κόστος για το λαό της Πεντέλης και των Μελισσίων. Θυμίζουμε ότι βάση του κανονισμού οι κάτοικοι πλησίον δασικών εκτάσεων οφείλουν να μισθώσουν «ειδικούς» (ποιους άραγε;;;) και να αναλάβουν το κόστος των δυσθεώρητων οικονομικά επιβαλλόμενων παρεμβάσεων ή αλλιώς να πληρώσουν πρόστιμο. Ο κανονισμός πήρε παρατάσεις, η τελευταία μέχρι τέλος Ιουνίου, έκτοτε οι κάτοικοι πλησίον δασικών εκτάσεων είμαστε έκθετοι. Σε ερώτημά μας μάλιστα προς τη Δημοτική Αρχή, η απάντηση ήταν πως, από την ενημέρωση που είχαν, δεν θα πληρώσουμε πρόστιμο αλλά αν καεί το σπίτι μας δεν θα δικαιούμαστε αποζημίωση. Εννοείται πως το ψήφισμα καταδίκης του κανονισμού που καταθέσαμε ως Λαϊκή Συσπείρωση δεν δέχτηκε να το περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Δυστυχώς επιβεβαιώνονται τραγικά οι προειδοποιήσεις μας για ακόμη μια φορά. Ήταν ξεκάθαρο πως ακριβώς επειδή ολόκληρο το κράτος, Κεντρική Διοίκηση, Περιφέρεια και Δημοτική Αρχή, δεν είχε πάρει ούτε τα ελάχιστα μέτρα πρόληψης θα βρισκόμασταν σε αυτή την κατάσταση. Για αυτό άλλωστε έτρεξε να αποποιηθεί τις ευθύνες του μέσω και του κανονισμού πυροπροστασίας.

Αυτή είναι η μία όψη του νομίσματος, η σαπίλα τους.

Από την άλλη, ο λαός της Πεντέλης και των Μελισσίων που βρέθηκε στο πεδίο της μάχης με τη φωτιά. Γιατί ό,τι σώθηκε, σώθηκε με την αλληλεγγύη, το φιλότιμο και την αυτοθυσία του λαού της περιοχής μας. Αυτή την ανθρωπιά δεν θα καταφέρουν να τη μαυρίσουν όπως έκαναν με τον τόπο μας. **Αυτή τη δύναμη ο λαός μπορεί να τη στρέψει στην οργάνωση του συλλογικού αγώνα μαζί με τους φορείς και τους συλλόγους του δήμου μας και να διεκδικήσουμε:**

- Πλήρη και ουσιαστική καταγραφή της καταστροφής, των καμένων εκτάσεων και των λαϊκών περιουσιών.
- Άμεση και ουσιαστική στήριξη και αποκατάσταση των πληγέντων από τις πυρκαγιές με πλήρεις αποζημιώσεις στο 100% των απωλειών τους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
- Εξασφάλιση με κρατικά έξοδα της στέγασης σε όσους έχουν ανάγκη και για το χρονικό διάστημα που απαιτείται μέχρι την αποκατάσταση των ζημιών.
- Αποκατάσταση των δημόσιων υποδομών.
- Κήρυξη όλων των καμένων δασών και δασικών εκτάσεων ως αναδασωτέων, ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Καμία αλλαγή στον χαρακτήρα και τη χρήση γης. Καμιά σκέψη για επιχειρηματικά σχέδια πάνω στα καμένα.
- Άμεση εκπόνηση σχεδίου για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των δασών.
- Ουσιαστικό σχέδιο για την προστασία της ζωής του λαού, των περιουσιών, των δημόσιων υποδομών και του περιβάλλοντος για την υπόλοιπη αντιπυρική περίοδο.

Οργάνωση κι αγώνας γιατί μόνο ο λαός σώζει το λαό στο δρόμο της ανατροπής.

15.08.2024