



## ***Μια οφειλόμενη απάντηση για τα όσα ακούστηκαν στο δημοτικό συμβούλιο για τις σχολικές καθαρίστριες***

Ακόμα μία φορά η Λαϊκή Σύσπειρωση συνεπής στη θέση και στάση της, και υπερασπιζόμενη το δικαίωμα στη δουλειά για όλους τους εργαζόμενους, έφερε το θέμα των απολύσεων των 15 σχολικών καθαριστριών στο δημοτικό συμβούλιο λογοδοσίας στο οποίο η διοίκηση του δήμου καλείται να απαντήσει συγκεκριμένα.

Ενημερώνουμε το Δήμαρχο, την παράταξη της διοίκησης αλλά και όσους άλλους συμβούλους τη στηρίζουν ότι οι λήξεις συμβάσεων στη ουσία τους είναι απολύσεις, και όσο κι αν θέλουν να διαστρέψουν την πραγματικότητα γίνονται καταγέλαστοι από το λαό που γνωρίζει καλά πως αυτό το σύστημα αξιοποιεί τους συμβασιούχους και τους ανέργους για να ανακυκλώνει την ανεργία και να συντηρεί την ομηρία των εργαζομένων.

Δυστυχώς ακόμα μία φορά αντί να αιτιολογηθεί ο λόγος της απόλυσης των εργαζόμενων σχολικών καθαριστριών, η διοίκηση του Δήμου και ο Δήμαρχος προσωπικά, σε ένα παραληρηματικού τύπου λογύδριο, στη λογική του πες πες κάτι θα μείνει, με σωρεία ψεμάτων και συκοφαντιών, προς τον δημοτικό σύμβουλο και επικεφαλής της Λαϊκής Σύσπειρωσης, προσπάθησε ακόμα μία φορά να «πετάξει τη μπάλα στην εξέδρα», για να αποφύγει την ουσία.

Με ψέματα και συκοφαντίες ότι ο εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλός στη Δημοτική επιτροπή Κυριακίδης Άρης, δεν ψήφισε για προσλήψεις προσωπικού, ότι απουσίαζε από τις συνεδριάσεις της δημοτικής επιτροπής επίτηδες, προσπάθησε να κάνει το «μαύρο άσπρο», ενώ την ίδια στιγμή είναι γνωστό ότι πολλές φορές έχει αναφερθεί το συγκεκριμένο ζήτημα και δημόσια στα δημοτικά συμβούλια αλλά και σε ανακοινώσεις της Λαϊκής Σύσπειρωσης, ότι δεν είναι δυνατόν ένα συλλογικό αποφασιστικό όργανο του Δήμου να συνεδριάζει καθημερινή 8:00 το πρωί, τη στιγμή που υπάρχουν και εκλεγμένοι οι οποίοι εργάζονται. Ίσως κάποιοι δυσκολεύονται να διανοηθούν ότι κάποιοι όντως εργάζονται τέτοιες ώρες, ότι δεν έχουν βολευτεί σε υπουργεία, ούτε είναι κρατικοδίαιτοι όπως αυτοί που τους κατηγορούν.

Μετά τη συνεδρίαση της δημοτικής επιτροπής που σε fast track διαδικασία και συνοδεία της αστυνομίας, ο Δήμαρχος κ. Ψυχάλης μαζί με τους υπόλοιπους συμβούλους της πλειοψηφίας αποφάσισαν την απόλυση των σχολικών καθαριστριών, μετά την προσημαστικού χαρακτήρα συνεδρίαση για το θέμα μέσα στο κατακαλόκαιρο που τεχνηέντως δρομολόγησαν την μη απαρτία της, στην τελευταία συνεδρίαση πέρασε στη χυδαιολογία και τα ψέματα για να καλύψει την απαράδεκτη πολιτική απόφαση να πετάξει στο δρόμο 15 εργαζόμενες που για τόσα χρόνια κρατάνε τα σχολεία του Δήμου καθαρά και όρθια.

Φαίνεται ότι τα διαγράμματα και τα δελτία τύπου που επί δύο μήνες δημοσιεύει η δημοτική αρχή δεν πείθουν κανέναν και αφού δέχθηκε την κατακραυγή χιλιάδων δημοτών για την απαράδεκτη απόφαση που πήρε, αποφάσισε να ρίξει λάσπη στον ανεμιστήρα και να θολώσει τα νερά με κορώνες για την υποχρηματοδότηση των ΟΤΑ, διαρτυρόμενος για την «μαύρη μοίρα του» που έγινε δήμαρχος.

Αλήθεια δε γνώριζε ο κ. Ψυχάλης, την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι ΟΤΑ από πλευράς χρηματοδότησης όλα τα προηγούμενα χρόνια; Πέφτει από τα σύννεφα ο κ. Ψυχάλης για την κατάσταση που αντιμετωπίζει στα οικονομικά του Δήμου, τη στιγμή που είναι γνωστό ότι οι δήμοι βρίσκονται σε οικονομική ασφυξία εδώ και χρόνια; Θέλει περισσό θράσος να κουνάει το δάχτυλο στη Λαϊκή Συσπείρωση και το ΚΚΕ για την πενιχρή χρηματοδότηση των ΟΤΑ, ο Δήμαρχος που ενώ η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ την περίοδο των μνημονίων διέγραψε 12 δις ευρώ που ήταν παρακρατηθέντες πόροι προς τους ΟΤΑ, λίγους μήνες αργότερα ο σημερινός Δήμαρχος κ. Ψυχάλης ήταν υποψήφιος με το κόμμα που καταδίκασε τους ΟΤΑ στο να χαρατσώνουν το λαό και να ζητιανεύουν για λίγη χρηματοδότηση.

Υπόλογοι για την κατάσταση στους ΟΤΑ είναι όσοι διαχειρίστηκαν τους ΟΤΑ, όσοι στήριξαν τη ΝΔ, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ που τα προηγούμενα χρόνια όχι μόνο δεν άλλαξαν την κατάσταση αλλά την επιδείνωσαν. Υπόλογοι είναι όσοι συνδιαλέγονται με το κεντρικό κράτος, όσοι στηρίζουν τα κόμματα που ασκούν την αντιλαϊκή πολιτική του, όσοι προεκλογικά έκρυβαν την πραγματική ουσία των Δήμων για το βρώμικο ρόλο που παίζουν ως μακρύ χέρι του κράτους, και τώρα ως δήθεν «απατημένες σύζυγοι», μωξοκλαίνε για την τραγική κατάσταση που αντιμετωπίζουν.

Όσο και να θέλετε να το κρύψετε κύριοι της Δημοτικής Αρχής, η αντεργατική - αντιλαϊκή πολιτική βγάζει μάτι. Και για αυτό επιτίθεστε στη Λαϊκή Συσπείρωση που αποκαλύπτει και το ρόλο σας, όπως και συνολικά των Δήμων ως γρανάζι του αντιλαϊκού κράτους. Η Λαϊκή Συσπείρωση θα παραμείνει με την πλευρά των εργαζόμενων, θα στηρίζει τα δίκαια αιτήματά τους, το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά, ειδικά σε μία περίοδο που ο λαός στενάζει και το λαϊκό εισόδημα χτυπιέται από την ακρίβεια και τους καθηλωμένους μισθούς.

Τα ερωτήματα όσο και αν θέλετε να τα αποφύγετε είναι εκεί και περιμένουν απάντηση όπως και οι εργαζόμενοι δικαίωση και να επιστρέψουν στη δουλειά.

- Γιατί από το αρχικό αίτημα που έκανε η δημοτική αρχή προς το Υπουργείο που αιτούνταν 43 σχολικές καθαρίστριες και, όταν το υπουργείο ενέκρινε 29, εσείς επιλέξατε να προκηρύξετε μόλις 14 θέσεις;
- Γιατί ο Δήμαρχος και οι εκπρόσωποι της διοίκησης δεν αιτιολόγησαν την απόφαση τους στην αρμόδια Δημοτική Επιτροπή, αλλά με συνοδεία αστυνομικής παρουσίας ψήφισαν την απόλυση των 15 σχολικών καθαριστριών με συνοπτικές διαδικασίες;

Η δημοτική αρχή (ΠΑΣΟΚ με ολίγον ΣΥΡΙΖΑ και ολίγον από ΝΔ), είναι υπόλογη απέναντι όχι μόνο στις σχολικές καθαρίστριες που με κυνισμό και αναληγσία πετάει στο δρόμο, αλλά και απέναντι στους γονείς και τα παιδιά που βάζει την καθαριότητα των σχολικών κτιρίων σε κίνδυνο και οφείλει να δώσει απαντήσεις. Απαντήσεις ουσιαστικές αλλά και να βρει τρόπο να επιστρέψουν οι εργαζόμενοι στη δουλειά που με υπευθυνότητα και συνέπεια κάνουν όλα τα προηγούμενα χρόνια.