

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Με καθυστέρηση ενός μήνα το Δημοτικό Συμβούλιο για τις πυρκαγιές

Με καθυστέρηση ενός μήνα από τη φωτιά στο Πεντελικό και στην υπόλοιπη ευρύτερη περιοχή της Βορειοανατολικής Αττικής, αποφάσισε η δημοτική αρχή Πεντέλης να πραγματοποιήσει το Δημοτικό Συμβούλιο χθες (16/9), με θέμα τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν το δήμο.

Στη συνεδρίαση είχαν κληθεί όλοι οι βουλευτές του βόρειου Τομέα, ανάμεσά τους και εκπρόσωπος του φασιστικού μορφώματος «Σπαρτιάτες».

Επιλεκτική ανικανότητα του κράτους

Στην τοποθέτησή της η επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Πεντέλης, **Γεωργία Κουρή**, ανέδειξε την τραγικότητα της κατάστασης για την πυρκαγιά, με δύο νεκρούς και τις λαϊκές περιουσίες που έγιναν στάχτη.

«Στα Βριλήσσια και στο Χαλάνδρι κήκαν επιχειρήσεις, χιλιάδες στρέμματα δάσους αποτεφρώθηκαν, πολύ σοβαρές είναι και οι επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων, ιδιαίτερα μακροπρόθεσμα με τη μόλυνση του αέρα από τα μικροσωματίδια λόγω της καύσης παντός είδους υλικών, να είναι πραγματικότητα.

Για ακόμα μια φορά, μια φωτιά που ξεκίνησε από την άλλη μεριά του Βαρνάβα, έφτασε μέσα στον αστικό ιστό. Απόδειξη της **επιλεκτικής ανικανότητας** του κράτους, της περιφέρειας και της τοπικής διοίκησης, για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και του περιβάλλοντος, ενώ είναι ικανότατοι αυτοί οι θεσμοί όταν πρόκειται για την ενίσχυση των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και των κερδών τους όπως οι επιδοτήσεις τους με δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Γεγονός που επανειλημμένα είχαμε καταγγείλει με αφορμή ζητήματα όπως το σχέδιο εκτάκτων αναγκών Ιόλαος, τον κανονισμό πυροπροστασίας αλλά και πρόσφατα τον Στρατηγικό Σχεδιασμό του Δήμου. Η Δημοτική Αρχή ως μακρύ χέρι του κράτους υπερασπίστηκε αυτά τα σχέδια και ας διαμαρτύρεται τώρα, πως ήρθαν αργά τα εναέρια και πως ήτανε λίγα.

Όπως αποδεικνύει η ίδια η πραγματικότητα, το δάσος, ο φυσικός πλούτος της περιοχής μας που είναι πολύτιμος **για όλο το λεκανοπέδιο δεν προστατεύεται με βάση τη σύγχρονη επιστημονική γνώση**. Γιατί οργανώνεται με τη λογική κόστους – οφέλους. Είναι σταγόνα στον ωκεανό τα drones που μας «δώρισαν οι επιχειρηματίες δήθεν φιλάνθρωποι που βγάζουν τεράστια κέρδη από το μόχθο των εργαζομένων». Όταν ο Δήμος Πεντέλης διαθέτει έναν και μόνο δασολόγο, όταν στηρίζεται σε εποχικούς κακοπληρωμένους εργαζόμενους όταν ο εξοπλισμός και τα μέσα που διαθέτει για την πυρόσβεση είναι απαρχαιωμένος και ελάχιστος, όταν την ευθύνη του ο κρατικός μηχανισμός την παραδίδει στον εθελοντισμό που αντικειμενικά δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες, ο λαός δεν έχει να περιμένει τίποτα. Μέχρι και οι πυροσβέστες με αγωνία ρωτούσαν που θα πάνε, αν περνάει ο δρόμος για να φθάσουν στο τάδε σημείο, που έχει κρουνό για να γεμίσουν κ.λπ.

Η κυβέρνηση συνεχίζει μια **πολιτική χρήσεων γης** που έχει οδηγήσει σε μετατροπή των δασών σε κερδοφόρα διέξοδο για τους κατασκευαστικούς επιχειρηματικούς ομίλους. Κι εδώ έχουμε πολλά παραδείγματα στον τόπο μας με πρόσφατο αυτό της ένταξης της περιοχής του Αγίου Δημητρίου στο σχέδιο πόλης. Ένα σχέδιο που και πάλι αφήνει έκθετα τα φτωχά λαϊκά στρώματα της περιοχής και αποδείχθηκε περίτρανα με τη

Και να έρθουμε στο μετά... **στην αποκατάσταση** που κόπτεται πως κάνει η Διοίκηση στη βάση των κυβερνητικών εξαγγελιών. Ο Δήμος τελεί υπό έκτακτη ανάγκη, και με κονδύλια 1 εκατ. για να ταΐσουν με ζεστό χρήμα τους εργολάβους και τους επιχειρηματίες, αφού σε αυτούς έχουν δοθεί οι υπηρεσίες καθαρισμού καμένων εκτάσεων και αποκατάστασης των ζημιών.

Σε αυτή τη κατεύθυνση έχετε προχωρήσει σε **ενέργειες που γίνονται χωρίς και τις απαραίτητες εγκρίσεις, μελέτες, επίβλεψη ή ότι άλλο χρειάζεται από το Δασαρχείο και άλλους επιβλέποντες φορείς με εντέλλεσθε της Δημάρχου**, όπως για παράδειγμα η παραρεμάτια επιχωμάτωση στη Λεωφόρο Πεντέλης στο ύψος της Παύλου Μελά αλλά και η άλλη στην Αλέξανδρου Παναγούλη. Ή μήπως που μετά από βροχή καταγγελιών και αφού έπεσαν οι πρώτες βροχές με ότι συνέπεια έχει αυτό στην εξάπλωση της μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα, απομακρύνετε τον αμίαντο μεταφέροντάς τον στο ΣΜΑ. Για να μην αναλύσουμε τις παλινωδίες σας με το Κρυστάλλιο.

Είναι λοιπόν **αναμενόμενη και κατανοητή η στάση σας με την αναβολή του Δημοτικού Συμβουλίου**. Εξαιρετική χρήση του κυβερνητικού μέτρου που μετέτρεψε τα Δημοτικά Συμβούλια σε διακοσμητικά όργανα δίνοντας υπερεξουσίες στις Δημοτικές Επιτροπές. Φοβάστε τις αντιδράσεις που έχουν φουντώσει με τις καταγγελίες σωματείων περιβαλλοντικών φορέων και επιτροπών κατοίκων να έρχονται βροχή.

Και η υπόλοιπη **αντιπολίτευση κατά πόδας**, αφού αναλώνεται στη γνωστή κοκορομαχία, σας δίνει βήμα για να συζητήσουμε ανάμεσα σε άλλα και «τα κριτήρια επιλεξιμότητας για την ανακούφιση των πολιτών» – κόφτες δηλαδή και «την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της πόλης» – χρήμα στις τσέπες των κατασκευαστικών κυρίως ομίλων και πάλι για εφαρμογή νέων τεχνολογιών.

Στον αντίποδα όλων αυτών ξεχωρίζει η αυτοθυσία των εργαζομένων στην πυροσβεστική, που ήρθαν από μακριά μένοντας για ώρες νηστικοί μετά από καταγγελίες τους, των ανθρώπων της αποδεκατισμένης πολιτικής προστασίας όπως βέβαια και η συγκινητική συμβολή του απλού κόσμου.

Σε αυτόν τον αγώνα, βρέθηκαν και αυτήν τη φορά στην πρώτη γραμμή τα μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, οι οπαδοί και φίλοι του, και στην Πεντέλη, και στο Βαρνάβα και στα Βριλήσσια και στο Χαλάνδρι.

Ως «Λαϊκή Συσπείρωση» Πεντέλης στηρίζουμε τις διεκδικήσεις των φορέων, στηρίζουμε τις ανάγκες του λαού της Πεντέλης και όλου του λεκανοπεδίου και διεκδικούμε:

- Την **πλήρη και ουσιαστική καταγραφή της καταστροφής, των καμένων εκτάσεων και των λαϊκών περιουσιών.**
- Την **άμεση και ουσιαστική στήριξη και αποκατάσταση των πληγέντων από τις πυρκαγιές με πλήρεις αποζημιώσεις στο 100% των απωλειών τους, χωρίς όρους, προϋποθέσεις και κριτήρια επιλεξιμότητας. Να καλυφθούν οι λογαριασμοί της ΕΥΔΑΠ όλων των κατοίκων που εκείνη την ημέρα ήταν με τα λάστιχα στα χέρια για να σώσουν τα δικά τους σπίτια και των γειτόνων τους.**
- **Απαλλαγή των πληγέντων από ΕΝΦΙΑ, φόρους, τέλη κλπ.**
- Την **εξασφάλιση με κρατικά έξοδα της στέγασης σε όσους έχουν ανάγκη και για το χρονικό διάστημα που απαιτείται μέχρι την αποκατάσταση των ζημιών.**
- Την **άμεση αποκατάσταση των δημόσιων υποδομών με κρατική ευθύνη και όχι με ανάθεση στους επιχειρηματικούς ομίλους.**

- Την κήρυξη όλων των καμένων δασών και δασικών εκτάσεων ως αναδασωτέων, ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Καμία αλλαγή στον χαρακτήρα και τη χρήση γης. Καμιά σκέψη για επιχειρηματικά σχέδια πάνω στα καμένα.
- Το ουσιαστικό σχέδιο για την προστασία της ζωής του λαού, των περιουσιών, των δημόσιων υποδομών και του περιβάλλοντος για την υπόλοιπη αντιπυρική περίοδο.
- Τον άμεσο καθαρισμό των ρεμάτων (πέρα και ανεξάρτητα από το γεγονός ότι ο καθαρισμός του αποτελεί νομικά ευθύνη της Περιφέρειας).
- Την άμεση έναρξη των αναγκαίων αντιπλημμυρικών έργων, με κύριο γνώμονα την προστασία της ζωής και της περιουσίας των λαϊκών ανθρώπων της πόλης μας και του περιβάλλοντος.
- Την εκπόνηση σχεδίου για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των δασών.
- Γενναία αύξηση της χρηματοδότησης αποκλειστικά από τον κρατικό προϋπολογισμό για πρόληψη, δασοπροστασία και δασοπυρόσβεση.
- Να στελεχωθούν τα Δασαρχεία τα δασαρχεία της Αττικής με δασεργάτες και όλο το αναγκαίο επιστημονικό προσωπικό.
- Να στελεχωθούν με μόνιμο και σταθερό προσωπικό οι πυροσβεστικές υπηρεσίες καθώς και να εξασφαλιστεί όλος ο αναγκαίος και σύγχρονος εξοπλισμός με βάση τις σύγχρονες κατακτήσεις της επιστήμης και της τεχνολογίας για την πρόληψη και την δασοπροστασία αλλά και τη δασοπυρόσβεση. Να εκπονηθεί ολοκληρωμένο σχέδιο πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιών με βάση και τα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής. Να παρθεί πίσω η απόφαση που διαχωρίζει την πρόληψη από την κατάσβεση πυρκαγιών.
- Τη στελέχωση του Δήμου με όλο το απαραίτητο μόνιμο προσωπικό.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η βουλευτής του ΚΚΕ, **Αφροδίτη Κτενά**, η οποία στην ομιλία της, τόνισε:

«Η καταστροφή είναι μεγάλη – ιδιαίτερα για τον Δήμο της Πεντέλης – αλλά για το βουνό της Πεντέλης δεν είναι η πρώτη φορά.

Δεν είναι η πρώτη φορά που μιλάμε για πυρκαγιές που ξεφεύγουν. Πρώτη φορά ωστόσο μπήκε μέσα στον οικιστικό ιστό.

Το Πεντελικό κάηκε 1995, 1998, 2005, 2009, πρόσφατα πάλι το 2022.

Όλες αυτές οι μεγάλες πυρκαγιές χαρακτηρίστηκαν καταστροφικές. Δεκάδες χιλιάδες τα στρέμματα που καίγονταν κάθε φορά. Κι άλλη φορά ξεπέρασαν τα 100.000 τα καμένα στρέμματα, κι άλλη φορά ξεπέρασαν τα 100 τα καμένα σπίτια.

Και χαρακτηρίστηκαν καταστροφικές όταν γίνονταν – γιατί ήταν μεγάλη η καταστροφή.

Η κυβέρνηση ωστόσο φέτος βρήκε λίγα τα πάνω από 100 σπίτια που κάηκαν. Αξίζει να αναρωτηθούμε γιατί θεωρεί η κυβέρνηση ότι είναι λίγα τα σπίτια που κάηκαν .

Υπάρχει λόγος για αυτό. Ένας είναι η τρομερή τραγωδία στο Μάτι με την οποία αναμετρείται έκτοτε η κυβέρνηση της ΝΔ και ντροπή τους. Και δεύτερον είναι ότι ζυγιάζουν την καταστροφή με το κόστος της.

Το να αποζημιώσεις λοιπόν 100 περιουσίες με τον τρόπο και τα κριτήρια που τις αποζημιώνουν, ναι, είναι λίγο το κακό για τα κονδύλια που δίνουν προκειμένου να μη τα στερήσουν από άλλες δράσεις που προτάσσει το ταμείο ανάκαμψης που προτάσσουν οι ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων, όπως ακούστηκε.

Και να ρωτήσω κάτι:

Πόσα χρήματα πήρε ο δήμος σας για πρόληψη;

Και πόσα τώρα για αποκατάσταση;

Δε σας κάνει εντύπωση ότι πληρώνουν περισσότερα για αποκατάσταση από ότι για πρόληψη; Αυτό από μόνο του δεν πρέπει να μας κάνει να αναρωτιόμαστε ποιες είναι τελικά οι προτεραιότητες αυτού του κράτους;

Ακούμε όλον τον χρόνο πόσο έτοιμοι και προετοιμασμένοι είναι για τις πυρκαγιές που «φυσικά θα έρθουν το καλοκαίρι» λόγω κλιματικής κρίσης. Και μάλιστα ο πρωθυπουργός μας προετοίμασε να μην περιμένουμε πολλά για τις πλημμύρες γιατί θα έρθουν – το είπε τώρα πρόσφατα στην φιέστα που οργάνωσε.

Όταν μας έλεγαν ότι έχουν πάρει όλα τα μέτρα τους για τις πυρκαγιές αυτό που εννοούσαν ότι έχουν περάσει έναν δασοκτόνο νόμο που έχει δώσει όλα τα δάση βορά στα επιχειρηματικά συμφέροντα, σε ξυλοβιομήχανους και ξυλέμπορους ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα τους από το 2000.

Εννοούσαν ότι έχουν φτιάξει διάφορα σχέδια όπως το Ιόλαος – και ξέρετε καλύτερα από μένα όλοι όσοι έχετε περάσει από τη διοίκηση του δήμου κι οι περισσότεροι έχετε περάσει από ότι καταλαβαίνω κι έχετε διαχειριστεί πυρκαγιές στο μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό – ξέρετε πολύ καλά ότι κανένα σχέδιο δεν μπορεί να τελεσφορήσει αν δεν υπάρχουν μέσα και άνθρωποι για να υλοποιηθεί.

Και λείπουν και τα δυο.

Δεν είναι πρωτοτυπία της «κυβέρνησης των αρίστων» αυτό.

Είναι διαχρονική η εγκληματική πολιτική.

Πάρτε για παράδειγμα τη δασοκτόνα εγκληματική πολιτική του διαχωρισμού της πρόληψης από την κατάσβεση. Από το 2009 έγινε, επί ΠΑΣΟΚ – προ μνημονίων, ο διαχωρισμός αυτός.

Δε φταίει μόνο η εγκληματική πολιτική των μνημονίων για τα οποία εξάλλου συμφώνησαν τα περισσότερα κόμματα που εκπροσωπούνται σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και στο κοινοβούλιο σήμερα.

Υπάρχει ένοχος.

Αναζητούμε τους ενόχους στη διάσπαση αρμοδιοτήτων – στα όρια αρμοδιότητας μεταξύ δασαρχείων, δήμων, περιφέρειας .

Η φωτιά όμως δεν γνωρίζει γεωγραφικά σύνορα – ούτε δημοτικά σύνορα.

Το αν πρέπει να επιμεριστούν ευθύνες σε συγκεκριμένα άτομα το ξέρετε καλύτερα εσείς.

Ωστόσο πρέπει να δούμε τι είναι αυτό που διαχρονικά που δεκαετίες τώρα καίει την Πεντέλη και τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας μας.

Φταίνε συγκεκριμένες πολιτικές:

Π.χ.η διάσπαση πρόληψης και πυρόσβεσης

Οι προτεραιότητες της χρηματοδότησης. Το Ταμείο Ανάκαμψης πληρώνει για το AntiNERO αλλά όχι για ουσιαστικά μέτρα πρόληψης και αντιπλημμυρικά.

Δεν πληρώνει για μια δασική υπηρεσία και ένα Πυροσβεστικό Σώμα που πραγματικά περιφρουρεί την περιουσία και τη ζωή. Με επιστημονικό σχεδιασμό. Αναφερθήκατε στο πλάτος των αντιτυρικών ζωνών. Ή στα δέντρα που κόπηκαν.

Από το να δείχνετε με το δάχτυλο ο ένας τον άλλον, μήπως πρέπει κάποια στιγμή να πούμε υπάρχουν επιστήμονες, υπάρχει τρόπος να σχεδιάζεται η αντιτυρική προστασία με σχέδιο πραγματικά ενιαίο, πραγματικά επιτελικό από τους καθ' ύλην αρμόδιους.

Δεν μπορεί να είναι αρμοδιότητα κι ευθύνη του κάθε υπηρεσιακού παράγοντα ή δημοτικού άρχοντα ή του κάθε εργολάβου που έχει πάρει τη δουλειά ν' αποφασίζει ποια δέντρα πρέπει να κόψει.

Άρα λοιπόν, εμείς λέμε ότι ο ρόλος της δημοτικής αρχής είναι να συγκρούεται με τα συμφέροντα, με την κυρίαρχη πολιτική και με της ΕΕ, την οποία έχουν στηρίξει επίσης όσα κόμματα έχουν κυβερνήσει.

Γιατί όλα αυτά που έρχονται σα νομοθεσία στη χώρα μας κι η κάθε κυβέρνηση εφαρμόζει όταν έρχεται η σειρά της είτε κατηγορώντας την προηγούμενη που τα ψήφισε είτε γιατί τα πιστεύει στ' αλήθεια, είναι ενσωμάτωση οδηγιών και πολιτικών της ΕΕ.

Αν λοιπόν συμφωνούμε ότι ο μόνος τρόπος για να μη ξαναζήσουμε την ίδια καταστροφή είναι να συγκρουστούμε με τον πραγματικό ένοχο πρέπει να αναζητήσουμε αυτόν τον ένοχο στις πολιτικές.

Πρωτίστως στις πολιτικές.

Και πρέπει μια δημοτική αρχή που θέλει να προστατεύσει τους δημότες της να συγκρουστεί με αυτές τις πολιτικές, και της περιφερειακής διοίκησης, και της κυβέρνησης και της ΕΕ.

Να βοηθήσει στην οργάνωση της λαϊκής διεκδίκησης για ουσιαστικά μέτρα πρόληψης, πυροπροστασίας, πυρόσβεσης, ανακούφισης στους πυρόπληκτους, σε σύγκρουση με εργολαβικά συμφέροντα.

Το κόμμα μας, το ΚΚΕ σας καλεί σε συμπόρευση σε αυτήν την κατεύθυνση και θα είμαστε δίπλα σας με όλες μας τις δυνάμεις».

Με αφορμή την παρουσία του πρόεδρου του φασιστικού μορφώματος «Σπαρτιάτες», Β. Στίγκα, στη συνεδρίαση, «Λαϊκή Συσπείρωση» καταγγέλλει πως «στη συγκεκριμένη συνεδρίαση είχαν κληθεί και όλοι οι βουλευτές Βόρειου Τομέα εξαιτίας της σοβαρότητας του ζητήματος, ωστόσο, ο εν λόγω βουλευτής δεν είναι εκλεγμένος του Βόρειου Τομέα Αθήνας και άλλο δεν μπορούμε να σκεφτούμε από το ότι ήταν επίτιμος προσκεκλημένος της Δημοτικής Αρχής! Μέχρι που τον χειροκροτούσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της Κοσμοπούλου, αφού τελείωσε την παρέμβασή του και η ίδια η δήμαρχος ανέλαβε να τον »ξεπλύνει«. Μοιραία πάει ο νους του κάθε ανθρώπου στο τι πάρε-δώσε έχει εκείνη και η παράταξή της με τους φασίστες...

Την άμεση αποχώρηση του ναζί από την αίθουσα απαίτησε από την πρώτη στιγμή η επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Πεντέλης και εκλεγμένη δημοτική σύμβουλος.

Σε διαμαρτυρίες κατοίκων μάλιστα, δε δίστασαν να πλησιάσουν το πλήθος και οι μπράβοι του με σκοπό τον εκφοβισμό όσων απαιτούσαν να απομακρυνθεί από την αίθουσα ο βουλευτής.

Καταδικάζουμε απερίφραστα τη στάση τους!

Κανείς δεν μπορεί να κλείνει τα μάτια και να ανέχεται να αναδεικνύεται το εθνικιστικό-ρατσιστικό δηλητήριο, οι σάπιες ιδέες των φασιστικών μορφωμάτων. Ο λαός να μην επιτρέψει να βγουν οι φασίστες από τα λαγούμια τους και να καταδικάσει τα κόμματα και τους εκπροσώπους τους ΚΑΙ σε τοπικό επίπεδο, που τους παρέχουν οποιαδήποτε διευκόλυνση.

Να μη βρουν τόπο να σταθούν οι φασίστες υμνητές του Χίτλερ!

Καλούμε τον λαό της περιοχής, να δώσει την απάντηση, για να τσακιστεί ο φασισμός. Το εργατικό – λαϊκό κίνημα να τους ξαναστείλει στη θέση τους, στο σκουπιδοτενεκέ της Ιστορίας, να τους απομονώσει, να μη βρίσκουν τόπο να σταθούν στις γειτονιές μας».