



## Οι θέσεις της Λαϊκής Συσπείρωσης για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό

Στα πλαίσια της συζήτησης για τα κριτήρια αξιολόγησης των αθλητικών σωματείων της πόλης η Λαϊκή Συσπείρωση (ΛΑΣΥ) διατυπώνει την ολοκληρωμένη θέση της και τοποθετείται με κριτήριο τη στήριξη των Σωματείων και την δυνατότητα να συνεχίσουν να υπάρχουν και να προσφέρουν στη νεολαία μας το δικαίωμα στην άθληση.

Σήμερα, ως συνέπεια της πολιτικής του εχθρικού κράτους που περικόπτει διαρκώς κοινωνικές δαπάνες αλλά και των επιπτώσεων της επίθεσης των επιχειρηματικών ομίλων στους μισθούς και τα ωράρια μετατρέπεται σε «πολυτέλεια» η συστηματική και καθημερινή αθλητική δραστηριότητα που αγκαλιάζει χιλιάδες νέους και αποτελεί ασπίδα προστασίας τόσο σε θέματα ψυχοσωματικής υγείας όσο και από επικίνδυνα μονοπάτια (ναρκωτικά).

Η όποια αθλητική δραστηριότητα υπάρχει χάρη στην προσπάθεια των ανθρώπων των σωματείων, των προπονητών που παράλληλα με την άθληση, την αγωγή, διαπαιδαγωγούν τις νέες ηλικίες. Γι' αυτό χρειάζεται να εξασφαλίζονται τα εργασιακά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα.

**Όταν όμως αυτή η προσπάθεια δεν έχει την κρατική υποστήριξη για υποδομές, επιστημονικό δυναμικό, γυμναστές, γιατρούς, χρηματοδότηση.... στερεύει.**

Σήμερα δεν υπάρχει σχέδιο για την ανάπτυξη του αθλητισμού στο σχολείο, στη γειτονιά, το πώς θα αναπτυχθεί το κάθε άθλημα, πώς θα ενισχυθεί η συμμετοχή και η πρόσβαση του πληθυσμού και ιδιαίτερα της νεολαίας. Για το ποιες δομές και ποιες προϋποθέσεις χρειάζονται για να διευκολυνθούν η οικογένεια και τα παιδιά της, προκειμένου να έχουν πρόσβαση στη συστηματική άσκηση, ως τρόπο ζωής.

**Βασική μέριμνα πρέπει να είναι η στήριξη των σωματείων ώστε να συνεχίσουν να υπάρχουν και να προσφέρουν στη νεολαία το δικαίωμα στην άθληση. Η ενίσχυση της Φυσικής Αγωγής στο σχολείο, με σύγχρονες υποδομές, μέσα και ειδικευμένο προσωπικό, που θα βοηθάνε στην ψυχοσωματική ανάπτυξη και στην ανίχνευση του ταλέντου.**

**Ο λαός έχει ανάγκη από έναν αθλητισμό όπου από απλός θεατής και «δέκτης» που είναι σήμερα να μετατραπεί σε πρωταγωνιστή, όπου η νεολαία, οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα θα συμμετέχουν και σε επίπεδο διοίκησης και λήψης αποφάσεων.**

Ο αθλητισμός είναι οξυγόνο, ανάγκη για τους πολλούς και δεν έχει καμία σχέση με τον εμπορευματοποιημένο αθλητισμό, μετατρέποντας τον τελικά σε πολυτέλεια για τους λίγους. Οι ευθύνες βαραίνουν διαχρονικά τις κυβερνήσεις, που έχουν φέρει σε αυτό το χάλι τον σωματειακό αθλητισμό.

Τα τελευταία χρόνια στον **τοπικό ερασιτεχνικό αθλητισμό** επικρατεί μία εκρηκτική κατάσταση για αθλητές, προπονητές και όλους όσους προσπαθούν να έχουν ενεργή εμπλοκή βοηθώντας, όπως μπορούν.

Στη συντριπτική τους πλειοψηφία τα ερασιτεχνικά σωματεία έχουν έσοδα κυρίως από τα μέλη τους αφού η χρηματοδότηση από το δήμο δεν επαρκεί για να καλύψει τις πραγματικές τους ανάγκες ενώ οι υποδομές παραμένουν ανεπαρκείς μπροστά στην συνεχή αύξηση του πληθυσμού και την ενασχόληση ακόμα περισσότερων με την άθληση.

Ένα αθλητικό σωματείο για να επιβιώσει και να καλύψει βασικές πλευρές, όπως η πληρωμή των προπονητών, η ύπαρξη γιατρού στους αγώνες, η μεταφορά αθλητών, οι αποζημιώσεις διαιτητών, καθώς και τα δικαιολογητικά εγγραφής, ανανέωσης και πιστοποίησης στο ηλεκτρονικό μητρώο, χρειάζεται μια σειρά από προϋποθέσεις που να του εξασφαλίζουν τη συνεχή και απρόσκοπτη δραστηριότητα για την συμμετοχή στα πρωταθλήματα και για τη λειτουργία όλων των τμημάτων σε όλες τις βαθμίδες καθώς και για την κάλυψη των πάγιων εξόδων τους.

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη και διάθεση κατάλληλων υποδομών και εγκαταστάσεων, αθλητικών κέντρων και χώρων ελεύθερων για δωρεάν χρήση σε όλο το λαό (νεολαία, εργαζόμενους, αθλητικά σωματεία κ.λπ.), για όλο το χρόνο και όλες τις ώρες της μέρας.

**Χρειάζεται η συντήρηση και αναβάθμιση των σημερινών και ο συγκεκριμένος προγραμματισμός για την άμεση εξασφάλιση νέων απαραίτητων αθλητικών εγκαταστάσεων και υποδομών του δήμου.**

## **Οι θέσεις μας**

**«Ο Αθλητισμός δεν είναι πολυτέλεια για λίγους, αλλά δικαίωμα για τους πολλούς»** συμπυκνώνει μέσα σε μια φράση την πρόταση της Λαϊκής Συσπείρωσης για τη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό, αλλά και την αντιπαράθεση με το σημερινό σύστημα.

Για παράδειγμα, όταν λέμε "**δεν είναι πολυτέλεια για λίγους**" αναφερόμαστε τόσο στον εμπορευματοποιημένο αθλητισμό και τη βιομηχανία θεάματος, που θέλει τον νέο και τη νέα, αντί για πρωταγωνιστές στο γήπεδο, θεατές και καταναλωτές στην εξέδρα, όσο και στη δυσκολία πρόσβασης που έχει σήμερα ο νέος άνθρωπος σε υποδομές, αφού το πόσο και το πού θα γυμναστεί το καθορίζει η τσέπη του.

Ως Λαϊκή Συσπείρωση πιστεύουμε στις ευρύτερες αξίες που καλλιεργούν η Φυσική Αγωγή και ο Αθλητισμός, που βοηθούν τον άνθρωπο να ενταχθεί στην κοινωνία, να δουλεύει συλλογικά, να έχει στόχους, να αντιμετωπίζει τα προβλήματά του.

Η Φυσική Αγωγή και ο Αθλητισμός αποτελούν κομμάτι της πολιτιστικής και της γενικότερης ανάπτυξης του λαού μας.

Ως κοινωνικά φαινόμενα και λειτουργίες συνδέονται ευρύτερα με την υγεία, τη φυσική κατάσταση και την ψυχική ισορροπία. Αποτελούν βασική προϋπόθεση, ιδιαίτερα για τους νέους, ώστε να διαμορφώνουν όσο γίνεται ολοκληρωμένη κοινωνική προσωπικότητα, καλλιεργώντας και αναπτύσσοντας τη συλλογικότητα, την αγωνιστικότητα και την πειθαρχία σε κανόνες και κοινωνικές αξίες.

Η ανάπτυξη του αθλητισμού για όλους θα μπορούσε να αντιμετωπίσει και άλλα κοινωνικά φαινόμενα όπως αυτά της βίας, της εξάρτησης από τις οθόνες και το διαδίκτυο κλπ.

Η κατεύθυνση όμως διαχρονικά των πολιτικών των κυβερνήσεων αφορά την ενίσχυση μέτρων καταστολής (π.χ σχολεία, κάμερες και drones επιτήρησης των μαθητών, νόμος για κινητά κλπ) που δήθεν «κοστίζουν λιγότερο», αντί της ενίσχυσης των αθλητικών δομών και των δωρεάν προγραμμάτων άθλησης για όλους.

Η πολιτική του κόστους οφέλους τελικά είναι αυτή που μπαίνει εμπόδιο στην ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών και στον αθλητισμό, με σκοπό την απρόσκοπτη εξασφάλιση της κρατικής στήριξης στα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων.

Στην αντίθετη κατεύθυνση εμείς προτάσσουμε ένα πλαίσιο διεκδίκησης με την συμμετοχή των ίδιων των αθλητικών σωματείων.

### **Διεκδικούμε**

**1.** Τη διαμόρφωση ενιαίου συστήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στην εκπαίδευση, βασισμένου σε επιστημονικές έρευνες για τις πραγματικές ανάγκες ανάπτυξης των νέων

**2.** Οργανωμένη προσχολική αγωγή με βάση το αθλητικό παιχνίδι. Ανάλογη διαμόρφωση των παιδικών χαρών και των παιδότοπων του Δήμου καθώς και διορισμό των απαιτούμενων καθηγητών Φυσικής Αγωγής.

**3.** Την οργάνωση ειδικών προγραμμάτων για παιδιά με χρόνιες παθήσεις και αναπηρίες.

**4.** Καμία παραχώρηση δημόσιας γης σε ιδιώτες για ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων σε υποδομές που αφορούν τον Αθλητισμό

**5.** Περαιτέρω ανάπτυξη με εξασφάλιση κρατικής χρηματοδότησης του αθλητικού κέντρου Σταύρος Κώτσης και των 23 στρεμμάτων στα Πευκάκια.

**6.** Δέσμευση νέων χώρων, σε συνδυασμό με τον Γενικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό του δήμου και πάντα σύμφωνα με τις αυξανόμενες λαϊκές ανάγκες για άθληση.

**7.** Γενναία αύξηση της τακτικής επιχορήγησης με σταθερή και άμεση καταβολή της κάθε χρόνο, ώστε τα σωματεία να πάρουν ανάσα, να μειωθεί η επιβάρυνση της λαϊκής οικογένειας, των άνεργων γονιών, να μην εξαρτάται η λειτουργία ενός σωματείου αποκλειστικά και μόνο από την εύρεση χορηγού.

**8.** Σύγχρονες, δημόσιες, ανοιχτές και δωρεάν σε όλους τους αθλούμενους αθλητικές εγκαταστάσεις.

**9.** Ιδιαίτερο βάρος να δοθεί:

α) Στην υγεία των μαθητών - αθλητών. Με ευθύνη του κράτους να παρέχονται δωρεάν προληπτικές και εξειδικευμένες εξετάσεις ανά 3μηνο για όλους τους αθλούμενους.

β) Στην εξασφάλιση της παρουσίας αθλίατρου σε όλες τις δραστηριότητες - αγώνες, χωρίς την επιβάρυνση των αθλητικών σωματείων.

**10.** Η συμμετοχή όλων στα αθλητικά σωματεία να είναι ελεύθερη, και η συνδρομή των μελών συμβολική. Να στηριχτούν τα παιδιά των ανέργων και να μην υπάρχουν αποκλεισμοί από την άθληση, λόγω αδυναμίας κάλυψης εξόδων.

**11.** Να υπάρξει μέριμνα για την κατοχύρωση όλων των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων προπονητών με τη ΓΓΑ να αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση. για τη διασφάλιση τους.